



## Αυτά είναι τα βάσανα μας

«Όταν κοντεύανε οι εκλογές, οι μεγάλοι μας, ζωή ν' έχουν, γυρίζανε από χωριό σε χωριό ν' ακούσουν τα βάσανα του αγρότη. Ηρθαν και σε μας.

Παράγγειλαν στον τελάλη να μηνύσει ότι όποιος έχει παράπονα να 'ρθει στο καφενείο να τον ακούσουν. Ήταν τέσσερις νοματιαί. Ένας απ' αυτούς λέει: "Αγάδες μου, ως τώρα δεν ήρθε κανείς ν' ακούσει τα ντέρτια σας. Δημοκρατία θα πει ν' ακούγεται ό,τι λέει ο λαός. Γι' αυτό ήρθαμε ως τα πόδια σας. Οποιος έχει κανένα παράπονο να 'ρθει να μας το πει".

Αρχισαμε να τους τ' αραδιάζουμε για την ελνοσσία, για δασκάλους που δεν έχουμε, για τρένο που δεν φτάνει στο χωριό μας και οι τέσσερις άκουαν, κάπνιζαν και έγγραφαν πίσω από τα πακέτα των τσιγάρων.

Τελείωσε η συζήτηση, μας χαίρετσαν έναν έναν χτυπώντας μας στη πλάτη και λέγοντας μας ότι, όλα όσα μας λείπουνε θα γίνουν μετά τις εκλογές. Βγήκαν από τον καφενέ και παρακάτω από τη πλατεία πέταξαν τα άδεια πακέτα στην άκρη του δρόμου. Τα μάζεψε ο Ρεοίζ αγάς που ήταν στο κατόπι τους και είδε ότι έγγραφαν μια λέξη και είχαν σχεδιασμένα αστέρια, βάρκες, τριγωνάκια και τετράγωνα, ένα μεγάλο μάτι, ένα ζάρι και πολλές



φορές οι λέξεις: «Θα γίνει, θα γίνει...».

Οι τρεις τους ξαναπήγαν στο χωριό την άλλη χρονιά άρχοντες και δυνατοί με αξιώματα και τίτλους. «Πείτε μας ό,τι βάσανα, ό,τι ντέρτια έχετε», είπαν.

Κι έβγαλαν πάλι τα πακέτα με τις ίδιες μάρκες τσιγάρων. Ξανάρχισαμε να λέμε για την ελνοσσία, το τρένο που δεν έιρθε, τους δασκάλους που δε φάνηκαν. Αρχισαν να γράφουν στο πίσω μέρος των πακέτων των τσιγάρων πάλι. «Γράφετε λάθος πράγματα», είπε του ενός ο Ρεοίζ αγάς. Αυτός έσβησε όσα είχε γράψει ως εκείνη τη στιγμή και άρχισε κάτι να γράφει βιαστικά.

Και ο Ρεοίζ αγάς έβγαλε και του έδειξε το πακέτο που είχε φυλάξει με αυτά που σημείωσε πέρσι. Τους έδωσε πίσω τα πακέτα που είχαν πετάξει.

- Πρέπει να κόψω το τσιγάρο, είπε ο ένας.

- Κι εμένα με πειράζει, είπε ο άλλος.

- Πρέπει να το κόψουμε, με πειράζει, είπε ο τρίτος.»

Σηκώθηκαν, είπαν ένα μισό γεια κι έφυγαν μια για πάντα. Οι χωριάτες ακόμη γελούν όταν τους θυμούνται.»



**Ήμουνα και παραμένω Αναρχικός, Άθεος και Άπατρις. Είμαι βαμμένος εχθρός τής γαμημένης Ορθοδοξίας. Είμαι υποχρεωτικώς Έλληνας, αφού η κουλτούρα μου είναι ελληνική. Και δεν είμαι πατριώτης, ιδίως με τον φασιστικό νεοελληνικό τρόπο.**

**Ηλίας Πετρόπουλος (1928-2003)**



«...Ηρθ' ένας πελάτης κι αγόρασε τσιγάρα. Ύστερα από κάμποσο, ο Καρλούτσο είπε σιβυλλικά:

- Γαμώ την πουτάνα μου! Αν είχαμε Αναρχία!

Ο Νάτσο τον κοίταξε παραξενημένο.

- Αναρχία;

- Ναι, Νάτσο, η Αναρχία.

- Και τι είναι αυτό;

Ο Καρλούτσο κάθισε στο σκαμνάκι του και χαμογέλασε με στοχαστικά και νοσταλγικά μάτια. Ήταν φανερό ότι σκεφτόταν κάτι πολύ μακρινό, όμως πολύ όμορφο...στις μεγάλες του στιγμές, όταν ο Καρλούτσο ετοιμαζόταν να καταπααστεί με κάποια απ' αυτές τις ιδέες που ένωθε βαθιά μέσα στην καρδιά του, άλλαζε τα φύλλα του ματέ, έδινε χρόνο στον εαυτό του και προετοιμαζε αυτό που ήταν να πει με μεγάλες σιωπές, όπως τα αγάλματα που τοποθετούνται στις πλατείες περιτριγυρισμένα από μεγάλους άδειους χώρους που τα' αναδεικνυαν σ' όλη τους την ομορφιά.

(...)

-Θα σου κάνω μια ερώτηση, Νάτσο. Άκου καλά.

- Ναι.

- Ποιος έκαμε τη Γη, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα σύννεφα, τον ήλιο;

- Ο Θεός.

- Εντάξει, εντάξει. Ανήκουν τότε σε όλους και όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν δέντρα και να λιάνονται. Πες μου, τα πουλιά χρειάζεται να ζητήσουν άδεια από κάποιον για να πετούν;

- Όχι.

(...)

- Και λοιπόν(...) ο άνθρωπος είναι όπως τα πουλιά. Ελεύθερος να πάει και να 'ρθει. Κι αν τα ου κάνει κέφι να πετάξει, πετά. Κι αν θέλει να φτιάξει μια φωλιά τη φτιάχνει. Επειδή οι σπόροι και τα άχυρα για να φτιάξει τη φωλιά του και το νερό για να πλυθεί και για να πει είναι του Θεού και ο Θεός τα έφτιαξε για όλο τον κόσμο. Το καταλαβαίνεις αυτό; Γιατί, αν δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.

- Ναι, κατάλαβα.

- Πολύ καλά. Λοιπόν, γιατί τότε μερικοί λίγοι πρέπει να έχουν για πάρτη τους τη γη και οι άλλοι θα πρέπει να δουλεύουν σαν κολλίγοι; Από πού τα βρήκαν αυτά τα χωράφια; Τα φτιάξαν μόνοι τους;

Αφού σκέφτηκε λίγο, ο Νάτσο απάντησε πως όχι.

- Πολύ καλά, Νάτσο. Αυτό σημαίνει επομένως ότι τα κλέψανε.

- Όμως από ποιόν την κλέψανε, Καρλούτσο;

- Και πού να ξέρω εγώ; Από τους Ίντιος, από τους παλιούς. Δεν ξέρω. Σου είπα κιόλας πως είμαι ένας αγράμματος(...)Όμως σκέψου μια στιγμούλα. Υπόθεσε ότι αύριο εξαφανίζονται όλοι οι κολλίγοι από τα χωράφια. Μπορείς να μου πεις τι θα συνέβαινε;

- Ε δε θα υπήρχε ποιος να δουλεύει τη γη.

- Ακριβώς. Κι αν κανείς δεν δουλεύει τη χωράφια, δεν υπάρχει στάρι και χωρίς στάρι δεν υπάρχει ψωμί και χωρίς ψωμί κανείς δε θα 'χει να φάει. Ούτε και τα' αφεντικά(...)Υπόθεσε τώρα ότι εξαφανίζονται οι παπουτσήδες. Τι θα γινόταν;

- Δε θα υπήρχαν πια παπούτσια.

- Ακριβώς. Και τώρα υπόθεσε ότι εξαφανίζονται οι χτίστες.

- Δε θα υπήρχαν πια σπίτια.

- Πολύ καλά, Νάτσο. Τώρα λοιπόν σε ρωτώ, τι θα γινόταν αν εξαφανίζονταν τα' αφεντικά; Τα' αφεντικά δεν σπέρνουν καλαμπόκι, ούτε στάρι, ούτε παπούτσια φτιάχνουν ούτε σπίτια, ούτε μαζεύουν τη σοδειά. Μπορείς να μου πεις λιγάκι τι θα γινόταν, αν βέβαια μπορεί κανείς να το ξέρει;

Ο Νάτσο τον κοίταξε έκπληκτος. Ο Καρλούτσο τον κοίταξε μ' ένα χαμόγελο θριαμβώου.

(...)

- Τίποτα, απάντησε έκπληκτος ο Νάτσο. Τίποτα δε θα γινόταν. - Ούτε λίγο ούτε πολύ. Σκέψου τώρα(...) οι παπουτσήδες για να κάνουν παπούτσια χρειάζονται δέρμα, οι χτίστες τούβλα, οι κολλίγοι γη, σπόρους και αλέτρια(...).Ποιός έχει όμως τα δέρματα, τα τούβλα, τη γη, τ' αλέτρια;

- Τ' αφεντικά.

- Ακριβώς. Τα πάντα είναι στα χέρια των αφεντικών. Γι' αυτό εμείς οι φτωχοί είμαστε σκλάβοι. Γιατί εκείνοι τα 'χουν όλα κι εμείς δεν έχουμε τίποτ' άλλο, παρεκτός τα χέρια μας για να δουλεύουμε. Και τώρα θα κάνουμε άλλο ένα βήμα και γι' αυτό πρόσεξέ με καλά.

- Ναι, Καρλούτσο.

- Αν εμείς οι φτωχοί παίρναμε στα χέρια μας τη γη, τα μηχανήματα, τα δέρματα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε παπούτσια, να χτίσουμε σπίτια, να σπείρουμε και να θερίζουμε, αφού γι' αυτό τα ο λόγο έχουμε τα χέρια μας. Και δε θα υπάρχει πια φτώχεια ούτε

σκολαβιά. Ούτε και αρρώστιες. Κι όλοι μας θα μπορούμε να πάμε σχολείο.

- Ο Νάτσο τον κοίταξε με έκπληξη.

(...)

- Έτσι, ο ένας θα φτιάχνει παπούτσια, ο άλλος αλεύρι, άλλος ψωμί κι άλλος θα πηγαίνει για θεριμό. Κι όλα θα φυλάγονται σε μια αποθήκη όπου θα υπάρχουν τα πάντα: τρόφιμα, ρούχα, σχολικά βιβλία. Ο,τι μπορείς να φανταστείς. Μέχρι και παιχνίδια και γλυκίσματα για παιδάκια(...). Μπροστά στην αποθήκη υπάρχει κάποιος άλλος που δουλεύει για την αποθήκη. Και τότε πάω εγώ και του λέω, δώσε μου ένα ζευγάρι παπούτσια ή ο άλλος ζητά ένα κιλό κρέας κι ο άλλος μια οκά σοκολάτα κι ο άλλος ένα σακκάκι, γιατί του παλιού του τού φαγοθήκαν οι αγνάκες. Σε καθένα κατά τις ανάγκες του. Όμως τίποτα πιο πολύ απ' ό,τι χρειάζεται.

- Κι αν ένας πλούσιος θέλει περισσότερα πράγματα και τ' αγοράσει;

(...)

- Μα για ποίο πλούσιο μου μιλάς, βλάκα; Δε σου εξήγηρα πως δεν θα υπάρχουν πια πλούσιοι;

- Μα γιατί, Καρλούτσο;

- Γιατί δεν θα υπάρχει πια χρήμα(...)για ποιο λόγο θα χρειαζόσουν το χρήμα, αφού όλα όσα έχεις ανάγκη μπορείς να τα βρεις στην αποθήκη; Το χρήμα είναι ένα κομμάτι χαρτί. Βρώμικο ένα γεμάτο μικρόβια(...).Λοιπόν; Τέμμα με το χρήμα. Οποιος είναι ηλίθιος, ας το κρατήσει αν θέλει. Κανείς δεν πρόκειται να του το απαγορεύσει. Σε τίποτα όμως δεν θα μπορεί να του χρησιμεύσει.

- Κι όποιος θέλει να πάρει από την αποθήκη περισσότερα από ένα ζευγάρι παπούτσια;

(...)

-Μα για ποιο λόγο να χρειάζεται τρία ή τέσσερα ζευγάρια παπούτσια, αφού δεν έχουμε παρά μόνο δυο πόδια; Σίγουρο είναι ότι του Νάτσο δεν του είχε περάσει απ' το μυαλό αυτή η ιδέα.

- Κι αν κάποιος πάει στην αποθήκη και κλέψει;

- (...) Γιατί; Αν χρειάζεται κάτι ζητά και του το δίνουν. Τρελός είναι να πάει να κλέψει;

- Επομένως δεν θα υπάρχει πια αστυνομία.

Με μια αυστηρή έκφραση, ο Καρλούτσο ένευσε αρνητικά με το κεφάλι.

- Δε θα υπάρχει πια αστυνομία. Η αστυνομία, το χειρότερο πράγμα απ' όλα. Σου το λέω από πείρα.

- Από πείρα; Τι πείρα;

Ο Καρλούτσο κλείστηκε στον εαυτό του και επανέλαβε χαμηλόφωνα, σαν αν μην ήθελε να κάμει λόγο για κάτι που του ξέφυγε:

- Σου το λέω από πείρα, αυτό είναι όλο και μπάστα, είπε διφορούμενα.

(...)

- Κι αν η Κυβέρνηση δεν θέλει;

- Κυβέρνηση; Τι να την κάνουμε την Κυβέρνηση; Όταν ήμουνα πισίρικι και μέναμε στους πέντε δρόμους πεθαίνονας της πείνας, ο πατέρας μου τα κατάφερε γιατί ο δον Πάντσο του άνοιξε ένα χασάπικο και του εμπιστεύτηκε τα ζώα του. Κι όταν δούλευα κολλίγοι στα χωράφια, ούτε και τότε είχαμε ανάγκη την αστυνομία. Ούτε κι όταν δούλευα στο σσίρκο. Κι όταν δούλευα στα ψυγεία του Μπερίσο, το μόνο που χρειάστηκε η κυβέρνηση ήταν να μας στείλει την αστυνομία τον καιρό της απεργίας για να μας βασανίσει.

- Να σας βασανίσει; Τι θα πει αυτό, Καρλούτσο;

Ο Καρλούτσο τον κοίταξε λυπημένα.

- Τίποτα, μικρέ. Σ' το 'πα χωρίς να το θέλω. Αυτά δεν είναι πράγματα για παιδιά. Εξάλλου εγώ είμαι ένας απ' αυτούς που ονομάζουν αγράμματους»

**ΕΡΝΕΣΤΟ ΣΑΜΠΙΑΤΟ**

“Άβαδών ο Εξολοθρευτής”, εκδ. ΕΕΑΝΤΑΣ



# ΑΠΑΤΡΙΣ



"Ο μόνος τρόπος να έχεις τα αστέρια πάνω από το κεφάλι είναι να εξεγείρσαι!"  
- Ινιάκι Ντε Χουάνα Τσάος

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 ● ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ● ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ



**Εκλογές.  
ο μύθος  
της δημοκρατίας.**

σελ. 10



**σαν απόκληρος γυρίζω...**

«Όταν η μεταναστευτική πολιτική συρρικνώνεται σε ένα θέμα, τη σύλληψη κι απέλαση ανθρώπων, τότε τα προβλήματα της κοινωνίας δεν βρίσκονται στη μετανάστευση αλλά στην ανάπτυξη ακραίων κι αντιανθρωπιστικών ιδεών στους κόλπους της»

σελ. 8

**αεροδρόμιο  
καιοελείου.  
ενός κακού  
μύρια έπονται...**

σελ. 5



**“Η ελευθερία  
εκλογής αφεντικών  
δεν καταργεί  
ούτε τα αφεντικά,  
ούτε τους σκλάβους”**

“Ο κοινοβουλευτισμός –δηλαδή η δημόσια άδεια να διαλέγουμε ανάμεσα σε πέντε βασικές πολιτικές γνώμες- κολακεύει και κερδίζει την εύννοια όλων εκείνων που πολύ θα 'θελαν να μ ο ι α ζ ο υ ν ανεξάρτητοι, σαν να αγωνίζονταν για τις δικές τους γνώμες. Τελικά όμως δεν έχει σημασία αν υποχρεώνεται η αγέλη να έχει μόνο μια γνώμη ή αν της επιτρέπεται να έχει πέντε. Όποιος δεν συμμερίζεται καμιά από τις πέντε γνώμες και στέκει απόμερα έχει πάντα εναντίον του όλη την αγέλη.”

(F. Nietzsche, *Χαρούμενη Επιστήμη*)



**Στοιχειώδη Δικαιώματα  
για τα υποψήφια θύματα  
της κρατικής καταστολής**

σελ. 3-19

η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών μας είναι απαίτηση με το δάχτυλο στην σκανδάλη

Το άσυλο κρατήστε το εσείς που το χρειάζεστε.

σελ. 12



**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  
ΕΤΕΡΩΣ  
ΑΝΑΡΧΟΠΡΟΚΛΗΣΤΕΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΒΙΑ  
καταγγράφουμε για επίθεση  
στον ελληνικό προξείο  
στο Βελιγράδι.  
ΤΑ ΚΡΑΤΗ  
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ  
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ**

λευτεριά & καμια δίωξη στους 6 σέρβους αναρχοσυνδικαλιστές



σελ. 17



η δημοκρατία τους τελειώνει εκεί που τελειώνει και η συναιεσή μας

σελ. 15



για ένα κόσμο χωρίς σύνορα  
**No Border**  
Λέσβος Αύγουστος 2009

σελ. 18

## Θέματα

■ σας φταίνε οι Ξένοι-μας φταίτε εσείς  
σελ. 3

■ περι κρητικής αυτονομίας  
σελ. 4

■ η ελληνική δημοκρατία σε πλήρες αδιέξοδο  
σελ. 11

■ η εκπαίδευση ως κατασταλτικό μέσο  
σελ. 14

■ χώρα μου είναι η παλαιστίνη  
σελ. 16





## ■ για την ποιότητα μιας δημοκρατίας (που δικαίως φοβάται ότι θα τη πάρουν με τις πέρες) «Έχω ήρεμο το αίσθημα δικαίου ως Υπουργός ότι νομοθετούμε ορθά» (Νίκος Δένδιας υπουργός δικαιοσύνης)

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το καλοκαίρι οι βουλευτές μας αποδείχθηκαν ιδιαίτερος εργατικό . Και ενώ σε άλλες χρονιές περνούσαν νύχτα τα νομοσχέδια για εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, φέτος με νωπές τις μνήμες από το Δεκέμβριο και μετά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο πεδίο της καταστολής και του κοινωνικού ελέγχου. Έχουμε και λέμε λοιπόν...

ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ



Ημερήσια ενομήματα των κάμερας που παρακολουθούν τον χώρο των κατασκευών

Με πυρίμαχες στολές, αλεξίσφαιρα γιλέκα, σκυλιά, επιπλέον περιπολικά και μηχανές μεγάλου κυβισμού, κινητά φράγματα κατασκευασμένα από αλεξίσφαιρο τζάκι, νέα ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά και όχημα καταιονοσώου εξοπλίζεται σύντομα η ΕΛ.ΑΣ. Υπό δοκιμή βρίσκονται και οι διασπώμενες χειροβομβίδες βλημάτων καουτσούκ.

Στις αρχές Σεπτέμβρη η ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβε το πρώτο (από τα οκτώ) όχημα καταιονοσώου που είχε παραγγείλει –πιο γνωστό ως «κανονάκι»- από το οποίο θα εκτοξεύεται νερό εναντίον διαδηλωτών. Την ίδια περίπου περίοδο, η ελληνική αστυνομία υπολογιζόταν ότι θα παραλάβει και τα 10 πρώτα αστυνομικά σκυλιά, τα οποία υποστηρίζει ότι θα συνοδεύουν αστυνομικούς σε πεζές περιπολίες, αλλά, θα χρησιμοποιηθούν και στα γήπεδα. Στο μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα υπεγράφη σύμβαση που προβλέπει την κατασκευή 4.000 πυρίμαχων στολών, οι οποίες θα διατεθούν σε άνδρες των ΜΑΤ και άνδρες της ομάδας «Δέλτα».

Μέσα στη φετινή χρονιά αναμένεται να αγοραστεί και ένα νέο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, το οποίο αρχικά θα παραλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ο σχεδιασμός όμως προβλέπει ότι στο μέλλον θα εγκατασταθεί σε όλους τους συνοριακούς σταθμούς, στα αστυνομικά τμήματα αλλά και στα περιπολικά οχήματα.

ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με τροπολογία που θα κατατεθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης θα γίνει απλούστερη η διαδικασία άρσης απορρήτου των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών (e-mail) επικοινωνιών σε περιπτώσεις διάπραξης κακουγρημάτων βασιζόμενη στη πρόφαση της γνωμοδότηση του (πρώην πλέον) εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σανιδά.

Όταν με το πέρασμα του χρόνου αρχίσουν να εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα, το 1984 του Ί. Οργουελ θα μοιάζει με παιδικό παραμύθι. Εμείς όμως δεν επлέξαμε να ζήσουμε μια τέτοια πραγματικότητα, και σίγουρα δεν θα την αφήσουμε να επιβληθεί αμαχητί, η οργή μας μπορεί να είναι σαρωτική, το ξέρονμε, και το ξέρουν και οι ενάντιοι νομοθέτες, και όταν θα μας δοθεί η ευκαιρία δεν θα δείξουμε ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

■/ Capre Diem

## οχι σκουπίδια, οχι πλαστικά σε θάλασσες και ακιές (Για το πογκρόμ του περασμένου Ιουλίου εναντίον των μεταναστών και όχι μόνο)

Σκατοκατάσταση ... Ο αέρας βρωμάει συναίνεση και "η σωπή είναι συνεχής" βρίσκει το νόημα της ξανά. Είναι σαν το μπάτσο που σου κάνει ψαχίρι, μη τυχόν και βρει κανένα σποράκι χόρτου στο καπνό σου... Οι πνευματικοί και ηθικοί ταγοί βρίσκονται σε επιφωλακή και με 41 βαθμούς για να μας εξασφαλίσουν ότι η ηρηχία-τάξη και ασφάλεια θα εφαρμοστεί...

Ακόμα και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης προσπαθούν να τονίσουν την ψυχραμία τους και την αποφασιστικότητά τους.

Δεν αρνούνται τη καινοτομία, ούτε τη βία, αυτό που τους απασχολεί είναι η αφομοίωση ώστε το status quo να παραμείνει το ίδιο.

"Όλα είναι εφικτά" αλλά μέσα στη μπουρμπουλήθρα που έχουν δημιουργήσει αυτοί, ..η βία είναι απλά μα παράμετρος που πρέπει να είναι υποταγμένη μέσα στα όριά τους.

Ο αποτρωσισμός τους για τα εγκλήματα της αστυνομίας είναι ελκρινής.

Στη πραγματικότητα είναι αποτρόπαιο γι αυτούς να νιώθουν έστω και για μια στιγμή ότι η ευθραυτη κανονικότητα απειλείται.

Είναι η στιγμή που ένας δημογράφος τελειώνει το έργο του και το θαυμάζει..

Όπως λένε το δημιοργήμα ξεπερνάει το δημουργό του και ακολούθει ξεχωριστή πορεία.

Έτσι λοιπόν και η καταστολή στη δημοκρατία μας έχει ξεπεράσει τον δημιουργό της και ανοίγει καινούριους δρόμους καταπάτησης της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

Ο Φρανκστάιν της νομιμότητας αναζητεί με απελπισία τον δημιουργό του και αν χρειαστεί θα σκοτώσει για να πετύχει το στόχο του.

Ο χαϊρέκακος νοικοκύρης της διπλανής πόρτας μας χαμογέλαει συγκαταβατικά δείχνοντας μας το σάπιο του χαμόγελο της μίζερίας και του καθωσπρετισμού. Κοιμήθηκε ήσυχος και σήμερα μετά το ανακονισθέν του δελτίου των οκτώ. Αύριο μια άλλη μέρα ξεκινάει, γεμάτη ευκαιρίες και χαρά.

"Arbeit macht frei" όπως έλεγε ένα σύνθημα στο παρελθόν, και όλοι ατενίζουμε το αύριο με ελπίδα και χαμόγελο. Η δομή της κοινωνικής μας πυραμίδας είναι ευθραυτη και αν τυχόν πιαστεί πάνω κανένas κακομοίρης, θύμα του δυτικού μας "άνθρωπισμού" και της εφαρμογής του στην "εμπέδωση της δημοκρατίας" μπορεί να καταρρέσει...

Τότε είναι που εμφανίζεται ο γνωστός από τα παλιά, ο αγανακτισμένος πολίτης (που μπορεί βέβια στο ελεύθερό του χρόνο να βιάζει την οικογένειά του ...αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικών δεδομένων και πρέπει να πείσει λογοκρισία...) για να καθαρίσει την κατάσταση.

Θα στήσει ομάδες από ένοπλες μιλίτσες για να φυλάνε παιδικές χαρές.

Θα διοργανώσει βραδιάς εκκαθάρισης των μη ελληνικών κακοποιών στοιχείων και θα πει το ουάκι του μετά με τον ματατζή αυτής της βάρδιας στο καρενά κάποιου μετανάστη στο Μεταξουργείο.

Μπορεί επίσης να διοργανώσει εκδηλώσεις εθνοφοροσύνης και μνήμης (στον δωσιολογισμό, την προδοσία και στη βαρβαρότητα) για την ενίσχυση του εθνικού μας ηθικού .

Η λεβεντιά και η καταποσόνη της φυλής θα διαπνέει και πάλι στην ελεεινή του καθημερινότητα.

Ο επαναστάτης του σήμερα μπορεί να νιώσει ήσυχος. Το κίνημα όσο και αν καπιλευθεί από "ειδικό" της προόδου και της επανάστασης είναι το δημιούργημα των αναγκών των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή και δεν μπορεί να υποταχθεί σε νόρμες και εκκλησιαστικά συμβούλια.

Το ποτάμι της ανθρώπινης οργής μπορεί να σπάσει τις όχθες της καταπίεσης και να ξεχυθεί ορμητικά στους ορίζοντες της ελευθερίας!

### ■/ Anares



## ■ η σιωπή δε μπορεί να αλλάξει τον κόσμο-αλληλεγγύη οια μέσα ανυπληροφόρησης

« Το ανθρώπινο είδος δεν αντέχει πάρα πολλή πραγματικότητα» (Τόμας Έλιοτ τέσσερα κουαρτέτα)

Η στοχευμένη επίθεση και αξίωση φήμωσης από τον ιδιωτικό εμπορικό γερμανικών συμφερόντων) ΟΤΕ εναντίον του Athens indymedia.org, πέρα από υποκριτική είναι φανερά κατευθυνόμενη από τη κρατική εξουσία και το ακροδεξιό, φασιστικό παρακράτος. Και ο πιο αδαείς χρήστης της διαδίκτυο γνωρίζει ότι το indymedia δεν έχει καμιά σχέση με εμπορικούς σκοπούς ενώ η χρήση του ο ίδιος ο οργανισμός επικαλείται (για ακαδημαϊκούς σκοπούς)στην ουσία δεν καταστρατηγείται γιατί βασική αρχή της ακαδημαϊκής γνώσης είναι η ελευθερία του λόγου και η ελεύθερη διάκινση των ιδεών όπως αυτή τη διδάξαν ακαδημαϊκοί δάσκαλοι από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

συλλογικό επίπεδο.

Οσο αφορά τα ΜΜΕ που έχουν ασχοληθεί τόσες μέρες με το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν είδαμε να δείχνουν την ανάλογη "ευαισθησία" (εκτός της αστικής Ελευθεροτυπίας) όταν στη πρόσφατη ειρηνική αντιρατσιστική πορεία που είχαν καλέσει αναρχικές συλλογικότητες , οι φασίστες της Χρυσής Αυγής κάτω από το «μανδύα» της "επιτροπής πολιτών" Αγ. Παντελεήμονα που με τόση στοργή έχει σκεπάσει το ΛΑΟΣ και η κυβέρνηση (επίσκεψη Μαρκογιαννάκη σε αυτούς) επιτέθηκαν μέσα από τις γραμμές των ΜΑΤ και χέρι χέρι με τα ματρώσκαλα της ΕΛ.ΑΣ. εκτόξευσαν μολότωστούς διαδηλωτές.

Για το γεγονός αυτό, κανένas εισαγγελέας δε διάταξε έρευνα, ούτε κανένas υπουργός η αρχηγός της αστυνομίας ΕΔΕ.

Από την απαρχή της δημιουργίας του σύγχρονου νεοελληνικού κράτους βιώνουμε τη πιο ιδιόμορφη μορφή καπιταλισμού.

Ένας γραφειοκρατικός καπιταλισμός που περισσότερ ο θυμίζει



Η ελευθερία της εργασίας στο διαδίκτυο

Η υποκριτική και κυβερνητικά κατευθυνόμενη αξίωση του ΟΤΕ δεν έχει καμία βάση και για το λόγο ότι στους σέρβερς του Ε.Μ.Π. εκτός της ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας φιλοξενούνται ισοστέλιδες όπως και φόρουμ όλων των πολιτικών φοιτητικών παρατάξεων,(ανάμεσα τους φυσικά και της κυβερνητικής ΔΑΠ) οι οποίες έχουν σαφή πολιτικό λόγο οι οποίες βάση των λεγόμενων του ΟΤΕ ούτε αυτές έχουν σχέση με ερευνητικούς σκοπούς Η αναφορά μας σε αυτές δεν έχει σκοπό να ζητήσει την οποιαδήποτε λογοκρισία τους, κάθε άλλο, αλλά να αναδείξει την εξουσιαστική ντικρέτιβα του πρώην δημόσιου οργανισμού που σαν άλλος μονάρχης των ελληνικών τηλεπικοινωνιών αποφασίζει και διατάζει. Το ζήτημα δεν είναι αν κινδυνεύει η όχι το indymedia, το οποίο δεν κινδυνεύει από ένα πιθανό αποκλεισμό από τους σέρβερς του Ε.Μ.Π. γιατί πάντα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

Το ζήτημα είναι ότι με φασιστικές μεθόδους όπως αυτή κινδυνεύουμε σαν κοινωνία να αρχίσουμε να «μετράμε τα λόγια» μας, και να προσέχουμε τι λέμε ώστε αν η κριτική μας θίγει την εξουσία των λίγων και ισχυρών να κινδυνεύουμε με απόβλεπτες συνέπειες για την ατομική μας ελευθερία. Εξάλλου αυτός είναι και ο αληθινός σκοπός της πρόσφατης γνωμοδότησης Σανιδά για τα βλοκάνα και τις ισοστέλιδες σχολιασμό,

βουλώστε το και σκύψτε το κεφάλι αλλιώς ο νόμος караδοκεί.

Δεν τρομάζουμε λοιπόν από μια απόπειρα φήμωσης ενός μέσου, αν κάτι μας θέτει σε συναγερμό είναι η διαρκής επίθεση που δεχόμαστε σαν κοινωνία κάθε μέρα. Μια διαρκής επίθεση περιστολής των δικαιωμάτων μας και καταστολής σε ατομικό (κάμερες, λήψη DNA,κλπ) και

■/ Εφημερίδα δρόμου Πατρίς

11 Ιανuίον 2009, Ηράκλειο Κρήτης

### Στοιχειώδη Δικαιώματα για τα υποψήφια θύματα της κρατικής καταστολής

(4>Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να διατάζουν τη σύλληψη και ο πρόεδρος εφετών ο πρόεδρος του δικαστηρίου που δικάζει το δικαστήριο και ο εισαγγελέας στα αυτόφωρα.

Είναι αμφίβολης συνταγματικότητας να μας επιδίετε το ένταλμα όχι κατά την στιγμή της σύλληψης αλλά μετά την προσαγωγή μας στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα όπως συνήθως γίνεται στην πράξη. (Αρθρο 6 του Συντάγματος).

Αν η σύλληψη γίνει σε εκκλησία την ώρα της λειτουργίας η σε σπίτι την νύχτα χωρίς να το ζητήσει ο ιδιοκτήτης η να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται για νυχτερινή έρευνα σε σπίτι, αυτοί που κάνουν τη σύλληψη δiκωνονται πειθαρχικά.

Προβλέπεται - αλλά χωρίς κυρώσεις - ότι αυτοί που κάνουν τη σύλληψη, πρέπει να μας φέρονται καλά να μην μας προσβάλουν, να μην μεταχειρίζονται βία και να μη μ-κ δένουν παρά μόνο όταν αντισταθούμε ή μας θεωρούν ύποπτους φυγής >

Αυτά ισχύουν και για τα αυτόφωρα. Βέβια το ξύλο, οι βρισιές κλπ συνιστούν αδικημα για τους αστυνομικούς και πρέπει να μηνούνται.

Όπως και να συλληφθούμε πρέπει χωρίς αναβολή και το αργότερο μέσα σε 24 ώρες να προσαχθούμε στον ανακριτή που είναι αρμόδιος (αρθρ. 6 παρ. 2 Συντ.). Εκεί παίρνουμε τουλάχιστον τριήμερη προθεσμία για απολογία. Α (δ) ΕΡΕΥΝΑ

Έρευνα μπορεί να γίνει όταν διεάγεται οποιαδήποτε ανάκριση για πλημμέλημα ή κακούργημα. Επίσης μπορεί να γίνει για να συλληφθεί κάποιος που διαπράττει αυτόφωρο πλημμέλημα (ή κακούργημα).

Έρευνα σε σπίτι.

Η έρευνα στο σπίτι μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Τη ΝΥΧΤΑ αντίθετα επιτρέπεται η έρευνα ΜΟΝΟ αν πρόκειται να συλληφθεί πρόσωπο που δικάζεται νόμιμα (με ένταλμα σύλληψης) ή για να συλληφθεί κάποιος μέσα στο σπίτι, που διαπράττει αυτόφωρο πλημμέλημα ή κακούργημα. Νύχτα είναι από τις 8μ.μ.-6π.μ. το χειμώνα (1 Οκτωβρίου - 31 Μαρτίου) και 9μ.μ.-5π.μ. το καλοκαίρι (1 Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου). ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

## μικρά και μεγάλα νέα από την υπόλοιπη Ελλάδα

Εξέπνευσε στις αρχές Αυγούστου ο 29χρονος Κούρδος μετανάστης Αριβάν Οσμάν Αμπτανουλάχ, ο οποίος νοσηλευόταν σε κατάσταση «φυτού», μετά από ξυλοδαρμό του από λιμενικούς στην αποβάθρα του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, στις 3 Απριλίου. Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είχε υποστηρίξει τότε ότι ο μετανάστης έπασχε από επιληψία και τραυματίστηκε μένος του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες συγγενών του, ο 29χρονος Κούρδος υπέστη ξυλοδαρμό από τέσσερις λιμενικούς.
Στις 3 Απριλίου, άνδρες του Λιμενικού της Ηγουμενίτσας είχαν ζητήσει από μετανάστες που βρίσκονταν στο χώρο του λιμανιού να απομακρυνθούν από αυτόν. Εκείνοι πράγματι απομακρύνθηκαν, αλλά ξαναγύρισαν, καθώς σκοπός τους ήταν να διαφύγουν στην Ιταλία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι Λιμενικοί συνέλαβαν τον 29χρονο Κούρδο και άρχισαν να του χτυπούν το κεφάλι στο ταμπέτο, μέχρι που προκλήθηκε εσωτερική αιμορραγία.

Ο 29χρονος Κούρδος έχει μεταφερθεί τότε στο ιατρικό κέντρο Φιλιατών, κατόπιν στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων Χατζήκωστα και από εκεί στο Νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.
.....
Υπέκυψε το πρωί της Δευτέρας 7/9 στα τραυμάτα του, έναις από τους τέσσερις εργάτες που είχαν τραυματιστεί στη δεύτερη φοנית έκρηξη στο καμινί της ΛΑΡΚΟ, στις 26 Αυγούστου.

Οι δολοφονημένοι εργάτες μόνο στη ΛΑΡΚΟ και μόνο σ' ένα μήνα, έφτασαν τους τρεις.
.....
Η εργατική τάξη μέσα στο πένθος της, θυμώνει.

Η δολοφονική εξουσία της εξαρτημένης ελληνικής κεφαλοκρατίας έχει επιβάλει ένα μοσάιωμα: Με ατυχήματα-δολοφονίες για ένα κομμάτι ψωμί, ανεργία, ανέχεια, καθημερινό διασυρμό της προσωπικότητας, δεκάδες σωματικές και ψυχικές αρρώστιες αποτέλεσαν της αφορήτης πίεσης και ανασφάλειας, καταστολή και φόβο στους χώρους δουλειάς και ζωής.

.....
Ομως η εργατική τάξη δεν είναι ούτε αδύναμη, ούτε μοιρολαίρη.
.....
Της μένει η ενόχτητά της, της μένει η δύναμη του "διπλανού συντρόφου", η ακαταμάχητη αλήθεια της επαναστατικής θεωρίας της, της μένει η συνείδηση του ιστορικού της ρόλου να οδηγήσει και πάλι την ανθρωπότητα από την προιστορία της, στην ιστορία.
.....
Κι όλα αυτά, φωτίζουν τους σημερινούς αμυντικούς-κόντρα στη διάχυτη "ιαουρίλα" και τη τακική προδοσία- αγώνες, κόνοντας την οργή συνείδηση και τον πόνο, αποτελεσματική πράξη.

.....
**Τελευταίο μεροκάματο για εργάτη της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας**
Με το αίμα ενός 39χρονου εργάτη βάφτηκε εργοτάξιο στο Τριπόταμο του Δήμου Μεγαλόπολης τη Παρασκευή, 7 Αυγούστου.

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων, και κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Παναραδικό Νοσοκομείο Τρίπολης εξέπνευσε.

.....
**Με τρύπα στον πνεύμονα από ξυλοδαρμό ΕΛ.ΑΣ.**

Με σπασμένο πλευρό και τρύπα στον πνεύμονα, νοσηλεύεται εδώ και τέσσερις ημέρες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ένας νεαρός που ξυλοκοπήθηκε βίανουσα από αστυνομικούς το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτέμβρη στα Εξάρχεια.

Ο 27χρονος, έχει μώλωπες και κακώσεις σε όλο σχεδόν το σώμα του. Όπως είπε, αστυνομικοί της ομάδας Δέλτα, τον συνέλαβαν και άρχισαν να τον βρίζουν, να τον χτυπούν με την κατάνη "ιαουρίλα" και τη σπύκωσε στον αέρα και τον πέταξε στο έδαφος ενώ άλλοι τον χτυπούσαν με κλοτσιές στο στήθος και τα πλευρά.

Μόλις εκτονώθηκαν, τον έδεσαν σ' ένα δένδρο και μαζί με άλλους 4 συλληφθέντες, τους οδήγησαν με βαν στη ΓΑΔΑ. Εκεί, όταν διαπίστωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, τον μετέφεραν στον Ευαγγελισμό. Ο νεαρός νοσηλεύεται στη θωρακοχειρουργική μονάδα του Ευαγγελισμού, αφού του τοποθετήθηκε σωληνάκι για την παροχέτευση των υγρών από τη πληγή που προκάλεσε στον πνεύμονά του, το σπασμένο πλευρό.

Η σύλληψη στο σωρό και ο άγριος ξυλοδαρμός του από αστυνομικούς έγινε στην οδό Τζαβέλλα και Μπενιάκη. Όπως υποστηρίζει ο συλληγός του, Κ. Παπαδάκης, ο 27χρονος δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια μεταξύ νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων που εκτυλίχθηκαν εκείνο το βράδυ στα Εξάρχεια, γύρω από τα παλαιά γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Όμως σε βάρος του, (όπως και των υπολοίπων 4 συγκατηγορούμενων του), ασκήθηκαν εξοντωτικές κακοϋργηματικές δίωξεις για κατοχή εκρηκτικάων, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και αντίσταση κατά της αρχής, αν και, όπως λένε όλοι, δεν έπεσαν στα επεισόδια αυτά βόμβες μολότωφ!

Πρόκειται για πάγια τακτική της Αστυνομίας, όταν βρίσκεται έκθετη για απαράδεκτη βίαιη συμπεριφορά, λένε νομικές πηγές. Αποδίδει στους συλληφθέντες ανύπαρκτες κατηγορίες και αλλοιώνει τα πραγματικά περιστατικά, προκειμένου να απορρώγει τον ποινικό έλεγχο των στελεχών της. Κάτι ανάλογο είχε επιχειρήσει άλλωστε να κάνει στην υπόθεση της Φαρντινέρας και τον άγριο ξυλοδαρμό του Κύπριου φοιτητή. Όμως εκεί την εξέθεσαν οι κάμερες.



"*Η ελευθερία εκλογής αφεντικά, δεν καταργεί ούτε τα αφεντικά, ούτε τους σκλάβους*"

**Μαρκοῦξ**

## εκλογές. ο μύθος της δημοκρατίας.

«*Από χαρτί πλασμένα κι από διαταγιά, ανδρείκελα στις μοίρας τα τυφλά δυο χείρα, χορεύουμε, δεχόμαστε τον εμπαιγιμό, άτονα, κοιτώντας παθητικά τ' αστέρια.*» (Κ. Καρυστάκης - Ανδρείκελα)

Σε αυτό το τόπο που τον λένε Ελλάδα οι εκλογές είναι πιο συχνό φαινόμενο ακόμη και από τις βροχές. Για μια ακόμη φορά οι υπήκοοι της χώρας, καλούνται να αναδείξουν μέσα από μια μικρή οικονομική και πολιτική φατρία επαγγελματιών της εξουσίας αυτού που θα αναλάβουν το ρόλο του βοσκού και των μπιστικών του στο κοπάδι που για λόγους ευγένειας ονομάζουν «λαό». Μπορεί να το πρόσωπα να ενανθλάσσονται ενίοτε ώστε να διατρίψεται ο μύθος της «δημοκρατίας», αλλά η πραγματικές επιδιώξεις αλλά η πραγματικές επιδιώξεις και η πολιτικές παραμένουν αναλλοίωτες από ίδρυσης του Ελληνικού κράτους (και κάθε κράτους φυσικά)που είναι η άσκηση εξουσίας των λίγων έναντι των πολλών.

Σε λίγες μέρες, άπαντες οι "ενεργού" πολίτες της αξιοθρήνητης δημοκρατίας μας θα κληθούν να επιτελέσουν το θεατρινίστικο ρόλο που η εξουσία ονομάζει «δημοκρατικό εκλογικό δικαίωμα». Με τη φαρσοκωμωδία των εκλογών αναγνωρίζεται και παραχωρείται εν λευκό σε κάθε εξουσιαστικό υποκείμενο το «δικαίωμα» να αποφασίζει για τον τρόπο και τις συνθήκες με τις οποίες θα ζούμε στις πόλεις και στα χωριά μας. Όσο για το «έργο» που άπαντες οι πολιτικο υπόσχονται, το βρέβιο είναι πως όποιος και να εκλεγεί θα το συνεχίσει. Ένα έργο τεράστιο, δύσκολο και μακροχρόνιο, που αφορά τη διατήρηση του κράτους, το δυνάμωμα των καταπιεστικών θεσμών, την ένταση της εκμετάλλευσης των ανθρώπων, την ανέχεια και την αποστέρηση από τα απαραίτητα για την επιβίωση, την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Πέρα από το γεγονός ότι η εξουσία θα ασκείται πάλι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια από τους λίγους (ολιγαρχία), όπως συμβαίνει σε κάθε γνωστό πολιτικό σύστημα, η ίδια η διαδικασία των εκλογών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως θεσμός. Ακόμτε τους ελπίδёмπορους της πολιτικής να ζητούν τη πλειοψηφική συναίνεση και στήριξη του «έργου» τους, αλλά τι σημαίνει πραγματικά «πλειοψηφία»; Στις δημοκρατικές διαδικασίες η πλειοψηφία είναι αυτή που επιβάλλει τις αποφάσεις της στη μειοψηφια. Αυτό το γεγονός από μόνο του αποδεικνύει το ανελεύθερο πνεύμα της δημοκρατίας (αφού η εκάστοτε μειοψηφια καταπιέζεται). Η εκλογική διαδικασία όμως, ακόμα και αν δεχτούμε ότι πραγματοποιείται σε ιδανικές συνθήκες (χωρίς ρουσφέτια, αναλογικό εκλογικό σύστημα κλπ), επιβάλλει τελικά την άποψη μιας μειοψηφίας. Το πραγματικό ποσοστό που παίρνει το κόμμα που κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές δεν ξεπερνά το 30% του πληθυσμού της χώρας και παρ'όλαυτά, επιβάλλεται στο υπόλοιπο 70%. Όλα αυτά, όμως, δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία μια και οι εκλογές δεν αναδεικνύουν ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα της κοινωνίας, αλλά καλούς επαγγελματίες για την αποκλειστική διαχείριση της εξουσίας. Και βέβαια, η διαχείριση αυτή γίνεται σύμφωνα με το προεπιλεγμένο πρόγραμμά τους, στη διαμόρφωση του οποίου δε συμμετέχει καθόλου ο λαός. Άρα, η αστική δημοκρατία στην πραγματικότητα είναι μια μορφή επλεγόμενης ολιγαρχίας.

Οι εκλογές στο υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν είναι μια πολιτική διαδικασία, αλλά μια διαδικασία εμπορικής συναλλαγής. Ο ψηφοφόρος καλείται να επιλέξει υποψήφιο, όπως επιλέγει προϊόντα από το σούπερ μάρκετ. Πίσω από τις κάθε εκλογές κρύβεται μια μεγάλη βιομηχανία προώθησης πολιτών. Εμπειροί διαφημιστές και ψυχολόγοι εργάζονται για τα εκλογικά συνθήματα και οι καλύτεροι φωτογράφοι χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν τον κάθε τυχοδιωκτη πολιτικό ως οραματιστή. Τεράστια ποσά ξοδεύονται για τη διαφήμιση των υποψηφίων από τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης. Οι δημοσιογράφοι, μέσα από δεκάδες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, στήνουν τα σύγχρονα μπαλκόνια για να κράζουν τις μεγαλύτερους φανφάρες τους οι έμποροι της ελπίδας.

Η περίοδος των εκλογών είναι μια

ευκαιρία να παρατηρήσει κανείς τους τρόπους και τις μεθοδεύσεις των επαγγελματιών της πολιτικής, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την εξουσία και να επιβληθούν στο λαό. Η δημαγωγία, η ρουσφετολογία, η βία και η νοθεία, οι παρακρατικές οργανώσεις, η αστυνομία (και πιο παλιά ο στρατός), είναι απαραίτητα συστατικά των εκλογικών αναμετρήσεων. Αμέτρητοι έκτακτοι και ωρομίσθιοι υπάλληλοι διορίζονται κατά την προεκλογική περίοδο, με αντάλλαγμα την ψήφο τους και το κούνημα της σημαίας κάτω από τα μπαλκόνια των υποψηφίων. Οι εξουσιαστές χάνουν το σοβαρό προσωπείο τους και αποκαλύπτεται η αβλήθητα και ο μίσηρος ξεπεσμός τους στη διεκδίκηση της εξουσίας τάσσοντας «λαγούς με πετραχήλια», η εξαπάτηση, η διαφθορά του κράτους και των μηχανισμών του σε όλο τους το μεγαλείο! Υπό την πίεση των ενδιαφερόμενων ατόμων τα πολιτικά κόμματα εγκαταλείνουν την πολυαναμενόμενη περίοδο των προεκλογικών αγμαχιών.

Ως συνήθως, βα προσβάλλουν ο ένας τον άλλον, θα σπλύνουν ο ένας τον άλλον, θα αντικόψουν. Υβρεις θα ανταλλάσσονται προς όφελος κάποιου τρίτου λωποδύτη, έτοιμοι πάντα να εκμεταλλευτεί την ηλιθιότητα του πλήθους.

Ακόμτε τους ελπίδёмπορους της πολιτικής να ζητούν τη πλειοψηφική συναίνεση και στήριξη του «έργου» τους, αλλά τι σημαίνει πραγματικά «πλειοψηφία»; Στις δημοκρατικές διαδικασίες η πλειοψηφία είναι αυτή που επιβάλλει τις αποφάσεις της στη μειοψηφια. Αυτό το γεγονός από μόνο του αποδεικνύει το ανελεύθερο πνεύμα της δημοκρατίας (αφού η εκάστοτε μειοψηφια καταπιέεται). Η εκλογική διαδικασία όμως, ακόμα και αν δεχτούμε ότι πραγματοποιείται σε ιδανικές συνθήκες (χωρίς ρουσφέτια, αναλογικό εκλογικό σύστημα κλπ), επιβάλλει τελικά την άποψη μιας μειοψηφίας. Το πραγματικό ποσοστό που παίρνει το κόμμα που κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές δεν ξεπερνά το 30% του πληθυσμού της χώρας και παρ'όλαυτά, επιβάλλεται στο υπόλοιπο 70%. Όλα αυτά, όμως, δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία μια και οι εκλογές δεν αναδεικνύουν ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα της κοινωνίας, αλλά καλούς επαγγελματίες για την αποκλειστική διαχείριση της εξουσίας. Και βέβαια, η διαχείριση αυτή γίνεται σύμφωνα με το προεπιλεγμένο πρόγραμμά τους, στη διαμόρφωση του οποίου δε συμμετέχει καθόλου ο λαός. Άρα, η αστική δημοκρατία στην πραγματικότητα είναι μια μορφή επλεγόμενης ολιγαρχίας.

Το δικαίωμα του "εκλέγεσθαι" είναι άλλος ένας μύθος. Η σχετική εκλογική διαδικασία, η οποία απαιτεί τεράστια χρηματικά ποσά και είναι άμεσα εξαρτώμενη από την οικονομική εξουσία, είναι τέτοια που κάνει απαγορευτική τη διεκδίκηση της εξουσίας απ' όλους, εκτός από μια συγκεκριμένη ολιγαριθμη και οικονομικά ευκατάστατη κάστα. Το ίδιο το σύστημα κάνει τις εκλογές να είναι μια διαδικασία ήσσονος σημασίας, με μόνο αποτέλεσμα την ανανέωση της υποτέλειας στους έχοντες την οικονομική εξουσία. Μια τέτοια διαδικασία ουσιαστικά "καθαγιάζει" τις αυθαιρεσίες των εξουσιαστών και καθιστά την κάθε ψήφο συγχωροχάρτι για τις μελλοντικές "αμαρτίες" τους. Στη πραγματικότητα ο ίδιος ο θεσμός των εκλογών είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στο να

μετατρέψει τον καθένα σε παθητικό και άβουλο αν, ανικανο να αποφασίζει για τα ζητήματα που τον αφορούν, ανικανο να διαμορφώνει το λόγο και τη δράση του όπως ο ίδιος κρίνει, ανικανο να διεκδικήσει τη ζωή και την ελευθερία του. Έτσι, καταλήγει να είναι υποχείριο του κάθε λογής(και απόχρωσης) εξουσιαστή, ο οποίος τον ελέγχει και τον διαχειρίζεται ανάλογα με τα συμφερόνά του. Δεν υπάρχει κανενός είδους άλλοθι που να μπορεί να δικαιολογήσει μια πράξη όπως αυτή των εκλογών της οποίας τις συνέπειες και τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε εδώ και εκατό χρόνια.

Η βασική αρχή της πολιτικής εξουσίας είναι να θέτει στο λαό διλλήματα, όποια εξουσία και να είναι αυτή, είτε λέγεται αριστερή και να είναι επιτηρείται, να μας συμμετοχή-διακυμόνηση τιμών και σε μια επικινωνία συμφέροντος, ο χώρος μιας σκέψης που ζει από αλήθειες τεινει να εισαχθεί, μετά το χρηματιστήριο, στο μουσείο. Είναι τρομερό το πόσο δύσκολη αποκρυπτογράφηση χρειάζεται, προκειμένου να καταφέρουμε να δούμε καθαρά και καθαρό το ειδικωλό μας στον καθρέφτη.

Αυτός είναι και ο λόγος που τα κράτη και οι απανταχού εξουσιαστές έχουν πλημμυρίσει τα μυαλά και τη ζωή των ανθρώπων με νόμους και θεσμούς, με

# Εκλογές

για εξασφάλιση συνολικής δημοκρατίας και δικαιοσύνης.Έχει ντύσει έτσι τις πρακτικές του, ώστε να μεταλλάσσει όσους εναντώνωνται στην εξάπλωσή του σε εχθρούς της ελευθερίας και της ασφάλειας, εσωτερικούς ή εξωτερικούς ανάλογα με τις συγκυρίες της εποχής.

Μέσα από αυτά τα στάδια, το ασυνάρτητο θεωρητικό υποβάθρο, θέλει κάθε έκφραση ελευθερίας να καταδικεύεται ως ανορθολογική, κάθε ανάγκη ατομικής ηθικής να αργοείται ως «μικρή», κάθε δημιουργική αντίσταση να αναχαιτίζεται ως παράνομη. Με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος, έτσι στενά κερδοσκοπικά και καθοδηγητικά που έχει στηθεί ως έννοια, αδυνατεί να επιβιώσει έξω από το συνταγματικό πρότυπο του πολίτη-γρανάζι των δουλοποιών «δημοκρατιών». Στην εξαντλητική εγκατάστασή της με όλα τα μέσα (θεματά και αθέματα) η πολιτική και οικονομική

εξουσία έχει εξουδετερώσει τα ελάχιστα σημεία ανάπτυξης και άρθρωσης που πρέπει οπωσδήποτε κάπου να δοθεί η ψήφος με σκέψη. Σε μια κοινωνία εμπορευμάτων, σε μια συμμετοχή-διακυμόνηση τιμών και σε μια επικινωνία συμφέροντος, ο χώρος μιας σκέψης που ζει από αλήθειες τεινει να εισαχθεί, μετά το χρηματιστήριο, στο μουσείο. Είναι τρομερό το πόσο δύσκολη αποκρυπτογράφηση χρειάζεται, προκειμένου να καταφέρουμε να δούμε καθαρά και καθαρό το ειδικωλό μας στον καθρέφτη.

Αυτός είναι και ο λόγος που τα κράτη και οι απανταχού εξουσιαστές έχουν πλημμυρίσει τα μυαλά και τη ζωή των ανθρώπων με νόμους και θεσμούς, με

Γιατί όσο μικρός κι αν είναι ο εξουσιαστικός σχηματισμός, είτε είναι μέσα στη βουλή είτε απ' έξω, ο ρόλος που του έχει ορίσει το σύστημα κυριαρχίας κι εκμετάλλευσης είναι η διατήρηση των συνθηκών αλλοτρίωσης, και ελέγχου του συνόλου του λαού.

Η άρνηση συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαδικασία έμμεσης ή άμεσης αντιπροσώπευσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Ειδικά όταν συνοδεύεται από το πάθος για ζωή κι ελευθερία, από το πάθος για την καταστροφή κάθε μορφής καταπίεσης κι εκμετάλλευσης, όταν εκφράζει την απέχθεια στους εκπροσώπους, τους εξουσιαστές, και τα αφεντικά, στον κάθε ένα ξεχωριστά ή και σ' όλους μαζί. Σαν άνθρωποι που θέλουμε να ζούμε χωρίς κηδεμόνες και καθοδηγήσει απορρίπτουμε την ιδέα ότι η κοινωνία μπορεί να αλλάξει μέσω κάποιων «καλών ανθρώπων» που θα αποκτήσουν τον έλεγχο των δομών εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι απορρίπτουμε και την εκλογική στρατηγική των σοσιαλ-δημοκρατικών, αριστερών και πρόσινων κομμάτων και την «επαναστατική» στρατηγική των διάφορων αριστερών ομάδων. Αντίτασσοίμαστε στον καπιταλισμό και τις επιταγές του και προτάσσουμε την αυτοοργάνωση και τη ίση συμμετοχή όλων χωρίς κανενός είδους ηγεμονία ως εναλλακτικό στόχο για την απελευθέρωση των επιθυμιών μας και τη κάλυψη της κάθε είδους άσκησης εξουσίας από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

Είναι καιρός να κατανοήσουμε τη δύναμη μας. Η αποχή από το εκλογικό θέατρο δεν πρέπει να μας τρομάζει, αν κάποιους τρομάζει αυτοί είναι οι εξουσιαστές και οι λογής «βασιλιάδες». Ας τους δείξουμε πόσο λίγοι και μικροί είναι για να έχουν λόγο επάνω μας!

</







# για έναν κόσμο χωρίς σύνορα

Εκινάμε από το αδιαπραγμάτευτο: ελευθερία μετακίνησης για όλους και όλες, πέρα και πάνω από εθνικά σύνορα.

Κι ακόμα: Όσο υπάρχουν πρόσφυγες, θα 'ναι καλοδεχόμενοι. Μ' αυτό το σύνθημα, το No Border camp της Λέσβου ξεκίνησε μια βδομάδα πριν την επίσημη έναρξή του. Στις 18 Αυγούστου, 150 ανήλικο πρόσφυγες που κρατούνταν στο κολαστήριο της Παγανής, άρχισαν απεργία πείνας. Έτσι κι εμείς παρατήσαμε το στήσιμο των σκηνών, τα καρφώματα των πάγκων και τα μερεμέτια και απευόαμα σε υποστηρίξή τους.

**ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ:**

Μέλη αριστερών κι αναρχικών οργανώσεων από την Ελλάδα, ανένταχτοι αγωνιστές κι αντιρατσιστές, σύντροφοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Λευκορωσία, την Πολωνία, την Ισπανία κι άλλους αγρούς του μήνα. Το πρώτο συμβάν με το οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι, ήταν η προσπάθεια κυβερνήσης και ουσιαστικά ανεξέλεγκτο από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη Λέσβο. Το πλοίο της περιπολεί στα ανοιχτά του νησιού και οι αξιωματικοί της ανακρίνουν μετανάστες παριστάνοντας τα μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

**ΛΕΣΒΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009:**

Σε συνέχεια της συνάντησης No Border στο Calais της Γαλλίας, τον Ιούλιο του 2009, οι συμμετέχοντες στο camp ξεκίνησαμε να μαζεύομαστε στο νησί από τις αρχές του μήνα. Το πρώτο συμβάν με το οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι, ήταν η προσπάθεια κυβερνήσης και



αστυνομίας να μεταφερθούν μετανάστες σε άλλα κέντρα κράτησης, με σκοπό την παράνομη και εν κρυπτώ επαναπροώθηση τους στις χώρες καταγωγής. Οι δράσεις μας απέτρεψαν τον απόπλου πλοίων που μετέφεραν μετανάστες.

**ΠΑΤΙΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ:**

Γιατί εδώ αποτυπώνεται ξεκάθαρα το καθεστώς ελέγχου των ευρωπαϊκών συνόρων. Η Λέσβος αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντική πόλη εισόδου χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη. Μέσα σε μικρές πλαστικές βάρκες προσπαθούν να περάσουν το υδατινο σύνορο Τουρκίας - Ελλάδας. Κάποιοι δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον 1.100 μετανάστες και πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο.

Όσοι τα καταφέρνουν να φτάσουν απέναντι παραμένουν εγκλειστοί για βδομάδες ή μήνες στο κέντρο κράτησης της Παγανής. Ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης, κτίριο που προσήζονταν για αποθήκη οσών κατέληξε να στοιβάζει ανθρώπινα κορμιά. Έχοντας ήδη εισπράξει την κατακραυγή του Ερνθρού Σταυρού και του συνόλου των ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι αρχές της Παγανής επιμένουν να "φιλοξενούν", χωρίς να παρέχουν ούτε καν τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης, πάνω από 1000 άτομα στο χώρο στον οποίον οι ίδιοι ομολογούν ότι δεν θα μπορούσε να στεγάσει παρά 300.

Τέλος η Λέσβος είναι το πειραματικό εργαστήριο της



Επειτα, οι 150 ανήλικοι, οι οποίοι (έξω από κάθε πλαίσιο αστικής νομιμότητας και κόντρα στις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας) κρατούνταν στην Παγανή, ξεκίνησαν απεργία πείνας. Κινητοποιήθηκαν, κάναμε πορείες και παραστάσεις διαμαρτυρίας, τραβήξαμε -για πρώτη φορά- υλικό μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, υλικό που, καθώς διαδίδονταν αστραπιαία, προκάλεσε οργή και αποτροπισσμό, κι ανάγκασε τον ΟΗΕ να καταγγείλει επίσημα και δημόσια την αβλιότητα των φυλακών της Παγανής. Πετύχαμε, τέλος, την απελευθέρωση αρκετών ανηλικών και την μεταφορά των υπόλοιπων σε –σφαίρις πιο ανθρώπινο– κέντρο φιλοξενίας.

**ΛΕΣΒΟΣ, 25 - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009:**

# No Border Λέσβος Αύγουστος 2009

Το camp άνοιξε επίσημα τις πόρτες του στην παραλία της Χαραμιάς, στις 25/08. Ήταν ένα πείραμα αυτοοργάνωσης, όπου άνθρωποι με διαφορετικές

πολιτικές κουλτούρες και πεποιθήσεις, καλούνταν να συνυπάρξουν, να συνδιαμορφώσουν και να αναπτύξουν κοινή δράση και κοινούς αγώνες. Καθημερινά στις γενικές συνελεύσεις του camp

αποφασίζονταν συλλογικά τα πρακτικά ζητήματα της συμβίωσής μας, το πλαίσιο των δράσεων που θα αναλαμβάναμε και διαμορφώνονταν ο κοινός μας λόγος. Στην πορεία της μέρας γίνονταν workshops κι ανοιχτές συζητήσεις στην πόλη, για τη Frontex και τη Συνθήκη του Δουβλίνου, το ευρωπαϊκό καθεστώς μετανάστευσης, τα κέντρα κράτησης, τα εργασιακά.

Στην Μυτιλήνη στήσαμε το infopoint, το κέντρο ενημέρωσης και αντιπληροφόρησης των κατοίκων. Μοιράστηκαν χιλιάδες φυλλάδια και μπροσούρες, διαρκώς στήνονταν αυτοσχέδια πηγάδια με τους ντόπιους, ενώ απ' τα ηχεία έπαιε ο φοιτητικός ραδιοσταθμός της πόλης, ο οποίος της ημέρες του No Border εξέπεμπε στα fm και στο internet πρόγραμμα εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στο μεταναστευτικό ζήτημα.

διαμαρτυρίας υπέρ των μεταναστών.

Η καταδικωτική λέμβος της Frontex δέχτηκε δύο φορές την "επίσκεψη" διαδηλωτών κι υποχρεώθηκε σε απόπλου και άτακτη φυγή στα ανοιχτά. Καθημερινά γίνονταν διαδηλώσεις στην Παγανή και πολύμορφες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, που είχαν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατούμενων. Οι διαδηλώσεις εξελίσσονταν συνήθως σε πορείες στους δρόμους της Μυτιλήνης, διανεύοντας έμπρακτα την τρομολαγνική προπαγάνδα των μπάτσων και ορισμένων τοπικών ΜΜΕ, ότι τάχα ορδές αγρίων θα επέδραμαν για να ισοπεδώσουν την πόλη.

Στην εκδήλωση που έκλεισε συμβολικά το No Border, το camp μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, δεκάδες πλαστικές βαρκούλες γεμάτες διαδηλωτές έπεσαν στο νερό κι έκλεισαν το λιμάνι, ενώ οι υπόλοιποι φωνάζαμε συνθήματα και σηκώναμε πανιά. Τότε ακριβώς επέλεξε το Λιμενικό να κάνει επίδειξη του τι εννοεί με τον όρο "ασφαλής αποπτή". Μπροστά στα έκπληκτα μάτια χιλιάδων περαστικών και τουριστών, ταχύπλοα με έντολους λιμενικούς και αγωγόφαλους έυρισμένους χωρίς διακριτικά, νομιζοντας προφανώς ότι συμμετέχουν σε ναυμαχία, επιτέθηκαν εναντίον των θαλάσσιων διαδηλωτών, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας κυματισμούς για να αναποδογυρίσουν τα βαρκάκια μας και βυθίζοντας τη βάρκα του οαστικού μας συνεργείου με τη βόμβα μας...μαστότας.

Οι πανηλίθιοι Λιμενικοί, μ' αυτήν τη φαιδρή παράσταση, απέδειξαν ενόπιον χιλιάδων μαρτύρων ότι όντως χρησιμοποιούν τις δολοφονικές πρακτικές που τους καταλογίζονται. Περίττο ν' αναλογιστεί κανείς, εάν κινδύνευσαν άνθρωποι, μέρα μεσημέρι, στο λιμάνι της Μυτιλήνης, τι ακριβώς συμβαίνει στα σκοτεινά νερά του Αιγαίου, όταν οι μόνοι μάρτυρες της "ασφαλούς αποπτήσης" των καρυδότσουφλων που μεταφέρουν μετανάστες, είναι οι τρυγόνες κι οι κουτσουμύρες.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ: Το No Border ήταν η κορφώωση – και το καλύτερο χέγγυο για τη συνέχιση – αντιρατσιστικών εκδηλώσεων και δράσεων στο νησί της Λέσβου. Δημούργησε δεσμούς αλληλεγγύης και συντροφικότητας μεταξύ των ανθρώπων που σνέρευσαν από όλη την Ευρώπη. Απέσπασε τη δέσμευση όλων ότι ο αγώνας για ανοιχτά σύνορα κι ελευθερία μετακίνησης δεν αρχίζει, ούτε τελειώνει σε μία εβδομάδα. Συνέβαλλε στην απελευθέρωση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατοντάδων μεταναστών. Εξέθεσε της αρχές του Ελληνικού Κράτους, τόσο σε ό, τι έχει να κάνει με τις απάνθρωπες συνθήκες "φιλοξενίας" των προσφύγων, όσο και σε ό, τι αφορά στις δολοφονικές πρακτικές που ακολουθούνται στη θάλασσα. Δημιούργησε, τέλος, νομικό προηγμένο για την μη - αναγκαιότητα φυλάκισης των μεταναστών κατά την είσοδό τους στην Ευρώπη.

Η φιλοξενία τους δεν ήταν πρωτοτυπία σε ζήτημα της συμπεριφοράς των κρατών –μελών της Ε.Ε. έναντι των μεταναστών. Από τα Κανάρι έως τη Βαλτική, η Ευρώπη - Φρούριο σφραγίζει τις πύλες της. Αφήνει τους απελπισμένους να πεθαίνουν από πείνα και δίψα πάνω σε σχεδίες, τους ρίχνει σε ναρκοπέδια, τους κλείνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, τους επαναπροωθεί στις εμπόλεμες ζώνες, στους πολέμους που ο Δυτικός κόσμος προωδεί και συντηρεί.

Συνεχίζουμε, με το αδιαπραγμάτευτο: ελευθερία μετακίνησης για όλους και όλες, πέρα και πάνω από εθνικά σύνορα.

Αρνούμαστε το καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας που βιώνουν κομμάτια του παγκόσμιου πληθυσμού. Αρνούμαστε κάθε πλασματικό διαχωρισμό μεταξύ των καταπιεσμένων, μεταξύ ανθρώπων με χαρτιά και χωρίς χαρτιά.

Ενώπιον στα σύγχρονα Lager και στις εθνοκρατικές ιδεολογίες, οργανώνουμε τις απαντήσεις και τις αντιστάσεις μας, για έναν κόσμο χωρίς σύνορα, πατρίδες και χαρτιά.

✎/ Valise Jaune

# ≡ προωθώντας την απομόνωση του σύγχρονου ανθρώπου

*Ο, αιώνας νύχτα! Πότε θα διαλυθεί;*

*Πότε θα δουν τα μάτια μου το φως;*

*Σύντομα, σύντομα παλκάρη, ή ποτέ...»*  
*(Ο Μαρκιός Αυλός)*

Στην εποχή μας τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο, το ίντερνετ και κυρίως η τηλεόραση καταλαμβάνουν τον περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο του ανθρώπου. Σύμφωνα με τις κατά καιρούς έρευνες ο μέσος άνθρωπος «καταναλώνει» περίπου 4 με 5 ώρες του καθημερινού ελεύθερου χρόνου του στη παρακολούθηση των ΜΜΕ. Αν υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο η εργασία, η μετακίνηση, το φαγητό και ο ύπνος απορροφούν σχεδόν τις 18 με 20 ώρες του εικοσεταιραώρου μας, γίνεται φανερό ότι τα ΜΜΕ τείνουν κυριολεκτικά να κυριαρχίσουν στον περισσότερο, αν όχι σε ολόκληρο τον ελεύθερο χρόνο μας.

Αν και ο περισσότερο κόσμος πιστεύει ότι η πέρα από τα όρια πολύ μεγάλη χρήση των ΜΜΕ είναι μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά , (π.χ. οι ατελείωτες ώρες που καταναλώνουν οι έφηβοι στο ίντερνετ) πιστεύει ότι και η αποφυγή κάθε επαφής με τα ΜΜΕ είναι εξίσου μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν όποιος «λύνει» μπροστά σε μια οθόνη, είναι εξίσου «καμένος» με αυτόν που συνηδεϊτά δεν βλέπει καθόλου τηλεόραση και απαίζει τη χρήση των ΜΜΕ. Αυτή τη συμπεριφορά την έχουν επιβάλει φυσικά τα ίδια τα ΜΜΕ και δεν είναι τυχαίο που λέγονται «μαζικά». Οι θεσμοί και οι διεργασίες μέσω των οποίων συντελούνται στη σύγχρονη κοινωνία η επικοινωνία και η ενημέρωση, έχουν μαζικό χαρακτήρα με την έννοια ότι απευθύνονται σε ένα αρithμητικά τεράστιο ακροατήριο που συχνά το χωρίζει μια σημαντική γεωγραφική απόσταση και δεν βρίσκεται σε φυσική επαφή με τη πηγή επικοινωνίας. Αυτού του είδους η επικοινωνία προϋποθέτει τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής, μετάδοσης και διανομής πληροφοριών, ιδεών, κινήσεων και καταναλωτικών αγαθών, η οποία απαιτεί τη διακίνηση σημαντικών χρηματικών κεφαλαίων, εκτεταμένη οικονομική διαχείριση, προηγμένη τεχνολογία, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ανεπτυγμένη γραφειοκρατική οργάνωση και διοίκηση. Έτσι λοιπόν τα μηνύματα που απευθύνονται τα ΜΜΕ στο κοινό τους δεν είναι μοναδικά, άμεσα άρα και απρόβλεπτα ή ευμετάβλητα, αλλά προκατασκευασμένα, τυποποιημένα και σε μαζική βάση αναπαραγωγικά εμπορεύματα με ανταλλακτική αξία.

Η επικοινωνία είναι μια εκ των βασικών θεσμών της κοινωνίας και του πολιτισμού ακριβώς επειδή είναι δημόσια και ανοιχτή σε όλους ανεξαιρέτως, ηλικίας, φύλης, θρησκείας, έθνους, χώρας και απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και στρώματα. Τα ΜΜΕ με βάση τα



μονοδιάστατη πληροφόρηση για να έχει αποτελέσματα πρέπει να καταναλώνεται ατομικά, απομονωμένα και μοναχικά χωρίς καμία ουσιαστική φυσική επικοινωνία μεταξύ του κοινού και σύμφωνα με αυτή την άποψη τα σύγχρονα ΜΜΕ συμβάλλουν στη λειτουργία του κοινού σαν μια μάζα των λειτουργιών και απομονωμένων «μέσων ατόμων», στη



δημιουργία ενός «μοναχικού πλήθους»

που χωρίς καμία άδεια από μέρος του εισβάλουν κυριολεκτικά σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής του κατευθύνοντας και διαμορφώνοντας τη «εκ των άνω».

Δεν είναι μόνο οι δημόσιες δραστηριότητες μας (πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές) που τα ΜΜΕ θέλουν να έχουν την αποκλειστική χειραγωγή, αλλά κύριο λόγο αν όχι αποκλειστικά, μονής κατευθύνσεως: από τον πομπό-μέσο στο δέκτη-κοινό χωρίς ποτέ αυτοί οι όροι να αντιστρέφονται. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι αυτού του είδους η

συμπεριφορά, ο οποίος διαμορφώνεται και επιβάλλεται «εκ των άνω», χωρίς καμία ουσιαστική συμμετοχή μας στη διαμόρφωση του. Τα ΜΜΕ προσπαθούν (και το καταφέρνουν) να μετατρέψουν τον σύγχρονο άνθρωπο σε ένα άβουλο παθητικό μόριο μιας ομοιομόρφης ανθρωπίνης μάζας.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να ήταν επαναστατική όσο αφορά τη καλύτερηση κατά πολύ των συνθηκών διαβίωσης μας σε επιστημονικό και σχέσιες, σεξουαλική ζωή, παρές). Όλη η ζωή μας αποτελεί αντικείμενο διεύσευσης

αποτελέσμα την αποδυνάμωση της κριτικής σκέψης εφόσον ο άνθρωπος δε μπορεί να συζητήσει και να «ζυγίσει» τη πληροφορία με άλλους ανθρώπους ώστε να φτάσει σε ένα συλλογικό συμπέρασμα με συνέπεια το άτομο να ξεκοπεί από τις γεωγραφικές και κοινωνικές ρίζες του, από τις κοινότητες που παραδοσιακά ήταν ενταγμένος, να αισθάνεται μοναδιά και ανασφάλεια, η οποίες με τη σειρά τους ενέτειναν τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των κοινω-νικών σχέσεων με συνέπεια ο μοναχικός άνθρωπος να βιώνει τη κοινωνία που τον περιβάλει σαν ένα αλλότριο σύστημα στο οποίο νιώθει ότι δεν έχει καμία ελπίδα οποιασδήποτε δικής του επηρροής και ελέγχου όπως εξηγεί χαρακτηριστικά και ο Νόαμ Τσόμσκυ: «Οι στόχοι των ΜΜΕ είναι να έχουν έναν παθητικό και υπάκουο πληθυσμό από τηλεθεατές και όχι συμμετέχοντες στην πολιτική αρένα, και από καταναλωτές στην εμπορική αρένα, σίγουρα όχι ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις και συμμετέχουν. Δηλαδή, μια κοινότητα από ατομιστές και ατομωνα-μένους ανθρώπους, έτσι ώστε να μην μπορούν να οργανωθούν, να συνισσέρεει ο καθένας τις περιορισμένες δυνατότητές του και όλοι μαζί να γίνουν μια ισχυρή δύναμη που θα περιορίσει τη συγκεντρωτική εξουσία. Φυσικά, ακριβώς αυτό είναι που θέλει η ιδιωτική επιχειρηματική εξουσία. Από όλα αυτά μπορεί κανένας πολύ εύκολα να προβλέπει το είδος του συστήματος που παράγεται».

Το ζήτημα της χειραγώγησης της κοινωνίας από τα ΜΜΕ είναι φυσικά τεράστιο και δεν μπορεί να αναλυθεί μέσα σε μια μόνο σελίδα της εφημερίδας. Αυτό που θέλω να αναδείξω μέσα από τις λίγες γραμμές του κειμένου είναι ότι πρέπει επετέλους να κάνουμε πέρα τη μιμείρια της μοναδιάς και τον τρόπο της συνύπαρξης που τα ΜΜΕ «καλλιεργούν» για εμάς, να ξαναθυμηθούμε οι μεγαλύτεροι/ες και να ανακαλύψουμε οι μικροτερους/ες ότι δε γινόμαστε ελεύθερα ανθρώπινα όντα καταναώντες τους εαυτούς μας σε ολοκληρωτικούς σκοταδισμός δεν μπορούσε να το καταφέρει τόσο καλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό το όπλο ήταν ακριβώς η απομόνωση των ανθρώπων από τη κοινωνική τους βάση και τις αρχές του «αντιχρυσέ»

με πρώτη πράξη την αποσκευασία στις μητροπόλεις και κατόπιν την ατομικοποίηση τους και εν τέλει την απομόνωση τους μέσα στα διαμερίσματα-κλουβιά, όπου κανένας δε γνωρίζει τους ένοικους του διπλανού διαμερίσματος, σε αντίθεση με τις κάποτε γειτονίες όπου του χαρακτηριστικό τους γνώρισμα ήταν η κοινωνική συμμετοχή και η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων σε φυσικό επίπεδο. Αυτός ο εγκλεισμός του ατόμου σε κτήρια-κλουβιά έχει σαν

**Στοιχειώδη Δικαιώματα για τα υποψήφια όθματα της κρατικής καταστολής**
►

(α) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΣΗ

Αν ο εισαγγελέας πάρει κάποια μήνυση ή αναφορά και τη θεωρεί νομικά ή ουσιαστικά αβήσιμη, προβλέπεται μια διαδικασία για να τη βάλει στο αρχείο. Σε αντίθετη περίπτωση ασκεί ποινική δίωξη και πρέπει να διατάξει προανάκριση ή κύρια ανάκριση ή παραπομπή του και τηγορούμενου απευθείας στο δικαστήριο (εκτός από τα κακουργήματα). Πριν ασκήσει δίωξη μπορεί να ζητήσει ή να κάνει ο ίδιος ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

Προανάκριση (καθώς και προκαταρκτική εξέταση) μπορούν να κάνουν οι ειρηνodοχοί και οι βαθμοφόροι της αστυνομίας (υπενωματάρχης και πάνω - υπαρχιφύλακες και πάνω). Για να γίνει προανάκριση χρειάζεται γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα. Προβλέπεται ότι μπορεί να γίνει αστυνομική προανάκριση και χωρίς εισαγγελική παραγγελία στα αυτόφωρα και όταν υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή (δηλ. κίνδυνος να χαθούν ουσιαδή αποδεικτικά στοιχεία).

Η προανάκριση είναι ουσιαστική και τελειώνει με την παραπομπή του κατηγορούμενου στο ακροατήριο ή σε κύρια ανάκριση ή στο δικαστικό συμβούλιο. Θεωρείται περιττή η προανάκριση για τα πταίσματα, τα πλημμελήματα αρμοδιότητας μονομελούς και τα αυτόφωρα πλημμελήματα (χωρίς φυσικά να αποκλείεται να γίνει).

Περιττή επίσης θεωρείται η προανάκριση για τα πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς όταν έχει προηγηθεί προκαταρκτική εξέταση.

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

1) Την κύρια ανάκριση την διενεργούν οι τακτικοί ανακριτές, μετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα.

Τα κακουργήματα πάνε πάντα στην κύρια ανάκριση. Ακόμα για τα πλημμελήματα που επετρέπεται προφυλάκιση ή για να συμπληρωθεί η προανάκριση είναι στην κρίση του εισαγγελέα να ζητήσει κύρια ανάκριση.
2) Υποπίπτει ότι σκοπός της ανάκρισης είναι η ανακάλυψη της αλήθειας και όχι η συλλογή κάποιων τυπικών αποδεικτικών στοιχείων και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει κάποιος κατάλογος ανακριτικών πράξεων, γπαρχουν μόνο κάποιοι δικονομικοί περιορισμοί.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ