

όχι στα χρυσωρυχεία του θανάτου

η Θράκη αντιστέκεται

Ιστορικό και αντιδράσεις

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 γίνοντα προσπάθειες από εταιρείες να εκμεταλλεύτονται τα κοιτασμάτα χρυσού στις περιοχές Δόφον Περάματος και Σαπών. Στις Σάπες απέκτησε το δικαίωμα για ερεύνα και εκμετάλλευση η Μεταλλευτική Θράκης θυγατρική σημεριά μετά από διάφορες αγοραπλατλήσεις της πολευθεντικής με έδρα την Αυστραλία Cape Lambert resources και στον λόφο Περάματος η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης θυγατρική της πολευθεντικής με έδρα τον Καναδά Eldorado Gold Corporation.

Η αδειοδότηση όμως της εξόρυξης δεν προχώρησε λόγω των έντονων αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας. Από το 1999 άρχιαν να κινητοποιούνται οικολογικές ή άλλες ομάδες καθώς και μεμονωμένοι άνθρωποι ενάντια στην εξόρυξη και με καλά τεκμηριωμένες απόψεις κατάφεραν να δώσουν μακιά χαρακτηριστική στην αντίσταση. Οι εξεγέρσεις ενάντια στον χρυσό στην Χαλκιδική και στην Τσουρκιά (που επηρέασε πολύ τους μονυμάτων της Θράκης, καθώς παρακολούθην και την Τσουρκιά μέσα ενημέρωσης) κατάφεραν να ριζοσπαστικούσσουν ακόμη περισσότερο τις συνενδήσεις του κόσμου.

Τα νομαρχιακά, δημοτικά και κοινωνικά συμβούλια το ένα μετά το άλλο βλέποντας τις μαζικές αντιδράσεις βράζονται ψηφίσματα κατά της εξόρυξης πέλοντας έτοις την κεντρική εξουσία.

Το 2001 συγκροτείται η Διανομαρχική επιτροπή Ροδόπης και Έβρου κατά τον Χρυσό. Σε αυτήν την επιτροπή μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε μεμονωμένος άνθρωπος η φορέας με μίνιμο ποσό τη συμφωνία ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού ενώ λειτουργεί αντι-γραφειοκρατικά δεν υπάρχει δηλαδή προερόδιο. Η Επιτροπή έχει διοργάνωσε συζητήσεις, εκδηλώσεις, παρεμβάσεις και συγκεντρώσεις ενώ κινείται και νομικά όποτε μπορεί ώστε να μπλοκάρει την εξόρυξη.

Τον Ιούνιο του 2011 οι λαϊκές συνελεύσεις των πλατειών σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη πήραν ξεκάθαρη θέση ενάντια στα χρυσωρυχεία και προβήκαν σε ενημερωτικές δράσεις.

Συνέπειες από την εξόρυξη χρυσού

1) Με την εξόρυξη καταστρέφεται μόνιμα το φυσικό τοπίο αφού η περιεκτικότητα σε χρυσό είναι μερικά γραμμάρια ανά τόνο πετρώματος. Στα σημεία που θα γίνει η εξόρυξη θα απομείνουν τεράστια κρατήρες πράγματα που κάνει αδύνατη την αποκάταση.

(Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στον λόφο Περάματος υπάρχει το δάσος μαύρης πεύκης. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο δάσος ευδοκεί σε πολύ μικρό υψόμετρο είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για αυτό και ζητήθηκε από το δασαρχείο να χαρακτηρίσει μηνιμείο της φύσης. Τα αρμόδια υπουργεία αρνήθηκαν τον χαρακτηρισμό, προφανώς γιατί είχαν άλλα σχέδια για την περιοχή.)

2) Δημιουργείται σκόνη από τη θράση των πετρώματος η οποία μεταφέρεται με τον αέρα σε τεράστιες εκτάσεις πολλοί τόνοι εκρηκτικής ώλης και όλα αυτά πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές (300 μ. από το Νέρια ή πάνω). Στον οικισμό των παλινοτονώνταν, 1.500 μ. από τις Σάπες).

3) Η εξόρυξη φέρνει στην επιφάνεια της γης μεταξύ των άλλων και θειώφι, το οποίο όταν έλθει σε επαφή με το νερό και τον αέρα γίνεται βιτρόλι και περνά στα υπόγεια νερά και τα μολύνει. Αυτό είναι το φαινόμενο της βρέθηκαν απόρροις.

4) Εξαντλούνται τα χρήσιμα, για τις αγροτικές καλλιέργειες, υπόγεια αποθέματα νερού, διότι για την επεξεργασία των πετρώματων καταναλώνονται 70-100 κυβικά μέτρα την άνοιξη.

5) Οι λίμνες τελμάτων-αποβλήτων, που θα περιέχουν πάνω από 4.000.000 τόνους τοξικά απόβλητα, με καναλίδια ή μή, αλλά πάντοτε με σοβαρούς χημικούς ρύπους (νιτρικό οξεί, δηλαδή, κεζάπι, καυστική ποτάσα, βαριά μετάλλα κλπ.), θα μείνουν στον τόπο μας για πάντα και η καταστροφή των ποταμών θεωρήθηκε ως μια από τις σοβαρότερες στον ευρωπαϊκό χώρο μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, χιλιάδες τόνοι νεκρών ψαριών επέλευσαν στον Τίζα και η πηγή πόσιμου

6) Οπως και να κατασκευαστούν τα φράματα, και εν προκειμένω χωμάτινα, στις λίμνες τελμάτων, δεν εξασφαλίζουν στεγανότητα. Τακτικά δε συμβαίνουν θράσεις φραγμάτων, συνήθως ύστερα από καταφράκτων βροχές, με ολέθρεις συνέπειες. Έχουν αναφερθεί 22 τέτοια δυστυχήματα τα τελευταία 30 χρόνια, με τελευταίο αυτό της Ρουμανίας στον ποταμό Δόνανθα (σ.ο.: η ρύπανση μεταφέρθηκε στην αποστάση 70 χιλιομέτρων).

7) Πλήττονταν σοβαρά τα γραπτικά προϊόντα, διότι θεωρούνται μολυσμένα, με έδρα την Αυστραλία Cape Lambert resources και στον λόφο Περάματος η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης θυγατρική της πολευθεντικής με έδρα τον Καναδά Eldorado Gold Corporation.

Η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στον λόφο Περάματος διαδίδει ότι υπάρχουν 1000 θέσεις εργασίας, 200 θέσεις για τα 8 χρόνια λειτουργίας των ορυχείων και 800 θέσεις εργασίας που σχετίζονται έμμεσα με την επένδυση (όπως για παραδείγμα τη κατασκευή που θα έχει διάρκεια ενός χρόνου.)

8) Πλήττονταν σοβαρά τα γραπτικά προϊόντα, διότι θεωρούνται μολυσμένα, με έδρα την Αυστραλία Cape Lambert resources και στον λόφο Περάματος η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης θυγατρική της πολευθεντικής με έδρα τον Καναδά Eldorado Gold Corporation.

Η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στον λόφο Περάματος διαδίδει ότι υπάρχουν 1000 θέσεις εργασίας, 200 θέσεις για τα 8 χρόνια λειτουργίας των ορυχείων και 800 θέσεις εργασίας που σχετίζονται έμμεσα με την επένδυση (όπως για παραδείγμα τη κατασκευή που θα έχει διάρκεια ενός χρόνου.)

9) Πλήττονταν σοβαρά τα γραπτικά προϊόντα, διότι θεωρούνται μολυσμένα, με έδρα την Αυστραλία Cape Lambert resources και στον λόφο Περάματος η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης θυγατρική της πολευθεντικής με έδρα τον Καναδά Eldorado Gold Corporation.

Η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στον λόφο Περάματος διαδίδει ότι υπάρχουν 1000 θέσεις εργασίας, 200 θέσεις για τα 8 χρόνια λειτουργίας των ορυχείων και 800 θέσεις εργασίας που σχετίζονται έμμεσα με την επένδυση (όπως για παραδείγμα τη κατασκευή που θα έχει διάρκεια ενός χρόνου.)

10) Πλήττονταν σοβαρά τα γραπτικά προϊόντα, διότι θεωρούνται μολυσμένα, με έδρα την Αυστραλία Cape Lambert resources και στον λόφο Περάματος η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης θυγατρική της πολευθεντικής με έδρα τον Καναδά Eldorado Gold Corporation.

Η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στον λόφο Περάματος διαδίδει ότι υπάρχουν 1000 θέσεις εργασίας, 200 θέσεις για τα 8 χρόνια λειτουργίας των ορυχείων και 800 θέσεις εργασίας που σχετίζονται έμμεσα με την επένδυση (όπως για παραδείγμα τη κατασκευή που θα έχει διάρκεια ενός χρόνου.)

11) Πλήττονταν σοβαρά τα γραπτικά προϊόντα, διότι θεωρούνται μολυσμένα, με έδρα την Αυστραλία Cape Lambert resources και στον λόφο Περάματος η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης θυγατρική της πολευθεντικής με έδρα τον Καναδά Eldorado Gold Corporation.

Η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στον λόφο Περάματος διαδίδει ότι υπάρχουν 1000 θέσεις εργασίας, 200 θέσεις για τα 8 χρόνια λειτουργίας των ορυχείων και 800 θέσεις εργασίας που σχετίζονται έμμεσα με την επένδυση (όπως για παραδείγμα τη κατασκευή που θα έχει διάρκεια ενός χρόνου.)

12) Πλήττονταν σοβαρά τα γραπτικά προϊόντα, διότι θεωρούνται μολυσμένα, με έδρα την Αυστραλία Cape Lambert resources και στον λόφο Περάματος η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης θυγατρική της πολευθεντικής με έδρα τον Καναδά Eldorado Gold Corporation.

Η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στον λόφο Περάματος διαδίδει ότι υπάρχουν 1000 θέσεις εργασίας, 200 θέσεις για τα 8 χρόνια λειτουργίας των ορυχείων και 800 θέσεις εργασίας που σχετίζονται έμμεσα με την επένδυση (όπως για παραδείγμα τη κατασκευή που θα έχει διάρκεια ενός χρόνου.)

13) Πλήττονταν σοβαρά τα γραπτικά προϊόντα, διότι θεωρούνται μολυσμένα, με έδρα την Αυστραλία Cape Lambert resources και στον λόφο Περάματος η εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης θυγατρική της πολευθεντικής με έδρα τον Καναδά Eldorado Gold Corporation.

Η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στον λόφο Περάματος διαδίδει ότι υπάρχουν 1000 θέσεις εργασίας, 200 θέσεις για τα 8 χρόνια λειτουργίας των ορυχείων και 800 θέσεις εργασίας που σχετίζονται έμμεσα με την επένδυση (όπως γ

άσυλο: ιστορία, περιεχόμενο και το ανταγωνιστικό κίνημα

ΜΕΡΟΣ Ι - Το άσυλο στη δύση

Ειναι γεγονός ότι διαχρονικά στις ανθρώπινες κοινωνίες υπήρχαν τόποι ασύλου, όπου μπορούσαν να καταφύγουν διαχρονικά από αποδήμητο φεουδαρχικό καθεστώς της ιστορίας, όπου υπήρχαν τουλάχιστον κάποιοι τόποι ασύλου, ακόμα και για ληπτές διολοφόνους. Είναι, όμως, τόσο αλάθητη η ελευθερόφρωφη, δημοκρατική συνταγματική σας τάξη, ώστε κανείς να μην μπορεί να την αμφισβήσει;» **Χάρης Μπελ (1972)**, με αφορμή την σκλήρυνση της θέσης του κράτους όσον αφορά στα πανεπιστημιακό άσυλο

ειδικό πεδίο σύγκρουσης κατά τον μετασχηματισμό των κοινωνικών λόγων και της διακίνησης ιδεών αποκαλύπτονται με τον άμεσο ήμεσο αποκλεισμό, τον περιορισμό στην εξέλιξη, τη διαγραφή ή την απόλυτη από το πανεπιστήμιο, όλων εκείνων των φώνων «καθηγητών και φοιτητών- που υψώνουν ένα λόγο και μια έμπρακτη στάση ενάντια στην κυριαρχή αντιληφτήν.

Προσπάθειες κοινωνικής χρήσης του ασύλου και των πανεπιστημίων

Από το τέλος της δεκαετίας του '60 εμφανίζονται σε διάφορες ρόμπες της δύσης μα σειρά από προσπάθειες κοινωνικής οικειοποίησης του πανεπιστημιακού ασύλου και απελευθέρωσης της χρήσης του από τα στενά ακαδημαϊκά πλαίσια. Φοιτητικές κινητοποιήσεις έπειταν στην πανεπιστήμιο έστερνούς κατά πολὺ τα στενά ακαδημαϊκά πλαίσια και ελευθερίες.

Για την ιστορία του πανεπιστημιακού ασύλου

Το άσυλο είναι άμεσα συνυφασμένο με την ίδια την ιστορία του πανεπιστημίου. Ήδη με τη σύσταση του πρώτου πανεπιστημίου, το 1888 στην Μπολόνια της Ιταλίας, έχουμε την καθιέρωση του πανεπιστημιακού ασύλου. Η πρώτη διατύπωση για το άσυλο περιλαμβάνεται στο κείμενο *Authentica habito* που έγινε νόμος το 1155 και αποτελεί το ιδρυτικό κείμενο για το πανεπιστήμιο των μεσαίων. Στη συνέχεια, κατά την περίοδο του διαφορισμού, το πανεπιστημιακό άσυλο αποτέλεσε θεσμό διαφοράς της απομικής ελεύθεριας και έκφρασης, ακολουθώντας τις αξεις και τα συμφέροντα της ανερχόμενης αστικής τάξης. Ο ρόλος του ασύλου εξυπρέτουσε τη διασφάλιση και εδραίωση του μετασχηματισμού του πανεπιστημίου απέναντι στην εκκλησία και την αριστοκρατία ακολουθώντας τον μετασχηματισμό της κοινωνίας από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του πανεπιστημίου, το άσυλο λάμβανε κυρίως το ρόλο της θεσμικής προστασίας τόσο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας όσο και των φορέων της φοιτητών και καθηγητών. Το πανεπιστήμιο αποτελεί στη νεότερη ιστορία των κυριαρχικό φορέα ελέγχουν, διαχειρίστησαν και διαμόρφωσαν της γνωστής. Κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης του έχουμε μια αντίστοιχη εξέλιξη στο ίδιο το περιεχόμενο της έννοιας του ασύλου. Δηλαδή, καθώς το πανεπιστήμιο μετασχηματίζονταν και περνούσε διάφορα ιστορικά στάδια, από τις μοναστικές χριστιανικές σχολές, στο μεσαίωνα, το διαφωτισμό και τη σύγχρονη εποχή, η προστασία του ασύλου διαχειρίστησε την ανάγκη της αποκάλυψης της αναγκών της ανθρώπινης δικαιοσύνης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - Το άσυλο στην Ελλάδα

Το άσυλο στην Ελλάδα αποτελεί εθνικό δίκαιο από το 19ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα το 1837. Ήδη από το Δεκέμβριο του 1896 έχουμε την πρώτη φοιτητική εξέγερση, τη λεγόμενη Γαλβανική, η οποία απέκτησε μάλιστα έντονη μορφή, με την κατάληξη της πανεπιστημίου με συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις μέσω της επιστημονικής απόδοσης της επιστήμης και της τεχνολογίας, για τις ανάγκες της αγοράς και την ευδικτύη της παραγωγής και των εκμεταλλευτικών σχέσεων. Ετσι, καθώς το ζήτημα διαχειρίστησε τη γνώσης αποτελεί

συναίνεση των πανεπιστημιακών αρχών και την άρση του ασύλου είτε ως απροκάλυπτη επίδειξη δύναμης και την καταπάτηση του.

Τα χρόνια της Χούντας

Κατά τη διάρκεια της Χούντας έχουμε μια κλιμακώνεται κρατική καταστολή και τρομοκρατία. Έτοις, τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας έχουμε επάλξεις δημόσιες κινητοποιήσεις. Το ανταγωνιστικό κίνημα είναι υπό διωγμό, τα μέλη του είναι είτε στις φύλακές και στα ξερονήσια είτε έχουν βγει στην παρανομία και αρκετές, αν όχι οι περισσότερες, δράσεις αφορούν βομβιστικές επιθέσεις. Από το 1972 έχουμε μια σειρά από κοινωνικές κινητοποιήσεις που κλιμακώνονται καθέτης το 1973.

Τη χρονιά αυτή έχουμε μια σειρά από αγώνες με τις κινητοποιήσεις κατοίκων ενάντια στην απαλλοτριώσεις χωραφίων ή τις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων καθώς και τις απεργίες των τυπογράφων και των συντακτών αθηναϊκών εφημερίδων, των τεχνικών της Ολυμπιακής, των αλιευτριών στην Καρδάλα, στα τρόλεις και τη 48ωρη καθολική απεργία στη ΔΕΗ.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, ενώ αρχικά πάριουν κυρίως τη μορφή μαζικής αποχής από τις διαλέξεις, βαθμιαία μετασχηματίζονται σε καταλήγεις και σε δράσεις με επίκεντρο τη πανεπιστήμιο. Παράλληλα, συνεχίζεται η κρατική καταστολή και η αυτονομία εισβαλλεί στην παρακάτω στάση στην κυριαρχία.

Της 14 Φεβρουαρίου η αστυνομία εισβάλλει στο Πολυτεχνείο διαλύνοντας με βίαιο τρόπο τη συγκέν-



Μάρτιος 1985

τρωση 1500 φοιτητών και συλλαμβάνει 100 άτομα. Στις 16 Φεβρουαρίου γίνεται κατάληψη της Νομικής από 2500 φοιτητές. Γίνεται έξοδος υπό μορφή πορείας και φοιτητών συγκρούνταν με την αστυνομία και παρακρατικών της ΕΚΟΦ.

Κατά τις επόμενες δεκαετίες, μέχρι σήμερα, έχουμε πλήθος περιπτώσεων όπου οι φοιτητές οικειοποιούνται τους πανεπιστημιακούς χώρους, επαναπροσδιορίζοντας και διευρύνοντας τον τρόπο χρήσης τους, ανοίγοντάς τους στην κοινότητα και προσδιοντάς τους ηγεμονική χαρακτηριστική. Όμως, κάθε φορά που οδηγήσει σε μετασχηματισμό της ιδιότητας της κοινωνικού ανταγωνισμού και της επικράτησης του κεφαλαίου. Στα πλαίσια αυτά, βασικός σκοπός του πανεπιστημίου είναι η παροχή δεξιοτήτων στους απόφοιτους του διευκολύνοντας τις αξεις και τα συμφέροντα της ανερχόμενης αστικής τάξης.

Στις 16 Μάρτη γίνεται κατάληψη της πανεπιστημιακής Λέσχης στην Πάτρα από 500 φοιτητές, όπου εισβάλλει την αστυνομία και γίνονται 100 άτομα. Στις 21 Φεβρουαρίου ξεκινά διήμερη κατάληψη της Νομικής από 4000 φοιτητές. Την επόμενη μέρα, η Σύγκλητος δίνει άδεια στους ασύλου και μετά από μια σειρά από πολιτικά κίνηματα που αποχωρήσεις, οι μετανάστες μαζί με αλληλέγγυος προστατεύονται από την αστυνομία.

Στις 20 Μάρτη γίνεται κατάληψη της Νομικής, η σύγκλητος δίνει άδεια στην αστυνομία και γίνονται 100 άτομα.

Στις 14 Νοέμβρη καταλαμβάνεται το Πολυτεχνείο. Εκτός από φοιτητές συρρέουν και εργάζονται και μετασχηματίζονται τα διατηρητικά και μετασχηματίζονται τα επικαρπικά και μετασχηματίζονται τα επικαρπικά. Στις 20 Νοέμβρη γίνεται κατάληψη της Νομικής, η σύγκλητος δίνει άδεια στην αστυνομία και γίνονται 100 άτομα.

Στις 16 Νοέμβρη καταλαμβάνεται η Πολυτεχνική σχολή στη Θεσ/νική.

Στις 17 Νοέμβρη κηρύγγευσε στρατιωτικός νόμος, κατεβαίνουν τα τανκς και γίνεται εισβολή στο Πολυτεχνείο. Η ιστορία του ασύλου είναι σειρά από αγώνες που ανέδειναν τις αξεις της πανεπιστημιακής δικαιοσύνης.

Την πρώτη περίοδο της πανεπιστημιακής δικαιοσύνης, η οποία απέκτησε μάλιστα έντονη μορφή, με την κατάπατηση της αναγκής της εποχής.

Την πρώτη περίοδο της πανεπιστημιακής δικαιοσύνης, η οποία απέκτησε μάλιστα έντονη μορφή, με την κατάπατηση της αναγκής της εποχής.

χρηματικό κίνημα καθώς και την ιστορία της επιστημονίας. Τέλος, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε έναν ενορχηστρωμένο επικοινωνιακό και ιδεολογικό πόλεμο μέσα από τα ΜΜΕ, που σε κάθε περίπτωση μηδενίζει την καταστολή της.

Στις 24 Οκτωβρίου 1991, μετά τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, έσπουδες συμπλόκες με την αστυνομία έχουν από την πονηρεία των πανεπιστημιακών μέσω της ομάδας της ΕΠΙΔ. Τα πανεπιστημιακά πολιτούς επί άριστης έχουν βγει στην παρανομία και την αστυνομία με αποδειξίους «αγανακτισμένους πολίτε

νομοσχέδιο ΑΕΙ: «η μητέρα όλων των μαχών»*

*«Αν δεν αλλάξουμε την Παιδεία δεν θα επέλθει αλλαγή σε κανέναν από τους τομείς. Αν δεν αλλάξουμε την Παιδεία δεν έχει νόμα απλά να επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Οι αλλαγές στην Παιδεία είναι «η μητέρα όλων των μαχών».

A. Διαμαντοπούλου, ομιλία στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 29/11/2010

Oi χαλεποί καιροί της επέλασης του νεοφιλελεύθερου (γνωστής και ως εποχή του μνημονίου) συνεχίζονται με την ψήφηση του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ, προϊόν θεματικής συναίσθησης της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του κεντρώου, δεξιού και ακροδεξιού χώρου. Τοποθετημένη χρονικά στα όρια της καλοκαιρινής ανάπτυξας αλλά πέρα από τα σύνορα της ανοχής των κοινωνικών στρωμάτων, η νέα επιδρομή στον κόσμο της εκπαίδευσης έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα μέτρων-σκονών που στοχεύουν στην αποδόμηση των κοινωνικών ιστον μέσα από τα ιστορικά ξαναμόριασμα της τράπουλας μεταξύ των αφεντικών.

Το χρονικό ενός προαναγελθέντος θανάτου

Σε αντίθεση με τα θυελλώδη μέτρα που προηγήθηκαν σε εργασιακά, ασφαλιστικό, υγεία και εν γένει την ολική επίθεση στη σφράγιδα του δημόσιου συμφέροντος, τα μέτρα για την ένταξη του αστικού πανεπιστημίου στα φάσμα της «οικονομίας της γνώσης» που έρχεται δεν είναι ούτε ουρανοκατέβατα ότι πρόκεινται ως λύση-μονόδρομος που θα μας άσωει από μια φοβική κατάσταση χρεοκοπίας.

Ήταν το 1995, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα ένα κείμενο που επιγράφοταν ως «Λευκή Βίβλος για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση». Επρόκειτο για το «ευαγγέλιο» του νεοφιλελεύθερου για την ανώτατη εκπαίδευση: στο νόμα της «ελεύθερίας», τον «πρωτοποίου» στοιχείου που χαρακτηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία και της οικονομικής «ενελίξεως» εγκαίνιασε με ώμο και κυνικό τρόπο την ήδη και υλική εξόντωση του πανεπιστημίου. Με ποιο τρόπο; Πρώτα απαλύνοντας το ως πανεπιστημιακό και έπειτα συνέδοντας το άμεσα και οργανικά με τις ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς. Στα χρόνια που ακολούθησαν η υποταγή στα προτάγματα της Λευκής βίβλου πήραν περισσότερο συγκεκριμένες μορφές: Διακήρυξη της Σορβόννης (Μάιος 1998), Διακήρυξη της Μπολόνια (Ιούνιος 1999), Πράγα (Μάιος 2001). Οι αποφάσεις που πάρθηκαν από τις κυβερνήσεις των κρατών της Ε.Ε. διέθεταν τις βάσεις για έναντι και πειθαρχημένο στους στόχους της καπιταλιστικής συσώρευσης εκπαιδευτικό σύστημα και από την άλλη δημιουργήσαν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του μοντέλου εκπαίδευση-επιχείρησης.

Εκτοτε τα νομοσχέδια Αρσένη (1997), Γιαννάκου (2006), Διαμαντοπούλου (2011) και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων κινούνται ακριβώς αυτό το πλαίσιο.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η μεταρρύθμιση Διαμαντοπούλου δεν συνιστά ελληνική ιδιοτυπία. Η νιούσητης ενός ενιαίου πλαισίου αναφοράς όπως αυτό ορίζεται από τη Συνθήκη της Μπολόνια είναι ήδη γεγονός για το σύνολο των χώρων της Ε.Ε. Ουραγός στην επιδιορθωμένη σύμπλευση ήταν μέχρι τώρα το ελληνικό Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία 15 χρόνια, οι αλεπάλλησες επιδρομές της έχωριας ολιγαρχίας ενάντια του προσέκρουνα στους αγώνες του φοιτητικού κινήματος: ένα ρεύμα αντίστασης το οποίο παρέμεινε από τις αντιφάσεις και τις μιωτικές -πολλές φορές- προτάγματα του κατάφερνε να διατηρεί τα «κεκτημένα». Σήμερα στα πλαίσια μιας κρίσιμης εποχής για την κυριαρχία, μεταξύ και δένους, η ίδια πολιτική, φορώντας το μανδιά του επειγόντος, καλείται να επιβάλλει δια ροπάλου όλα όσα δεν κατάφερε μέχρι τώρα.

Σενάριο νέο-φιλελεύθερης φαντασίας-

Το παρόν άρθρο δεν φιλοδοξεί να αναλαβεί σε μια αναλυτική εξέταση των άρθρων που συναπτίζουν το νέο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Ουτόσιο έχει ενδιαφέρον να ομαδοπούσουμε τις προκλητικές διατάξεις που ψηφίστηκαν μέσα σε εκλογές συνάντησης από την πλειονεμούσα σε κλίμα συνάντησης από την πλειονεμούσα ταγούς.

Α. Μέτρα για την «αυτοτέλεια» των πανεπιστημίων

Στη νεοφιλελεύθερη ρητορική ο όρος «αυτοτέλεια» σημαίνει κατατρήση των υπαρχόντων θεωρικών εγγυήσεων που μέχρι τώρα απέτελαν την πολύτελη «ιδωτικοποίηση» του ίδιου του δημόσιου πανεπιστημίου.

Πλέον αισιώπως ορίζεται το «Σύμφυτο του Ιδρύματος» με 15 μέλη το οποίο απαρτίζεται και από εξωπανεπιστημακούς παράγοντες προσφύμενους από το χώρο των επιχειρήσεων με τις ανάγκες της αστικής πολιτικής. Οι παραπάνω ασκούν διοικητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες πλην των ακαδημαϊκών, για τις ανάγκες και τους πόρους της καπιταλιστικής αγοράς. Στα χρόνια που ακολούθησαν η υποταγή στα προτάγματα της Λευκής βίβλου πήραν περισσότερο συγκεκριμένες μορφές: Διακήρυξη της Σορβόννης (Μάιος 1998), Διακήρυξη της Μπολόνια (Ιούνιος 1999), Πράγα (Μάιος 2001). Οι αποφάσεις που πάρθηκαν από τις κυβερνήσεις των κρατών της Ε.Ε. είναι ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο να καταργηθούν τα έντυπα συγγράμματα από φέτος, καθώς προβλέπεται η διάθεση ηλεκτρονικών βιβλίων και σημειώσεων. Για την δωρεάν διανομή συγγράμματων με τη μορφή που τα γνωρίζουμε θα απαιτείται υπογραφή κρήτης καμίας απολύτως χρονική δέσμευση! Πικρή γένεση για ότι περιγράφεται δοκιμάζοντας οι ανγλικοί μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας από την αρχή του νέου σχολικού έτους... τυχαίο;

Επωδός στο κρεσέντο μέτρων δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από μια ζεκάθαρη τρομοκρατική απειλή: σε περίπτωση που παρέλθουν «άρακτες οι προθεσμίες» από 1-9-2012 «αναστέλλεται η επιπλέον της βασικής χρηματοδότησης (σ.σ. αντής δηλαδή που επαρκεί απλά για φως, νερό, τηλέφωνο κατά το κοινό-

λεγόμενο) του ιδρύματος».

Β. Μέτρα για την υποτέλεια των φοιτητών

Θεσπίζονται τρεις κύκλοι σπουδών (τριετής προπτυχιακός, μονοετής μεταπτυχιακός, μονοετής διδακτορικός) και ένας σύντομος (διετής) προκειμένου να εναρμονιστούν τα ελληνικά με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όχι μόνο ως προς τη δομή αλλά και ως προς των κατακερματισμού σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών. Για την παρακολούθηση του δεύτερου κύκλου σπουδών εισάγονται διδακτά. Καταλόγουν κάθε έννοια σεβασμού της λογικής μας, το νομοσχέδιο κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του: όταν σημέρα τα 4η και 5η πτυχιαία δεν έχουν χρέος καμία αεία στην ελληνική αγορά εργασίας, τι να το κάνεις το 2ετές ή 3ετές πτυχιού; Μοιραία οι φοιτητές, λοιπόν, θα αναγκάζονται εκ των πραγμάτων, οι παρακολουθώντας στο σύνολό τους και το δεύτερο κύκλο σπουδών, οι οποίοι όμως δεν θα είναι καθόλου δωρεάν. Το ίντος δε των διδακτάτων θα αρχίνεται στην επόμενη σεζόν.

ιδρύματα, είναι τουλάχιστον κυνική: οι καταργήσεις σχολών, ο τεχνοκρατικός σκοταδισμός, ο αποκλεισμός χαμηλών και μεσαίων κοινωνικών στραμάτων, τα χρέη και η εργασιακή περιπλάνηση θα είναι οι πρώτες συνέπειες που θα κληθεί να δοκιμάσει η συντριπτική πλειονηφορία της κοινωνίας.

«Η ανοικοδόμηση του κεφαλαίου και του Κράτους, έτσι όπως πραγμα-

απαγόρευση ομίλων πολιτικού περιεχομένου οια οχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΥΠΕΠΘ απαγορεύεται κάθε ομίλο πολιτικού περιεχομένου προς μαθητή ή εκπαιδευτικού μέσα στο χώρο του σχολείου από εκπροσώπους κομμάτων, φορείς συλλογικών οργάνων ή άλλα πρόσωπα. Παρακαλούμε να φροντίσετε για την πιστή τήρηση της ανωτέρω απόφασης.

Το παραπάνω κείμενο σταθμεύεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης σύμφωνα με τη μορφή εγκατάστασης στην πλατφόρμα της Επικοινωνίας της Κρήτης.

Τέλος απόλυτη ήταν η συμφωνία μεταξύ των κομμάτων και ιδιωτικά του νομού με τη μορφή εγκατάστασης στην πλατφόρμα της Επικοινωνίας της Κρήτης. Με περίσση υποκρισία και κρυψώντας πίσω από το κόστος της επικαινίσεως, βάζοντας τη βάσης για την μελλοντική ιδιωτικοποίηση και μετακυρώντας το λογαριασμό στους γονείς την μαθητών. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να απαλλαγεί από το κόστος της αποτίμησης της επικαινίσεως, δαμασκόπωντας την παραπάνω πλέον θα διαβαίνει τις πύλες των πανεπιστημίων αμφισβήτωντας το δικαίωμα των κατέχοντας να οργανώνεται σε πανεπιστήμια από την πολιτική λογιαριασμού της πατρίδας.

Τέλος απόλυτη ήταν η συμφωνία μεταξύ των κομμάτων και ιδιωτικά του νομού με τη μορφή εγκατάστασης στην πλατφόρμα της Επικοινωνίας της Κρήτης. Με περίσση υποκρισία και κρυψώντας πίσω από το κόστος της επικαινίσε



η οικονομική σχολή του Σικάγου, οι θεωρίες του Μίλτον Φρίντμαν και το πειραματικό εργαστήριο Ελλάδα

«Μόνο μία κρίση-έπειτα είναι, είτε απλώς εκλαμβάνεται ως πραγματική-οδηγεί σε πραγματικές αλλαγές. Όταν ξεσπάει μια κρίση, οι δράσεις που αναπτύσσονται εξαρτώνται από τις περιφρέσους ιδέες. Πιστεύω ότι αυτή πρέπει να είναι η βασική λειτουργία μας: να αναπτύσσουμε εναλλακτικές πολιτικές που θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες, να τις διατηρούμε ζωντανές και διαδέσμεις έως ότου το πολιτικά αδύνατον καταστεί πολιτικά αναπόφευκτο.»

(Μίλτον Φρίντμαν «Καπιταλισμός και ελεύθεριά» University of Chicago press 1962)

Tη δεκαετία του 1950, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Σικάγου, δεν θεωρούταν μόνο ως μια πανεπιστημιακή σχολή, αλλά ως μια σχολή σκέψης. Ο σκοπός δεν ήταν μόνο η διδασκαλία των φοιτητών, αλλά η ισχυροποίηση της σχολής ώστε οι ιδέες της να πολεμήσουν τις ιδέες του οικονομολόγου Τζον Μέιναρντ Κέινς [1] που κυριαρχούσαν πέντε με τη μικτή οικονομία που εισήγαγε ο Κέινς μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση του 1929.

Το 1947, ο Μίλτον Φρίντμαν και ο μέντορας του, Αυστριακός καθηγητής Φρίντριχ φον Χάγκε, ίδρυσαν την εταιρεία του «Μον Πελερέν», μια λέσχη Οικονομολόγων της ελεύθερης αγοράς με ρητό στόχο την καταπολέμηση των ιδεών του Κέινς και του ρυθμισμένου καπιταλισμού. Το δημοφιλές βιβλίο του Φρίντμαν στα 1962, το «Capitalism and Freedom», έγινε το βασικό εγχειρίδιο της παγκόσμιας ελεύθερης αγοράς και σ' αυτό στηρίχτηκαν οικονομικά προγράμματα όλων των νεοσυντηρητικών-νεοφιλελέθερων κυβερνήσεων και δικτατορών στον δυτικό κόμπο από το 1970 και μετά. Ειδικότερα οπουδήποτε είχαν την εξουσία ακροδέξιες στρατιωτικές δικτατορίες η παροντία του πανεπιστημίου του Σικάγου και της σχολής του Φρίντμαν ήταν πανταχού παρόντα.

Ο Δόκτορας της καταστροφής

«Το να είσαι μαθητής του Φρίντμαν ήταν κατίμαγκι!»
(Γκράι Μπέκερ νομπελίστας οικονομολόγος της σχολής του Σικάγου)

ο Μίλτον Φρίντμαν βραβεύεται από τον πρόεδρο Ρήγκαν

τρόμο συνέβησαν για ένα και μόνο σκοπό. Για να μπορέσει μέσα από τη θεωρία του Φρίντμαν να λάμψει επιπλέον ο καπιταλισμός της καταστροφής ή όπως αρέσκονταν να τον λένε «ελεύθερια της αγοράς» σε όλο το μεγαλείο. Χιλιάδες άνθρωποι εκτελέστηκαν, βασανίστηκαν και βρέθηκαν στη φυλακή προκειμένου οι τιμές των προϊόντων να είναι ελεύθερες!

Οι θεωρίες του Φρίντμαν τον έδωσαν το Νόμπελ οικονομικών και στη Λατινική Αμερική έδωσαν τους δικτάτορες.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες ο Φρίντμαν και ο παντοδύναμοι οπαδοί του τελειοποιούσαν αυτήν την αρχή της στρατηγικής: την αναμονή κάποιας μείζονος κρίσης (πολιτικής ή οικονομικής) προκειμένου να εκποιήσουν τη μητρά της δημόσιας σφράγας σε ιδιώτες ενώων οι πολίτες ήταν ακόμα ζαλισμένοι από το σοκ και να μονιμοποιήσουν στη συνέχεια τις «μεταρρυθμίσεις».

Το δόγμα του σόκ

«Τα πλήγματα πρέπει να επιφέρουνται όλα ταυτόχρονα, ώστε, όντας λιγότερο αισθητά, να ενοχλούνται λιγότερο»
(Νικολό Μακιαβέλι «Ο Ηγεμόνας» 1513)

Μια ένοπλη σύραξη ανάμεσα σε κράτη ή έντινης προκαλεί φρίκη. Όμως οι οικονομικούς πόλεμους δεν είναι καλύτερος από μία έντολη σύραξη. Είναι σαν μία χειρογυρή κεφαλή περιμπλακήστρης που επέμβαση. Ένας οικονομικός πόλεμος είναι ένα παρατεταμένο βασανιστήριο, και οι καταστροφές του δεν είναι λιγότερο πανεπιστήμια της Εθνική πάρκα, ακόμη και τα δάση και οι παραλίες. Οι δηλαδή πρέπει να προσελκύσει επενδύσεις από ιδιωτικές εταιρίες με μοναδικό γνώμονα το κέρδος τους. Ειδικότερα η παίδεια, για τον Φρίντμαν και την ένονα το δημόσιον εκπαίδευτικό συστήματος «βρομούσε» σοσιαλισμό. Η



φασιστικών ιδεών, συρρίκνωση ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου, απεριόριστες δαπάνες για τη ασφάλεια, διάχυση του φόβου και τρομοκρατίας στις κοινωνίες και σκληρή καταστολή στους διοικητές του σοκ. Επίσημης την αντίληψη του χώρου, χρόνου, της μνήμης από το μνάλο τους, θα κατέλυναν τις άμυνες τους και τη βούληση για αντίσταση και θα αποσπούσαν τη συναίνεση του και τη συνεργασία τους, κατά την ανάκριση του.

Το πρώτο κράτος του σόκ

«Αν υιοθετήσετε τη προσέγγιση του σόκ, πρέπει να ενεργήσετε σύντομα, πολλαπλά και ακαριαία.»

(Μίλτον Φρίντμαν σε επιστολή του προς τον στρατηγό Πινοτέστ 21/4/1975)

Ο Φρίντμαν αν και ποτέ δεν το παραδέχτηκε επίσημα ειδή στη μέθοδο του ηλεκτροσόκ και των βασανιστηρίων τον τρόπο που μπορούν να εφαρμόσουν την θεωρία του και το πρώτο πειραματικό εργαστήριο του άκουγε στο όνομα Χίλι. Στη δεκαετία του '50 και '60 η θεωρία του δεν είχε γιατρός όταν μεγαλώσει. Η χρηματοποίηση ανιάτων ασθενειών όπως π.χ. το καρκίνο στον πολιτικό λόγο, ενθαρρύνει τη μοιρολαρία και αιτιολογεί τη λήγη αυστηρών άνω απάνθρωπων μέτρων, ενώ ενισχύει σημαντικά τη διάδοση της ιδέας ότι η «ασθένεια» είναι αναγκαστικά μοιραία Η έννοια της ασθενείας δεν είναι ποτέ αθώα.

Η ψυχιατρική στην υπηρεσία της οικονομίας. Η χρησιμότητα του ηλεκτροσόκ

«Το μιαλό τους μοιάζει με λευκή σελίδα πάνω στην οποία μπορούμε να γράψουμε ότι θέλουμε»

(Δρ. Σιρίλ Κένεντ και Δρ. Ντέιβιντ Άνσελ για τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με ηλεκτροσόκ 1948)

Η μέθοδος του «σόκ» πρωτευμανίστηκε με τη μορφή του ηλεκτροσόκ για άτομα ψυχικά ασθενή, στη δεκαετία του 1950. Ο Γιούνεν Κάμερον, καθηγητής ψυχαρικής στο πανεπιστήμιο Μακιγκλ των ΗΠΑ στη συνέχεια, χρηματοδοτούμενος από τη CIA εφάρμοσε τη ηλεκτροσόκ για τις έρευνες του πάνω στην πλύση εγκεφάλου. Ήταν η εποχή του Ψυχρού πολέμου και η CIA ήθελε να δρείνει πράξης σε πολλούς από τους Αλιέντες και το μεταχρηματισμό της οικονομίας της Χίλις. Απευθύνονται στον Φρίντμαν, ο οποίος τους συμβολεύει ότι όλα πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα σε πολλούς από τους Αλιέντες που είχαν αποδειχθεί επιτυχείς στρατηγοί. Από την πλευρά της θεραπείας με ηλεκτροσόκ αγορές, ήταν η εποχή της ιδέας της «πράξης», δικτήτες χρηματοοικονομικών στειρεών που δρώνταν ανεξέλεγκτη είχαν αγοράσει περιουσιακά στοιχεία της χώρας με δανεικά χρήματα, δημιουργώντας ένα τεράστιο χρέος 14δις δολαρίων. Οι μέθοδοι του «σόκ» πρωτευμανίστηκε με τη μορφή του ηλεκτροσόκ για άτομα ψυχικά ασθενή, στη δεκαετία της 1950. Ο Γιούνεν Κάμερον, καθηγητής ψυχαρικής στο πανεπιστήμιο Μακιγκλ των ΗΠΑ στη συνέχεια, χρηματοδοτούμενος από τη CIA εφάρμοσε τη ηλεκτροσόκ για τις έρευνες του πάνω στην πλύση εγκεφάλου. Ήταν η εποχή του Ψυχρού πολέμου και η CIA ήθελε να δρείνει πράξης σε πολλούς από τους Αλιέντες που είχαν αποδειχθεί επιτυχείς στρατηγοί. Από την πλευρά της θεραπείας με ηλεκτροσόκ αγορές, ήταν η εποχή της ιδέας της «πράξης», δικτήτες χρηματοοικονομικών στειρεών που δρώνταν ανεξέλεγκτη είχαν αγοράσει περιουσιακά στοιχεία της χώρας με δανεικά χρήματα, δημιουργώντας ένα τεράστιο χρέος 14δις δολαρίων. Οι μέθοδοι όμως που εφάρμοζε ο Κάμερον ήταν αυτές δε, φέρουν και το προσωπικό τους συμπατισμό στο πρόγραμμα τους, τόσο το καλύτερο για την Οργανολευκή νέα γλώσσα που έχει επιβάλει η κυριαρχία.



Για την Ιστορία οι «θεραπείες του σόκ» μετά τις λατινοαμερικανικές χούντες συνεχίστηκαν μετά την κατάρρευση του ανύπαρκτου σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίως στην Ρωσία και στον Πολωνία, στην Νότια Αφρική, στην Νοτιοανατολική Ασία μετά την κατάρρευση της δεύτερης οικονομικής ασθένειας της Κίνας, την ιστορική πράξη της Βαρκεντίνης τον 21^ο αιώνα και ένα από τα πρώτα όπου οι θεωρίες του Φρίντμαν προσπαθούν να δοκιμαστούν μέσα από εκλεγμένες δημοκρατικές κυβερνήσεις. Αν αυτές δε, φέρουν και το προσωπικό τους συμπατισμό στο πρόγραμμα τους, τόσο το καλύτερο για την Οργανολευκή νέα γλώσσα που έχει επιβάλει η κυριαρχία.

Για την Ιστορία οι «θεραπείες του σόκ» μετά τις λατινοαμερικανικές χούντες συνεχίστηκαν μετά την κατάρρευση του ανύπαρκτου σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίως στην Ρωσία και στον Πολωνία, στην Νότια Αφρική, στην Νοτιοανατολική Ασία μετά την κατάρρευση της δεύτερης

