

ΑΝΤΙΜΑΘΟΥΜΑ

Εύτυχη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα εξοπλίσια των νοτίων προσετών



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧΟΣ 1



πάλι χαζεύεις?

πέρασε έξω **ΤΩΡΑ!!**

και θα τα πούμε
στο διευθυντή...

Θα τα
αφήσουμε
κι' αυτό
να περάσει
έτοι???

Πώς την
έχουν δει???

Με το
παραμικρό
στο γραφείο???





ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΔΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

Άλλη μία μέρα ξημέρωσε και είσαι και πάλι στο σχολείο, πίσω από κάγκελα, σωματικά και πνευματικά. Εδώ ισχύουν άλλοι κανόνες. Ξέχασέ τα αυτά που ήξερες. Εδώ δεν επιτρέπονται όνειρα και επιθυμίες που να παρεκλείνουν από τους κανόνες. Απαγορεύεται να μιλάς, να μασάς, να σηκώνεσαι απ' την καρέκλα σου, να καπνίζεις, να βολτάρεις στο προαύλιο, να αντιμιλάς στους παντογνώστες καθηγητές σου, εδώ απαγορεύεται εσύ ο ίδιος αν η κεντρική σχολική εξουσία το θελήσει. Εδώ θα μάθεις "να σέβεσαι", να υπακούς, εδώ θα μάθεις "να είσαι ευγενικός" και να μην αυθαδιάζεις, εδώ θα μάθεις το <<πατάω επι πτωμάτων>>, εδώ θα μάθεις να είσαι γλύφτης και ρουφιάνος, να έχεις "ευπρεπή" εμφάνιση, εδώ θα μηχανοποιηθείς και θα ενταχθείς "ομαλά" στο σύστημα. Και αν έχεις διαφορετικά όνειρα, αν ονειρεύεσαι ελευθερία και δεν υπακούς ο σχολικός μηχανισμός έχει φροντίσει και για την καταστολή σου. Ένα ολόκληρο σύστημα τρομοκρατίας που απαρτίζεται από αποβολές ωριαίες ή ημερήσιες, από τηλεφωνήματα στο σπίτι, που θα σε φέρουν σε ρήξη με την οικογένεια σου, από τους βαθμούς που δεν θα ξεπερνούν τη βάση στο τετράμηνο μέχρι και την οριστική σου αποβολή απ' το σχολείο, μιάς και ο νόμος λέει ότι η αλητεία της εφηβίας πρέπει να απομονώνεται, να καταστέλεται και αν δεν σοφρωνίζεται να εκτελείται. Η καταστολή των κρατικών μηχανισμών δε σταματά μόνο εντός του σχολείου, αλλά ξεκινά από τη δολοφονία της σκέψης και της φαντασίας σου όταν ξεφεύγει από τα όρια, μέχρι και την εν ψυχρώ εκτέλεσή σου όταν οι πράξεις σου ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Όπως έγινε και το βράδυ της 6/12/08 όταν ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από ένα καυλωμένο κατασταλτικό όργανο του κράτους. Σαν απάντηση καταφέραμε και εμείς να βαδίσουμε έστω και λίγο στους δρόμους της εξέγερσης. Είδαμε για μία στιγμή το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα και τον αέρα που αναπνέουμε να έχει μία γλυκιά γεύση ελευθερίας, που μας έβγαλε απ' τη μίζερη κανονικότητα και μας ένωσε μέσα από πολύμορφες δράσεις, διαδηλώσεις και συγκρούσεις πρόσωπο με πρόσωπο με τους νεκροθάφτες των ονείρων μας.

Μέχρι σήμερα μας εκπαιδεύουν μέσα σε φυλακές, για να δουλέψουμε μέσα σε φυλακές... Και οι ελευθερίες που παραχωρούνται είναι τυπικές και ελεγχόμενες. Μέσα στον κόσμο της αστικής κυριαρχίας έχεις το δικαίωμα και το καθήκον να διαμορφώσεις το κλουβί σου, και αν δεν το φτιάξεις καλά θα πεινάσεις...

Και επειδή κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε και επειδή όλα συνεχίζονται, αυτό που έχουμε να αντιτάξουμε στον οργανωμένο ακρωτηριασμό που βαπτίζεται παιδεία είναι η χαρά της αλητείας.

Ενάντια στην ασχήμια κάθε καταναγκασμού και κάθε εκβιασμού, προτάσσουμε την ομορφιά της εξέγερσης. Καιρός να πάρουμε πίσω όλα όσα μας ανήκουν. Εμπρός για συλλογικές δράσεις, σαμποτάζ αποχές και καταλήψεις...! Όλοι μαζί να θέσουμε τις βάσεις για μια πραγματική ζωή.

To **ΑΝΤΙΜΑΘΩΜΑ** προκύπτει από χρονικά άτακτες ανοιχτές συνελεύσεις στο Ελευθεριακό Στέκι Πικροδάφνη. www.steki-pikrodafti.gr