

ΑΝΤΙΔΙΜΑΘΗΜΑ

έντυπη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία των νοτίων προαστίων

Φλεβάρης 2011

Τεύχος #2



ΛΟΙΠΟΝ ΛΑΙΔΙΑ, ΡΩΤΗΣΑΜΕ... 50 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΘΑ ΠΑΜΕ ΙΤΑΛΙΑ! 350€ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, 15€ Η ΈΛΛΕΣ
ΧΟΡΕΣ ΠΕΡΙΔΑ

30€ ΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

ΟΤΙΑ! ΡΕ ΦΙΛΕ!
ΕΙΝΑΙ ΤΟΛΛΑ ΤΑ ΝΕΦΤΑ!

ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ?!

ANTIFA

ΕΔΩ ΒΡΩΜΑΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ! ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ
ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΥΜΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΘΑΧΡΙΟ ΝΑ ΔΟΥΝΕ

ΑΣΕ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ...

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΛΑΜΕ ΚΑΠΟΥ ΆΛΛΟΥ
ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΕΦΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΜΕΡΕΣ!...

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΣΗΓΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ
ΓΚΑΦΡΑ...

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΜΑζΙ ΠΟΥ
ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΛΑΜΕ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ!!!



ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ



ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ, ΓΙΑ 5 ΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗ;;;

Η πενθήμερη εκδρομή είναι γενικά κάτι θετικό για τους περισσότερους από μας. Όπως καθετί όμως που δεν το διαχειρίζόμαστε οι ίδιοι άμεσα και ισότιμα, αλλά μπλέκονται σε αυτό και υπουργοί, διευθυντές καθηγητές, πρόεδροι, ταξιδιωτικά γραφεία, φορτώνοντας του ο καθένας τα αρνητικά του, έτσι και αυτό καλούμαστε να το προστατεύσουμε απ' τον εκφυλισμό.

Η πενθήμερη χρησιμοποιείται απ' τη σχολική διοίκηση σαν το καρότο και οι μαθητές σαν το γάιδαρο που για τρία χρόνια το κυνηγάει υπακούοντας στις άνωθεν οδηγίες - εκβιασμούς. «Αν κάνετε κατάληψη δεν έχει εκδρομή», «αν με βγάλετε πρόεδρο θα σας πάω στα καλύτερα» κλπ. Και όλα αυτά για πέντε μέρες που τις περισσότερες φορές δεν αποφασίζουν οι μαθητές ούτε το μέρος, ούτε το πρόγραμμα(λες και δεν έχουμε χορτάσει από αυτό), ούτε τα μαγαζιά, ούτε την περίοδο (η οποία όλος τυχαίως και προστύχως έχει μετατεθεί από το '08 και έπειτα στις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη, με στόχο την αποκλιμάκωση και των εκδηλώσεων μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αλλά και το εδώ και χρόνια καταληψιακό κλίμα των

Δεκεμβριανών ημερών).

Όλο αυτό το πανηγύρι ξεκινάει πολύ πριν τις πέντε αυτές μέρες με φουσκωμένα εισιτήρια για χοροεσπερίδες, μπλουζάκια, ημερολόγια κλπ. Τα 15μελή καλούνται συνήθως να παίξουν το ρόλο του διαμεσολαβητή και να διαχειριστούν - κατευνάσουν τις τυχόν αντιδράσεις. Αμοίβονται για τις υπηρεσίες τους με ποσοστά, τζάμπα εισιτήρια κλπ και με μια εμπειρία που θα τους χρησιμεύσει στη "φοιτητική ζωή" καθώς με τον ίδιο σάπιο τρόπο λειτουργούν οι φοιτητικές παρατάξεις, τα

πάρτυ και οι εκδρομές τους. Άντε και βουλευτές παιδιά..

Χρόνια τώρα στα μυαλά των μαθητών καλλιεργείται μια πολύ επικίνδυνη για τους ίδιους λογική, σύμφωνα με την οποία για να οργανωθεί το οτιδήποτε, από μια εκδρομή μέχρι μια κατάληψη, πρέπει να έχουμε αντιπροσώπους οι οποίοι θα μεσολαβούν για εμάς. Στην πραγματικότητα η ύπαρξη 15μελούς λειτουργεί σαν τη βαλβίδα αποσυμπίεσης των ανατρεπτικών διαθέσεων των μαθητών και γι' αυτό το λόγο έχει θεσμοθετηθεί απ' το κράτος.

Η έμπρακτη απάντηση σε όλο αυτό έρχεται από τους μαθητές του 3ου Λυκείου Βύρωνα και δεν είναι άλλη απ' την αυτοοργανωμένη δράση, την κατάργηση των αντιπροσώπων και την δημιουργία ανοιχτών αντιεραρχικών συνελεύσεων μέσα από τις οποίες οι ίδιοι οι μαθητές αποφασίζουν ισότιμα για όλα όσα τους αφορούν.

(σχετικό link: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1247196)

Έτσι ώστε ο οδηγός να είναι οι ίδιοι οι μαθητές, ο γάιδαρος η σχολική διοίκηση και το καρότο η ψυχική της ηρεμία. Να αντιστρέψουμε τον εκβιασμό δημιουργώντας μια τόσο μαχητική και απαιτητική μαθητική κοινότητα, που και θα αγωνίζεται ασταμάτητα και δεν θα τολμά ούτε να σκεφτεί κανείς να της στερήσει μια εκδρομή.

Μέχρι η ζωή μας να γίνει μια ατέλειωτη εκδρομή..

Ανοικτό κάλεσμα - συζήτηση για επόμενα τεύχη, εκδηλώσεις, συναυλίες, δράσεις αντίστασης: Σάββατο 5/2 ώρα 18:00, στο Ελευθεριακό στέκι Πίκροδάφνη,

Αγ. Βασιλείου & Π.Π. Γερμανού 22, Μπραχάμι. www.steki-pikrodaftni.gr

Η αρχική διάθεση κάποιων από μας να επικοινωνήσουμε με τους μαθητές των γύρω περιοχών αγκαλιάστηκε και από άλλους και όλοι μαζί αρχίσαμε να βρισκόμαστε και να συζητάμε τις ιδέες μας, τα θέματα, τα σενάρια, τους διαλόγους, τα κείμενα, ισότιμα και ανάλογα με τις διαθέσεις και τα ενδιαφέροντα μας. Είδαμε για μια ακόμη φορά πως όταν λειτουργούμε με αυτό τον τρόπο τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα απ' ότι νομίζουμε. Βγάλαμε το πρώτο τεύχος σε 6.000 κομμάτια, το μοιράσαμε σε 20 περίπου σχολεία και το οικονομικό κόστος ήταν 100 ευρώ. Η πολύ καλή ανταπόκριση οδήγησε σύντομα στο 2ο τεύχος και έπειτα συνέχεια..

Τελικά αυτό που είναι το δύσκολο και μη εξαγοράσιμο, είναι η απόφαση για ανιδιοτελή δράση.

Άπαξ και υπάρχει όμως όλα είναι δυνατά.

ΑΝΤΙΚΑΘΗΜΑ

Εντητη στηνεύσεις αντική παρέμβαση στα εποικεία των ιδεών προσετίων

e-mail: antimathima@espir.net

* ΜΠΡΑΧΑΜΙ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΣ

Ν. ΞΜΥΡΗ - ΑΛΙΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ