

# ΑΝΤΙΔΙΑΘΗΜΑ

έντυπη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία των νοτίων προαστίων

Μάρτιος 2011

Τεύχος #3

Ελλάδα



Τουρκία





ΤΙ ΣΧΕΣΗ  
ΕΧΕΙ Η  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
ΜΕ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ  
?!

ΠΑΙΔΙΑ, ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΙΜΑΜΕ  
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Κ ΤΗΝ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  
ΣΑΣ ΣΑΝ ΓΝΗΣΙΑ  
ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ  
ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-  
ΤΙΚΟ  
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ  
?!!

ΡΕ ΓΑΤ!  
ΔΝ ΘΕΛΩ  
ΝΑ ΠΑΩ  
ΑΛΛΑ ΑΝΑ  
ΦΑΩ ΑΝΕΣ  
7 ΑΠΟΪΣΕΣ  
ΕΜΕΙΝΑ  
...



ΟΣΟ ΠΑ ΤΙΣ  
ΠΑΡΕΛΑΞΕΙΣ  
ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ  
ΕΓΚΛΗΜΑΤΗ ΤΟΥ  
ΧΙΤΛΕΡ  
ΜΕΤΑΞΑ

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ?!  
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟΥΣ  
ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΟΙ  
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΜΕΝΟΙ  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΝΟΝΤΕΣ  
ΑΣΥΕΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΑΣΥΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ  
ΑΠΛΑ ΑΝΑΞΑΝΕ  
ΟΙ ΑΦΕΝΤΕΣ?





# ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ.. ΑΚΟΥΝΗΤΑ ΑΜΙΛΗΤΑ ΑΓΕΛΑΣΤΑ;;;

Ένα δυο εν δυο... Παρατασσόμαστε σαν στρατιωτάκια από την παιδική μας ηλικία δίχως να έχουμε την διανοητική ικανότητα από τόσο μικροί να αρνηθούμε, βάζοντάς μας από νωρίς στην παγίδα του πατριωτισμού και του φασισμού. Ψηλοί μπροστά, κοντοί πίσω, ίδιο ντύσιμο και ίδιοι καιρετισμοί, διακρίσεις μαθητών ανάλογα με τις επιδόσεις τους, οι «καλοί» παραστάτες, οι «άχρηστοι» πίσω. Διευθυντές και καθηγητές απειλούν μαθητές να παραβρεθούν στις γιορτές επετείου της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου γιατί διαφορετικά θα πάρουν απουσίες. Το σχολείο επιβάλλει ψυχολογική βία στους μαθητές μέσω απουσιών, αποβολών αλλά και μέσω της βελτίωσης της βαθμολογίας αν συμμετάσχουν στην παρέλαση-γιορτή. Το ότι δεχόμαστε να παριστάνουμε τα στρατιωτάκια για να γλιτώσουμε μάθημα αποδεικνύει πόσο απεγνωσμένα θέλουμε πίσω τον κλεμμένο μας χρόνο. Σκοπός της γιορτής είναι η αναπτέρωση του ηθικού του έθνους και η υπερηφάνεια για την πατρίδα. Παίζοντας λοιπόν αυτό το στρατιωτικό παιχνίδι που ύπουλα διοικετεύει μιλιταριστικές και ρατσιστικές απόψεις γινόμαστε τα μελλοντικά στρατιωτάκια που θα πολεμάμε για την «πατρίδα», εξυπηρετώντας οικονομικά συμφέροντα. Ο εκθρόνος στην πραγματικότητα βρίσκεται εντός των συνόρων και πιο συγκεκριμένα στις τράπεζες και τα υπουργεία.

Οι παρελάσεις ξεκίνησαν από ολοκληρωτικά καθεστώτα (ναζί, Χίτλερ), ενώ στην Ελλάδα η μαθητική παρέλαση καθιερώθηκε από τον δικτάτορα και θαυμαστή του Χίτλερ, Ιωάννη Μεταξά. Διατηρήθηκε ως την περίοδο της κούντας του Παπαδόπουλου(1967-1974) και από τότε έως σήμερα κανένα καθεστώς δεν την κατήργησε. Το εκπαιδευτικό σύστημα μας πλασάρει ιστορικά ψέματα προκειμένου να είμαστε υπάκουοι στην «πατρίδα» και έτοιμοι να αγωνιστούμε για αυτήν. Η επανάσταση για παράδειγμα, δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου από τον παλαιών Πατρών Γερμανό όπως ο ίδιος έχει γράψει στα απομνημονεύματά του. Η 25 Μαρτίου ορίστηκε με βασιλικό διάταγμα ως η επίσημη μέρα της επανάστασης από τον Όθωνα στις 15 Μαρτίου 1838. Η αλλαγή στην ημερομηνία έγινε από την εκκλησία για να επιτευχθεί τελικά η σύνδεση της εθνικής επετείου με τη θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού. Η επανάσταση αυτή είχε περισσότερο κοινωνικά - ταξικά χαρακτηριστικά -γιατί αυτοί που εξεγέρθηκαν ήταν ο λαός, η φτωχή αγροτιά- και λιγότερο εθνικοαπελευθερωτικά καθώς εκτός από Έλληνες πήραν μέρος Αρβανίτες (που ήταν και οι περισσότεροι στρατιωτικοί ηγέτες της Επανάστασης), Βλάχοι, Γύφτοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι ακόμα και φτωχοί Τούρκοι.

Να αντισταθούμε απέναντι στον εκβιασμό της σχολικής ιεραρχίας. Ας ακολουθήσουμε τον δρόμο των μαθητών των Χανίων, όπου η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου διακόπηκε από 500 διαδηλωτές-μαθητές φωνάζοντας συνθήματα για το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ οι δυνάμεις καταστολής προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν να τους σταματήσουν. Να αντισταθούμε στις παρελάσεις που προωθούν τον εθνικισμό, τον μιλιταρισμό και την υποταγή. Κανένας να μην συμμετέχει και να μην σηκώνει τη σημαία, ούτε ντόπιος ούτε μετανάστης, ακολουθώντας το παράδειγμα της ελληνίδας μαθήτριας που πριν κάποια χρόνια αρνήθηκε να σηκώσει τη σημαία στην παρέλαση. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εθνικές σημαίες είναι σύμβολα υποταγής και διαχωρισμού των λαών, με άμεσο στόχο να βλέπουμε σαν εκθρόνο κάποιον αλλοεθνή με τον οποίο μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα, την ίδια καθημερινότητα, την ίδια καταπίεση και φίλο κάθε ντόπιο εκπρόσωπο της πολιτικής, οικονομικής και θρησκευτικής εξουσίας που μας ρουφάει το αίμα.

Το ANTI(MA)ΘΥΜΑ προκύπτει από χρονικά άτακτες συνελεύσεις στο Ελευθεριακό στέκι

Πικροδάφνη.

[www.steki-pikrodafni.gr](http://www.steki-pikrodafni.gr)

**ANTI(MA)ΘΥΜΑ**

έπισημη αντιδραστική παράβαση στα εφόδια του πατριωτικού προσηλίου

e-mail: [antimathima@espiv.net](mailto:antimathima@espiv.net)

\* ΜΠΡΑΧΑΜΙ - ΠΛΑΙΟΥΠΟΛΗ - ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΣ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΑΛΙΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ