

# πειρα(γ)μα

5+1

8 κύκλος

πειρα(γ)ματική πρωτοβουλία ενάντια στο θεσμό της εκπαίδευσης

ΡΕΣΑΛΤΟ Αυτοοργανωμένος  
χώρος αλληλεγγύης και ρήξης  
εργού 9 κερασίνι



# ΑΝΤΙ-ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



## Το πείρα(χ)μα

...είναι μια πρωτοβουλία συντρόφων/-ισσων από τη συνέλευση του ρεσάλτο που δοκιμάζει αλλά και δοκιμάζεται μέσω ενός πείρα(χ)ματικού λόγου ενάντια στο θεσμό του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.

Δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται αλλά μοιράζεται με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, -μιας και οι ιδέες μας, οι αξίες μας, οι πράξεις μας, η ζωή μας ολόκληρη δεν είναι εμπόρευμα να ανταλλάσσονται με χρήματα η οτιδήποτε άλλο-, επιδιώκοντας την επαφή και την επικοινωνία με όσους και όσες προτιμούν να είναι η άμμος κι όχι το χράσο στα χρανάζια του συστήματος.

Με τα κονδύνια, τις προσευχές, το στρέψωγμα στις αίθουσες της πλήξης, τους καθ-ηγητές, τα τεστ, τις βαθμολογίες, τα απουσιολόγια, τις αποβολές, τα ποινολόγια... το σχολείο είναι ο θεσμός που παίρνοντας τη σκυτάλη από την οικογένεια αποτελεί (πιο «συνειδητά») και προγραμματισμένα) μια πραγματικότητα εκκλεισμού, απαραίτητου για τη ομαλή ένταξη του ανθρώπου στο σύστημα. Σε ένα σύστημα όπου το σχολείο, ο στρατός, η δουλειά, ο γάμος, η οικογένεια, η κατανάλωση και η τηλεχώνωση εμφανίζονται ως το νόημα ολόκληρης της ζωής.

**σχοδείο - φυλακή**  
σελ. 4-5

**η επανάσταση θα  
γίνει με μαθητική  
ακρίβεια** σελ. 6-7

**όλα είναι δρόμος**  
σελ. 8-9

**η μιζέρια των  
χριστουγέννων**

σελ 10-11





# σπάσε ότι σε σπάει

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από την γνωριμία μας. Το πιστεύεις πως σε ένα χρόνο τελειώνουμε το σχολείο;



Πράγματι, πέντε χρόνια. Σε ένα χρόνο αποφυλακίζομαστε.

Αποφυλακίζομαστε;  
Δεν βρισκόμαστε στη φυλακή. Σε σχολείο είμαστε.



Σοβαρά έτσι πιστεύεις; Δεν νομίζω ότι τα σχολεία έχουν καμιά διαφορά από τα σωφρονιστήρια. Η ασχήμια των κτηρίων, οι σύγχρονες κατασκευές που εμφανίζουν ρωγμές και καταρρέουν ανάλογα με την προγραμματισμένη φθορά των φτηνών τους υλικών. Γύρω γύρω κάγκελα, τα παράθυρα τοποθετημένα ψηλά, μας επιτρέπουν μόνο μια διέξοδο προς τον ουρανό. Το κουνδούνι με το διάλειμμα - προαυλισμός που αποσκοπούν στην εκτόνωση. Δεν νομίζω λοιπόν πως θέλει και ιδιαίτερο κόπο για να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε φυλακή.



# Κάψε ότι σε καίει



Ναι, αλλά αυτή η φυλακή μας παρέχει γνώση.



Ποια γνώση; Πώς μπορεί να υπάρχει γνώση εκεί που υπάρχει καταπίεση; Μέρα με την μέρα στεκόμαστε εδώ, με τον υποκριτικό σεβασμό, φυλακισμένοι και περιορισμένοι. Μας ενοχοποιούν, μας κρίνουν, μας τιμωρούν, μας ταπεινώνουν, μας βάζουν ταμπέλες, μας χειραγωγούν.



Δίκιο μου φαίνεται να έχεις σε ότι λες, αλλά δεν μπορείς να πεις. Κάτι παίρνεις από το σχολείο, μαθαίνεις να επιβιώνεις.



Ναι, σωστά μαθαίνεις να επιβιώνεις αλλά ξεχνάς να ζεις. Ας το πάρουμε χαμπάρι, το σχολείο είναι μικρογραφία της κοινωνίας, μιας κοινωνίας όπου κπαίνεις ζωντανός μόνο και μόνο για να μάθεις να πεθαίνεις.



Ναι, αλλά εμείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε; Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε κάτι.

Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Τα σχολεία είναι αποθήκες όπου μέσα τους κλείνουν όλα αυτά που έχουμε στερηθεί. Τα όνειρα, η αχόρταχη για γνώση και θαύματα ζωή, η δημιουργικότητα. Να τα πάρουμε πίσω όλα πριν είναι αργά. Ένα προς ένα.



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκέμβρη πυροδοτεί γενικευμένες συγκρούσεις. Ο κόσμος αντιδρά με το μόνο τρόπο που μπορεί να απαντήσει σε μία κρατική δολοφονία - με επίθεση. Τη Δευτέρα 8/12 οι μαθητές, μαζικά, επιτίθενται το πρωί στα αστυνομικά τμήματα των περιοχών τους και το απέχγευμα στη βουλή. Τις επόμενες μέρες θα "φιλοδωρήσουν" κατ' επανάληψη με πέτρες, χρώματα, νεράττζια και μολότωφ τα ΜΑΤ. Οι πολυήμερες συγκρούσεις έδειξαν ότι όσοι μίλησαν ή μιλούσαν ακόμα για απλή εκδίκηση, είναι αφελείς.

Η δολοφονία αυτή δεν ήταν τυχαία, ήταν πιθανή. Όπως πιθανή πρέπει να είναι η αντίδραση σου όταν ξεκινάς απ' τα πέντε, διασχίζεις κάγκελα και πόρτες που ανοίγουν με χρονοδιακόπτες. Σώνει και καλά έτοιμος να αντιμετωπίσεις το σχολικό φόρτο συνεχίζεις με το να μάθεις ουσιαστικά το άγχος της απόδοσης, της αξιολόγησης, της βαθμολογίας και του ξαφνικού τεστ. Οι προσδοκίες της οικογένειας μεγάλες και οι εσωτερικές διακρίσεις σε καλούς και κακούς, ξένους και έλληνες, φυτά και κηράδες διαμορφώνουν την ψυχολογία σου και τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους γύρω σου. Έπειτα σου αποκαλύπτουν, ότι όλ' αυτά δεν είναι αρκετά, ο χρόνος σου πρέπει να συρρικνωθεί και το μυαλό σου να σκάσει, πρέπει να μπουν οι ξένες γλώσσες, τα φροντιστήρια, το ECCL.

Ο ελεύθερος χρόνος μετατοπίζεται στο βράδι και κλείνεται στο μέσα. Κι όλ' αυτά είναι αδύνατον να γίνουν, αν δεν πειστείς για δύο πράγματα: πειθαρχία και υπακοή, στο δάσκαλο που έχει την «ευθύνη» της μόρφωσής σου και στους γονείς σου που πρέπει να σε κάνουν «άνθρωπο» χρήσιμο και αποδοτικό για την κοινωνία.



## ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ

Κι αν αυτά δεν τα καταφέρει το σχολείο 12 χρόνια, θα επιχειρήσει να τα καταφέρει η αδιαπραχμάτευτη ιεραρχία του στρατού. Όταν πια θα 'σαι πειδαρχημένος και υπάκουος και θα έχεις λάβει την τεχνολογική κατάρτιση ή την πανεπιστημιακή «γνώση», που θα σε κάνει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του αφεντικού σου, χωρίς πολλές αντιρρήσεις, θα τ' αγοράζεις όλα: την υγεία σου, το σπίτι σου, την ασφάλισή σου, τη διασκέδαση σου, τη δουλειά σου την ίδια, με υπακοή, με πειθαρχία, με τα λεφτά, με την ψήφο σου, πουλώντας φθηνά το τομάρι σου, σκύβοντας το κεφάλι, όταν δέρνουν συλλαμβάνουν και σκοτώνουν συνανθρώπους σου είτε εργάτες, είτε φοιτητές, είτε μετανάστες, είτε μαθητές.

«Καθήκον» ή αυταρχισμός, αυστηρότητα, συνεχής αξιολόγηση, εξαναγκαστική συμμόρφωση - μια μάθηση στην οποία η σκέψη ασφυκτικά δεν μπορεί να διδάξει παρά μόνο την εξημέρωση και την ασφάλεια της βαρβαρότητας του κράτους και των εξουσιαστών. Θέλουμε μια ζωή που να βασίζεται στην δημιουργικότητα, όχι στον εξαναγκασμό, στην ενοχή, στην εξάρτηση. Θέλουμε η μόρφωση να στηρίζεται στην ευχαρίστηση και το πάθος. Θέλουμε να συζητάμε ισοτιμία και άμεσα σε πλατείες, δρόμους, χώρους εργασίας, αμφιθέατρα, αίθουσες και προαύλια, χρονοτριβώντας για να βγάλουμε μια άκρη και όχι την ανάθεση των απόψεων και των αποφάσεων που αφορούν την φυσική και κοινωνική ύπαρξή μας σε τρίτους (πολιτικούς και κόμματα, καθηγητές και αυθεντίες, δημοσιογράφους και μ. μ. ε., αφεντικά και παπάδες). Και θέλουμε αυτό να μη γίνει αύριο, να γίνει σήμερα. Αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που θέλετε εσείς με την αλληλεγγύη να τα ενώνει. Εσείς τι θέλετε;

\*Κείμενο απεύθυνσης προς τη μαθητική νεολαία από την Κατάληψη της ΑΣΟΕΕ, την πρώτη εβδομάδα της εξέγερσης του περασμένου Δεκέμβρη



όλα είναι δρόμος... όλα είναι δρόμος...

Δεκέμβρης 2008...ΕΞΕΓΕΡΣΗ χιλιάδες εξεγερμένοι / νεολαίοι/ μαθητές/ φοιτητές/ εργάτες/ άνεργοι/ εκμεταλλευόμενοι/ αποκλεισμένοι/ μετανάστες/ άνθρωποι κάθε ηλικίας/ όλοι στους δρόμους/ γιατί; /όχι μόνο για τη δολοφονία του Αλέξη/ για όλους τους λόγους του κόσμου/ ενάντια σε κάθε καταπίεση/.../ δυναμικές πορείες/ καταλήψεις/ συγκρούσεις/ απαλλοτριώσεις/ σαμποτάζ/ επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα/ επιθέσεις σε κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους/ επιθέσεις από τα κάτω/ δεκάδες αυτοοργανωμένα εγχειρήματα/ κριτική/ οργή/ αποφασιστικότητα/ αυτενέργεια/ δημιουργία...

Δεκέμβρης 2008...ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ κρατικές συμμορίες ένστολες και μη/ αντεπίθεση της κανονικότητας/ προσπάθεια επαναφοράς της τάξης / "αγανακτισμένοι πολίτες"/ ΜΜΕ/ παραπληροφόρηση/ δημιουργία κοινωνικής συναίνεσης/ ιδεολογική επίθεση στους εξεγερμένους/ εκκλήσεις για ειρήνευση/ τρομονόμος/ δικαστές/ μπάτσοι/ επιθέσεις σε πορείες/ κημικά/ ξυλοδαρμοί/ βασανιστήρια/ πυροβολισμοί/ χιλιάδες προσαγωγές/ εκατοντάδες συλλήψεις κυρίως μεταναστών, ανηλίκων, μαθητών/ κατασκευασμένα κατηγορητήρια/ καταθέσεις μπάτσων/ τρομοκρατία...





όλα είναι δρόμος... όλα είναι δρόμος...

**ΠΕΙΡΑΙΑΣ** Σε αυτό το γενικευμένο κλίμα καταστολής της εξέγερσης, κατά τη διάρκεια συνεχόμενων ημερών συγκρούσεων, γίνονται εκατοντάδες συλλήψεις. Στον Πειραιά ο αριθμός τους φτάνει τα 8 άτομα. Δυο από αυτά δικάζονται με βαριές ποινές με την αυτόφωρη διαδικασία. Η δίκη τεσσάρων ανηλίκων μαθητών διαχωρίζεται ενώ παραπέμπονται δικαστικά και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η δίκη των άλλων δύο 18χρονων είχε αναβληθεί για τις 8 Οκτώβρη. Κατηγορίες? Κλασικά. Απρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη (κατά αστυνομικών και πολιτών), διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς (στα αστυνομικά τμήματα), παρακώλυση συγκοινωνιών, διατάραξη κοινής ειρήνης και αντίσταση κατά της αρχής, ενώ σε πρώτο χρόνο είχε επιχειρηθεί από τους μπάτσους να εμπλέξουν τους συλληφθέντες ακόμη και για κακουργηματικές κατηγορίες κάτι που τελικά ναυάγησε. Την ημέρα της δίκης περίπου 150 μαθητές, φοιτητές και καθηγητές ανάρτησαν πανό έξω από το δικαστήριο ως ένδειξη αλληλεγγύης στους δύο μαθητές. Την εμφάνισή τους έκαναν κάποια στιγμή δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. όμως απομακρύνθηκαν μετά τις έντονες αντιδράσεις των παρευρισκόμενων. Τελικά η δίκη πήρε ακόμα μία αναβολή για τις 6 Μαΐου του 2010.

Το ζήτημα των διωκόμενων και οι κινήσεις αλληλεγγύης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνέχισης του αγώνα έτσι όπως αυτός εξελίσσεται μετά το Δεκέμβρη.

Απόσυρση όλων των κατηγοριών.

**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ**

**ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ.**



ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ...

Για άλλη μια φορά 2 βδομάδες γεμάτες γιορτές.  
Για άλλη μια φορά στολισμένα σπίτια, στολισμένες βιτρίνες, στολισμένοι άνθρωποι, εθιμοτυπικές ευχές για αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Μία απέραντη εορταστική ρουτίνα υποχρεώσεων και τυπικοτήτων, που θα διακοπεί απότομα από τον ήχο του ζυμνητηριού και την επαναφορά στη ρουτίνα της καθημερινότητας μερικές μέρες αργότερα.

Για άλλη μια φορά καταναλωτική υστερία, αυξημένη κίνηση, εορταστικά ωράρια, ικανοποίηση και καταξίωση από την αγορά πολύτιμων δώρων για τους πολύτιμους φίλους. Τα lifestyle περιοδικά έχουν ηύσεις για όλους. Οι κυρίες πρέπει να αποκτήσουν καινούργιες τουαλέτες και αξεσουάρ αφού είναι αδιανόητο να εμφανιστούν στα ρεβεγιόν και στις λοιπές εκδηλώσεις φορώντας τα περσινά. Τα παιδιά περιμένουν από τον τηλεστάρ Άγιο Βασίλη δώρα βίας (δες Action man), ψηφιακής αποχαύνωσης (δες video-games) και μοδάτα μοντέλα (δες Barbie).

Παράλληλα από τα ΜΜΕ προβάλλεται το «φιλανθρωπικό» προσωπείο των πολιτικών που συγκινημένοι προσφέρουν ένα γεύμα αγάπης στους απόρους.

Μια αδιάκοπη παρέλαση μιζέριας και υποκρισίας.

# ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΖΕΡΙΑ

**ΜΙΖΕΡΙΑ** είναι...

να στέλνεις κάρτα λόγω των ημερών στους μέχρι πρότινος γραμμένους φίλους σου.

**ΜΙΖΕΡΙΑ** είναι...

να βλέπεις πως περάσανε τις γιορτές οι επώνυμοι στα ΚΑΤΣΕ ΚΑΛΑ ΚΤΗ

**ΜΙΖΕΡΙΑ** είναι...

το αφεντικό σου να στέλνει ευχητήρια κάρτα ενώ σε γαμάει όλο το χρόνο

**ΜΙΖΕΡΙΑ** είναι...

να ξενερώνεις μετά τις γιορτές μέσα στο φαύλο κύκλο της καθημερινής αηλοτριώσης (σπίτι-σχολείο-φροντιστήριο)

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ, ΜΕΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΝΑ ΝΟΙΩΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.



# Κερατσίνι, απόγευμα σαββάτου, 5.12

βίαιη αστυνομική εισβολή χωρίς εισαγγελία, επίδειξη εντάξματος ή κάποια αιτιολόγηση στον αυτοοργανωμένο χώρο αλληλεγγύης & ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ, πολύωρες άκαρπες «έρευνες» ενώ τα τηλεοπτικά κανάλια καθ' υπαγόρευση Χρυσοχοϊδη μιλούν για «γιάφκα» και «ορμητήριο επιθέσεων», ένα μπιτόνι με πετρέλαια θέρμανσης για τη σόμπα του στεκιού και μερικά άδεια μπουκάλια μπύρας που βαφτίζονται «υλικά παρασκευής εκρηκτικών υλών», κάποια εργαλεία και 7 μαυροκόκκινες σημαίες που βαφτίζονται «όπλα», 22 άνθρωποι σε έναν ανοιχτό κοινωνικό χώρο που βαφτίζονται «εγκληματική οργάνωση», τους αποδίδονται κακουργήματα και καθούνται να καταβάλλουν το ασύλληπτο ποσό των 51.000 ευρώ για να μην προφυλακιστούν, 42 αλληλεγγυοί/ες που συλλαμβάνονται μετά από αστυνομική εκκένωση του κατεϊλημμένου δημαρχείου το οποίο είχαν μετατρέψει σε κέντρο αντιπληροφόρησης, 3 ασφαλίτικα αναποδογυρισμένα έξω από το ΡΕΣΑΛΤΟ όταν άλλη ομάδα δεκάδων εξοργισμένων συντρόφων/ισσών φτάνει με πορεία στο μπατσοκρατούμενο στέκι.

## αναλαμβάνουμε την ευθύνη

ότι, με «όπλα» μας την ανατρεπτική συνείδηση, την εξεγερτική ευαισθησία και το πάθος για την ελευθερία, αποτελούμε «ορμητήριο επίθεσης» κατά του πολιτισμού της εκμετάλλευσης, της αλλοτρίωσης, της ιεραρχίας, των διακρίσεων και της υποταγής, αποτελούμε «χώρο παρασκευής εκρηκτικών» κοινωνικών διεργασιών κατά της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, των κομμάτων, των ΜΜΕ, των εργατοπατέρων, του κράτους και των απολογητών του.

# ΡΕΣΑΛΤΟ

στην κρατική τρομοκρατία και τον κανιβλισμό των ΜΜΕ  
στη στοχοποίηση των αυτοδιαχειριζόμενων στεκιών και καταλήψεων  
στην κατασκευή κατηγορητηρίων και την  
ομηρία αγωνιζόμενων ανθρώπων

Σάββατο 19/12, 12:00

## ΠΟΡΕΙΑ

ενάντια στην κρατική τρομοκρατία  
πλ. Λαού, Κερατσίνι

ρεσάλτο

αυτοοργανωμένος χώρος  
αλληλεγγύης & ρήξης

[anarxiko-resalto.blogspot.com](http://anarxiko-resalto.blogspot.com)

(Λεωφ. Δημοκρατίας 54, Κερατσίνι, είσοδος  
από Ερμού 9 - 100μ. από την πλ. Λαού)

Κυριακή 20/12, 14:00

στο παρκάκι έξω από το ρεσάλτο  
Συλλογική κουζίνα-γλέντι  
μέχρι το βράδυ (φέρνουμε  
φαγητά, κρασί και καλή διάθεση  
και συν-τροφιάζουμε)

&

συνέλευση εξεγερμένων  
Σαλαμίνας, Περάματος, Κερατσίνιου,  
Δραπετσώνας, Νίκαιας

Δευτέρα 21/12, 19:00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ στο ρεσάλτο  
για την αστυνομική εισβολή  
στο ρεσάλτο και στο Δημαρχείο  
Κερατσίνιου, για τις διώξεις  
και τις δικαστικές ομηρίες  
που έχουν ακολουθήσει και το  
ευρύτερο κατασταλτικό κλίμα  
των ημερών.