





e-mail:  
saxgk@yahoo.gr

## editorial

Ο κάθε προλετάριος μέσα στο αδυσώπτο δίκτυο των μητροπολιτικών κοινωνικών σχέσεων, ακριβώς επειδή είναι θύμα και εμπόρευμα, παραμένει διαμελισμένος, κατακραματισμένος, ακρωτηριασμένος, σφιγμένος, διασπαρμένος από αντιθετικές γλώσσες που πολτοποιούν την αυθόρυμη ταυτότητα του, τη μνήμη του και τη φανασία του. Με λίγα λόγια μετατρέπεται σε ένα φυσιολογικό σχίζειδες. Κι όχι μόνο πα μέσα στην εργασιακή διαδικασία πλέον, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο του, ο οποίος έχει παρουφηχτεί ολόκληρος από το κεφαλαίο, έχει σφραγιστεί κάθε μη καπιταλιστικό πόρος του. Φεγγή αλλά και εξεγερμένος, εμπόρευμα αλλά και καταστροφές του εμπορεύματος, εν δυνάμει αυτοχέρις αλλά και φονιάς να λοιπόν που "εμφανίζεται ένας στρατιώτης": ο σχιζμοτροπολιτικός προλετάριος. P.K.-A.F.

Το σχίζο είναι ένα έντυπο δρόμου που μοιράζεται χέρι με χέρι σε 1.500 αντίτυπα στους δρόμους της αθήνας. Κι αυτό γιατί επιλέγουμε να δράσουμε ενάντια σε κόθε είδους μεσολάβηση στα πλαίσια του κοινωνικού ανταγωνισμού, στο βαθμό που μας αναλογεί. Αποτελεί μια έκδοση της πολιτικής ομάδας ΣΑΧ. Αν δεν το βρείτε, θα σας βρει αυτό!

## μόνη μας πατρίδα ο δρόμος...

τα πρωινά δεν είναι πια αυτό που ήταν άλλοτε;

Άλλη μια περίοδος προεκλογικής μαλακίας πέρασε, τελεώσεις ο τηλεοπτικός καυγάς μεταξύ των πολιτικών για δήθεν διαφορές, τελεώσαν οι προεκλογικές αφίσες, τελεώσαν οι πανηγυρισμοί, τελεώσεις η ελεγχόμενη αναταραχή του πολιτικού σκηνικού. Και τώρα πίσω στις δουλειές από εκεί που έμειναν.

Και σε αυτές τις εκλογές όπως και σε όλες τις προηγούμενες εμείς δεν ψηφίσαμε. Δεν μπήκαμε στον κόπο να διαλέξουμε ποιος από τον κάθε μαλάκα είναι ο καλύτερος ή τουλάχιστον ο λιγότερο φρικτός, να διαλέξουμε ποιος ταιριάζει περισσότερο με τις ιδέες μας ή τουλάχιστον δεν αποκλίνει και τόσο εντυπωσιακό, ποιος είναι ο καλύτερος που μιλάει για εμάς αντί για εμάς στη διαπραγμάτευση για τα πώς θα μας γαμήσουν όλους. Είναι παλιό αλλά δε βλέπουμε τον λόγο γιατί να έχει αλλάξει κάτι. Η βουλή δεν είναι ένα πεδίο σύγκρουσης αντιτίθεμενων δυνάμεων, αριστερών και δεξιών, εκουσιονιστών και συντηρητικών, άξιων και ανάξιων. Η βουλή είναι ένα ενιαίο σύμα που διαφωνεί μόνο στο ποια στρατηγική είναι καλύτερη με το στόχο προδιαγεγραμένο και εκτός συζήτησης, και ο στόχος είναι το καλό των αφεντικών και της πατρίδας. Εμείς δεν έχουμε πατρίδα και τα αφεντικά μας τα μισόμενο, γιατί να μπούμι στον κόπο λοιπόν,

Το ότι δεν ψηφίσαμε όμως δεν φτάνει. Δεν έχει καμία σημασία να διαμαρτυρόμαστε πως μιλάνε για εμάς αντί για εμάς, χωρίς μόνο μας να εξερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους θα αρχίσουμε να μιλάμε και να πράττουμε. Δεν είμαστε απλώς αρνητικοί, δημιουργούμε μια κατάσταση που από μόνη της δεν μπορεί να ανεχεται όλες αυτές τις μαλακές. Δεν φτηζόυμε μια φορά τα τέσσερα χρόνια, γιατί ψήφος μας είναι η καθημερινή δράση ενάντια σε αυτό τον κόσμο. Και αυτή είναι η μόνη ψήφος που ανεχόμαστε και αυτή είναι η μόνη δουλειά που κάνουμε με χαρά.

Μιλάμε, σκεφτόμαστε και πράττουμε από τους δρόμους και όχι από τις κάλπες και είμαστε εχθρικοί σε ότι άλλο. Οικοδομούμε τις αδιαμεσολάρτες σχέσεις που βλέπουν ότι άλλο τουλάχιστον εχθρικά.

Οσο για τον καρατζαφέρη, πρέπει να είσαι τουλάχιστον τυφλός για να σου προκαλέσει έκπληξη η ίσοδος των φασιστών στη βουλή. Πρέπει να μη βλέπεις πως τόσα χρόνια ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν είχαμε ναζίδες στη βουλή ήταν γιατί αυτό το ποσοστό καλυπτόταν από άλλα πιο "εμπολογικά" κόμματα. Από τις κανέλδες και τους πατριωτοχριστιανοσταλινικούς του κκε, και τους παπαθεμέληδες και τα "η ελλάδα στους έλληνες" του πασόκ, από τους διαφόρους ρέντζερς και κένταυρους και λοιπούς της νότι χώρα που και τον καρατζαφέρη ποιος τον κλώσαιε τόσο καιρό, ως τις ελληνοερβικές φιλίες του ολαβάνου.

Θα πρέπει να μη βλέπεις πως εδώ και 17 χρόνια στην Ελλάδα ο κανιβαλισμός ανθεί και ακμάζει, με δολοφονίες μεταναστών και κωλύματα, με ρατσισμό και υποτίμηση, με πογκρόμ και εθνοπανηγύρια, με μπατσούλατρεία και καριερισμό. Για νέο μας φαίνεται ο καρατζαφέρης. Η ώμορφη μας ελλάδα έχει καιρό πίσω αφήσει τους φασίστες να τρέχουν λαχανισμένοι να την προλάβουν.

Όσο για τους φασίστες του καρατζαφέρη η γνώμη μας είναι η ίδια είτε βουλευτές είτε όχι. Θα τους τοακίσουμε (και αυτό δεν είναι μια συνήθεια που μας προέκυψε τώρα τελευταία).

μόνη μας πατρίδα ο δρόμος...

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που δούλευα πωλήτρια σε ένα μαγαζί που απειχε μόνιμα λευφορεία από το σπίτι μου, όντες κι ελάχιστο περπάτημα κι ακόμα οι αναμνήσεις είναι νωπές στο μυαλό μου. Θυμάμαι με συγκίνηση εκείνο το συμπαθέστατο ζευγάρι - τα πρώην αφεντικά μου - τι καλοί που ήταν, πόσο με πρόσεχαν και πόσο με αγαπούσαν! Εκείνος συνήθιζε να μου αγοράζει φρεσκοστυμένο χυμό πορτοκαλιού από το supermarket για να "είμαι δυνατή",

έτσι μου λεγε και εκείνη, σαν άλλη μάνα, με ρώταγε για το αγόρι μου, για την οικογένειά μου. Ντρέπομα πραγματικά τώρα που τα ξαναφέρω στο νου μου. Πόσο αχάριστη

.

το

στάθηκα

και πήγα

και πρόδωσα

τόσο

υπέροχους

ανθρώπους

, από

αυτούς

που σπανιά

σπανιά