

## Κάντε χώρο

Έχετε ακούσει για τις ιστοσελίδες τύπου myspace ή facebook; Είναι η τελευταία μόδα στο ίντερνετ.

Σε αυτές μπαίνεις και φτιάχνεις ένα προφίλ του εαυτού σου του τύπου: πότε γεννήθηκες, που μένεις, τι μουσική ακούς, ποια είναι η ομάδα σου, τι ψηφίζεις, σε ποιο σχολείο πήγες κλπ, κλπ. Μπορείς συμπληρωματικά να προσθέσεις όποια άλλη βλακεία σου αρέσει.

Αφού το κάνεις αυτό, μετά έχεις τη δυνατότητα να ψάξεις μέσα στα προφίλ όλων των υπολογίστων. Εκεί, μπορείς να βρεις ανθρώπους που να είναι ίδια ομάδα με σένα (ε και), μπορείς να μάθεις τι κάνουν όλοι οι βαρετοί συμμαθητές σου, που έχεις να τους μιλήσεις πάνω από 10 χρόνια (και αν σε ένοιαζες τι κάνουν γιατί δεν τους έπαιρνες και κανένα τηλέφωνο;) ή μπορείς απλώς να σκοτώσεις τον χρόνο σου, κοιτώντας τις βλακείες που γράφει ο κάθε τελειωμένος ανά τον κόσμο.

Υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτή τη βαρετή βλακεία. Εντάξει, ως εδώ.

Ας υποθέσουμε πως κάποιος έχει μια χρονομηχανή. Γυρνάει στο παρελθόν και βρίσκει ένα ΚΥΠατζή της χούντας. Φανταστείτε τώρα τον

ΚΥΠατζή αγχωμένο... μέσα το χάσο των φακέλων με τα κομμουνιά και τους συνοδοπόρους τους, με τις αναφορές των ρουφιάνων για το ποιος είναι αριστερός και ποιος όχι κλπ. Ποια πιστεύετε πως θα ήταν τα συναισθήματά του αν του ανακοινώνατε πως σε 30 χρόνια η κοινωνία θα έχει χαζέψει τόσο πολύ, που θα κάνει αυτή τη δουλειά από μόνη της;

Αλλά, ας μην πάμε μακριά! και μόνο αν σκεφτεί κανείς πόσοι δινουν εθελοντικά τα στοιχεία τους για τις κατασκευές κάθε είδους ψυχολογικού και καταναλωτικού προφίλ, καταλαβαίνει για τι είδους αυτοφακέλωμα μιλάμε.

Από την άλλη, έχει και τα θετικά της αυτή η ιστορία... πόσοι άραγε φασίστες έχουν αφήσει προφίλ με ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και φωτογραφία;



## ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΛΙΑ

Εκείνη την άνοιξη πρέπει να ξήλωσες πολλά πεζοδρόμια, να έστησες οδοφράγματα, να έμαθες από πρώτο χέρι τι θα πει συντροφικότητα και τι ρουφιανιά. Οι δρόμοι ήταν δικοί σου - τους είχες κερδίσει, δεν στους είχαν χαρίσει - κι έγραφες παντού λυσσασμένα συνθήματα.

Μετά, όμως, μεγάλωσες. Είπες να 'φτιάξεις' τη ζωή σου, να γίνεις χρήσιμος και αξιοσέβαστος πολίτης της κοινωνίας που υποτίθεται ότι κάποτε ήθελες να καταστρέψεις. Αυτά, βέβαια, ανήκουν στο παρελθόν. Καμιά φορά νοσταλγείς τα νιάτα σου και σκέφτεσαι εκείνες τις σπιγμές. Ευτυχώς συνέρχεσαι εύκολα και βλέπεις ότι έκανες το 'σωστό'. Δεν μπορούσες, άλλωστε, να μείνεις για πάντα κολλημένος σε 'εφηβικά όνειρα'...

Σήμερα ψηφίζεις Σαρκοζί, μισείς τους πιτσιρικάδες των προαστίων και ζητάς περισσότερη αστυνομία. 'Έγινες 'κανονικός' Γάλλος. Από αυτούς που τότε, 40 χρόνια πριν, αποκαλούσες φασίστες και σωβινιστές. Από αυτούς που δεν μπορούσαν να περπατήσουν πάνω στις πέτρες. Άλλα είπαμε... περασμένα ξεχασμένα, ε;

Θα βρήκες κι εσύ κάποιον τρόπο να διώχνεις αυτές τις ενοχλητικές εικόνες. Λίγη τηλεόραση, κανένα ηρεμιστικό...

**Τώρα γιατί ασχολούμαστε εμείς μαζί σου;** Αφού, έτσι κι αλλιώς, είσαι πολύ μακριά και ποτέ δεν θα έχουμε την ευκαιρία να σου ρίξουμε μια ροχάλα. Ποιος ξέρει; **Είναι μάλλον που μας θυμίζεις όλους αυτούς τους 'κανονικούς 'Ελληνες' που σου μοιάζουν τόσο...**

**ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΕΣΥ...**



οι μουσικές ωδή στη μεταδοτική σεθόνεια, κι όλοι εμείς, οι τυχεροί μέσα στο λάθος.  
Θα ζούμε σε μικρά δρομάκια και θα ανηπόνησμε μέσα σε ακανείς λεωφόρους.  
εκεί που οι αρνήσεις μας γίνονται  
συλλογικές και βίαιες  
εκεί που το πάθος της σύγκρουσης γίνεται  
πνοή στο πέρασμα σου.

ο πόλεμος είναι εδώ και είναι καθημερινός.



# μόνη Γατρίδα όρόμος



Ο κάθε προλεταρίου μέσα στο αδυνάτητο δίκτυο των μητροπολιτικών κοινωνικών σχέσεων, ακριβώς επεδή είναι θύμα και εμπόρευμα, παραμένει διαμελισμένος, κατακρατημένος, ακρωτηριασμένος, σφιγμένος, διασταρμένος από αντιθετικές γλώσσες που πολτόποιον την αυθόρυμη ταυτότητα του, τη μήμη του και τη φαντασία του. Με λίγα λόγια μετατρέπεται σε ένα φυσιογνοικό σχιζεδές. Κι όχι μόνο πάνεται στην εργασιακή διαδικασία πλέον, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο του, ο οποίος έχει πια ρουφηγείται ολόκληρος από το κεφαλού, έχει σφραγιστεί κάθε μη καπιταλιστικό πόρος του. Φεγγάρια και εξεγερμένος, εμπόρευμα αλλά και καταστροφέας του εμπορεύματος, εν δυνάμει αυτόχειρας αλλά και φονιάς-να λοιπόν που "εμφανίζεται ένας στρατιώτης": ο σχιζμητροπολιτανός προλεταρίος.

R.K.-A.F.

Το σχίζι είναι ένα έντυπο δρόμου που μοιράζεται χέρι με χέρι σε 1.500 αντίτυπα στους δρόμους της αθήνας. Κι αυτό γιατί επιλέγουμε να δράσουμε ενάντια σε κάθε είδους μεσολάβηση στα πλαίσια του κοινωνικού ανταγωνισμού, στο βαθμό που μας αναλογεί. Αποτελεί μια έκδοση της πολιτικής ομάδας σαχ. Αν δεν το βρείτε, θα σας βρει αυτό!

e-mail:  
saxgk@yahoo.gr

Πόσα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε 17 χρόνια; Μάλλον αρκετά, αλλά όχι όλα. Η ελληνική πλευρά εμφανίζεται περισσότερο διαλλακτική σε σχέση με την εποχή των αλήστου μνήμης συλλαλητηρίων για το 'μακεδονικό', μιας και είναι διατεθειμένη να δεχτεί ένα όνομα που θα περιέχει τον όρο "Μακεδονία", κάτι που ήταν αδιανότητο το 1992. **Τέτοια θυσία...** Από την άλλη, στην αρχή περιφέρει απειλητικά το ενδεχόμενο άσκησης βέτο, μέχρι τελικά να το κάνει (όλοι το ξέραμε ότι το μπορεί), για να υπενθυμίζει στην πολιτική γησεία των Σκοπίων (κι όχι μόνο), **που ακολουθεί την παραδοσιακή διαδικασία οργάνωσης μιας κρατικής οντότητας (εθνικιστικά παραμύθια, ρητορία περί κοινού παρελθόντος του λαού και συνέχειας μέσα στους αιώνες...)**, από ποιον εξαρτάται η ένταξη του γειτονικού κράτους σε οργανισμούς όπως το NATO και η E.E. Έτσι είναι όμως. Αν μιλάς από θέση ισχύος, μπορείς να επιλέγεις, να το παίζεις ανοιχτοχέρης και συνεργάσιμος, να επιδεικνύεις το ευρωπαϊκό σου πνεύμα.

Αυτά για το επίσημο σκέλος της υπόθεσης. Γιατί, φυσικά, αν κάτι έχει σημασία σίγουρα δεν είναι ο παρασκηνιακές συνατήσεις της Μπακογιάννη με τους ομοιούς της ούτε οι προτάσεις του διαμεσολαβητή Νίμιτς. **Οι κεντρικές πολιτικές που υιοθέτησε το ελληνικό κράτος απέναντι στους μακεδονικής καταγωγής εντός και εκτός των συνόρων, σε συνδυασμό με προφητεία ολόκληρος από το κεφαλού, έχει σφραγιστεί κάθε μη καπιταλιστικό πόρος του.**

Φεγγάρια

και εξεγερμένος, εμπόρευμα αλλά και καταστροφέας του εμπορεύματος, εν δυνάμει αυτόχειρας αλλά και φονιάς-να λοιπόν που "εμφανίζεται ένας στρατιώτης":

ο σχιζμητροπολιτανός προλεταρίος.

R.K.-A.F.

Εντάξει, το κράτος ποτέ δεν θα μας βρει με το μέρος του και ούτε θα ζητήσουμε απ' αυτό περισσότερα ή λιγότερα. Για εμάς το κράτος θα είναι πάντα η απέναντι μεριά.

Από την άλλη, ας μη βιάζονται και τόσο. Η αριστερά του κράτους υπάρχει για εκτονώνει με παραχωρήσεις τις πιέσεις των από κάτω, ενώ η δεξιά, ελεύθεψεις ανταγωνισμού, για προχωρά προς τα "εμπρός". Η σωστή εναλλαγή είναι η υγεία του καπιταλισμού και το νόημα της δημοκρατίας

Η "αριστερά" φρόντισε να μην μπει ποτέ το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση, αυτήν της "μαυρίλας στη δουλειά", αυτήν της ανάγκης αντεπίθεσης από τη βάση. Και αφού διοργάνωσε μερικές μεγάλες με τελείων ψώφισες δε πορείες, όπου το μόνο δυναμικό ήταν οι μπάτσοι, το μάζεψε και το έστειλε γρήγορα γρήγορα σπίτι. Γι αυτό και βιάστηκε να αλλάξει τροπάρι από το δρόμο στις ψήφους, στις συζητήσεις στη Βουλή, στην ξεκάρφωτη πρόταση για δημοψήφισμα, στο δικό τους γήπεδο πάντων, και όσο πο μακριά γίνεται από τους δρόμους και τις δουλειές.

"Το ασφαλιστικό δεν θα περάσει με την υπογραφή σου"; Το έχουν ξανακάνει, θυμάστε το "Συναντήθηκαμε στους δρόμους θα πάμε και στις κάλπες"; Ένας γρήγορος επαναστατικός περίπτωσης, ρουφιανάς και αδιαφορίας. Προς το

παρόν βέβαια, γιατί οι προλετάριοι δεν έχουμε πει ακόμη την τελευταία μας μοίρας και του κακού του ριζικού μας ή της δεξιάς. **Όλα εξαρτώνται από το επίπεδο του ταξικού ανταγωνισμού στο σύνολό του.**

Για να δούμε, όμως, τι γίνεται και με όλους αυτούς που λένε πως είναι με το μέρος του λαού: την Παπαρήγα, τον Τσίπρα, τον Αλαβάνο, αλλά και κάθε κομματικό στέλεχος που όλο και κάτι θα κερδίζει από μια τέτοια εξέλιξη;

Εντάξει, το κράτος ποτέ δεν θα μας βρει με το μέρος του και ούτε θα ζητήσουμε απ' αυτό περισσότερα ή λιγότερα. Για εμάς το κράτος θα είναι πάντα η απέναντι μεριά.

Από την άλλη, ας μη βιάζονται και τόσο. Η αριστερά του κράτους υπάρχει για εκτονώνει με παραχωρήσεις τις πιέσεις των από κάτω, ενώ η δεξιά, ελεύθεψεις ανταγωνισμού, για προχωρά προς τα "εμπρός". Η σωστή εναλλαγή είναι η υγεία του καπιταλισμού και το νόημα της δημοκρατίας

Η "αριστερά" φρόντισε να μην μπει ποτέ το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση, αυτήν της "μαυρίλας στη δουλειά", αυτήν της ανάγκης αντεπίθεσης από τη βάση. Και αφού διοργάνωσε μερικές μεγάλες με τελείων ψώφισες δε πορείες, όπου το μόνο δυναμικό ήταν οι μπάτσοι, το μάζεψε και το έστειλε γρήγορα γρήγορα σπίτι. Γι αυτό και βιάστηκε να αλλάξει τροπάρι από το δρόμο στις ψήφους, στις συζητήσεις στη Βουλή, στην ξεκάρφωτη πρόταση για δημοψήφισμα, στο δικό τους γήπεδο πάντων, και όσο πο μακριά γίνεται από τους δρόμους και τις δουλειές.

"Το ασφαλιστικό δεν θα περάσει με την υπογραφή σου"; Το έχουν ξανακάνει, θυμάστε το "Συναντήθηκαμε στους δρόμους θα πάμε και στις κάλπες"; Ένας γρήγορος επαναστατικός περίπτωσης, ρουφιανάς και αδιαφορίας. Προς το

παρόν βέβαια, γιατί οι προλετάριοι δεν έχουμε πει ακόμη την τελευταία μας μοίρας και του κακού του ριζικού μας ή της δεξιάς. **Όλα εξαρτώνται από το επίπεδο του ταξικού ανταγωνισμού στο σύνολό του.**

Για να δούμε, όμως, τι γίνεται και με όλους αυτούς που λένε πως είναι με το μέρος του λαού: την Παπαρήγα, τον Τσίπρα, τον Αλαβάνο, αλλά και κάθε κομματικό στέλεχος που όλο και κάτι θα κερδίζει από μια τέτοια εξέλιξη;

Εντάξει, το κράτος ποτέ δεν θα μας βρει με το μέρος του και ούτε θα ζητήσουμε απ' αυτό περισσότερα ή λιγότερα. Για εμάς το κράτος θα είναι πάντα η απέναντι μεριά.

Από την άλλη, ας μη βιάζονται και τόσο. Η αριστερά του κράτους υπάρχει για εκτονώνει με παραχωρήσεις τις πιέσεις των από κάτω, ενώ η δεξιά, ελεύθεψεις ανταγωνισμού, για προχωρά προς τα "εμπρός". Η σωστή εναλλαγή είναι η υγεία του καπιταλισμού και το νόημα της δημοκρατίας

Η "αριστερά" φρόντισε να μην μπει ποτέ το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση, αυτήν της "μαυρίλας στη δουλειά", αυτήν της ανάγκης αντεπίθεσης από τη βάση. Και αφού διοργάνωσε μερικές μεγάλες με τελείων ψώφισες δε πορείες, όπου το μόνο δυναμικό ήταν οι μπάτσοι, το μάζεψε και το έστειλε γρήγορα γρήγορα σπίτι. Γι αυτό και βιάστηκε να αλλάξει τροπάρι από το δρόμο στις ψήφους, στις συζητήσεις στη Βουλή, στην ξεκάρφωτη πρόταση για δημοψήφισμα, στο δικό τους γήπεδο πάντων, και όσο πο μακριά γίνεται από τους δρόμους και τις δουλειές.

"Το ασφαλιστικό δεν θα περάσει με την υπογραφή σου"; Το έχουν ξανακάνει, θυμάστε το "Συναντήθηκαμε στους δρόμους θα πάμε και στις κάλπες"; Ένας γρήγορος επαναστατικός περίπτωσης, ρουφιανάς και αδιαφορίας. Προς το

παρόν βέβαια, γιατί οι προλετάριοι δεν έχουμε πει ακόμη την τελευταία μας μοίρας και του κακού του ριζικού μας ή της δεξιάς. **Όλα εξαρτώνται από το επίπεδο του ταξικού ανταγωνισμού στο σύνολό του.**

Για να δούμε, όμως, τι γίνεται και με όλους αυτούς που λένε πως είναι με το μέρος του λαού: την Παπαρήγα, τον Τσίπρα, τον Αλαβάνο, αλλά και κάθε κομματικό στέλεχος που όλο και κάτι θα κερδίζει από μια τέτοια εξέλιξη;

Εντάξει, το κράτος ποτέ δεν θα μας βρει με το μέρος του και ούτε θα ζητήσουμε απ' αυτό περισσότερα ή λιγότερα. Για εμάς το κράτος θα είναι πάντα η απέναντι μεριά.

Από την άλλη, ας μη βιάζονται και τόσο. Η αριστερά του κράτους υπάρχει για εκτονώνει με παραχωρήσεις τις πιέσεις των από κάτω, ενώ η δεξιά, ελεύθεψεις ανταγωνισμού, για προχωρά προς τα "εμπρός". Η σωστή εναλλαγή είναι η υγεία του καπιταλισμού και το νόημα της δημοκρατίας