

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ



ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΝΕΙΑ



Είναι πλέον κοινός τόπος το τί επιφυλάσσει ο ελληνικός παράδεισος φιλοξενίας σε αυτούς που πέρασαν και συνεχίζουν να περνούν τα σύνορά του. Από τις μεταναστευτικές νομοθεσίες, τις νάρκες, τις επιχειρήσεις-σκούπα, τα θανάσιμα εργοτάξια, τη διαρκή εκμετάλλευση, τις ταπεινώσεις ως τα γαλανόλευκα βλέμματα κακυποψίας των ντόπιων...Κι αν κομάτι της μοίρας που τους επιφυλάσσει η χώρα υποδοχής είναι μια περίφρακτη καθημερινότητα για την γυναίκα μετανάστρια, που πάνω της προβάλλεται τόσο η ταξική, η φυλετική αλλά και η έμφυλη καταπίεση, αυτό που της επιφυλάσσεται επίσης είναι και η επίταση της εκμετάλλευσης αλλά και μια διαρκής αφάνεια.

ἌΟΙΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η μετανάστρια, ως γυναίκα, έχει να αντιμετωπίσει στην χώρα υποδοκής ένα εκμεταλλευτικό πατριαρχικό καθεστώς, πιο επιθετικό ως προς εκείνο της χώρας προέλευσής της, για το οποίο αποτελεί το πιο πρόσφορο πεδίο πραγμάτωσης των πατριαρχικών αντιλήψεων. Στο κυρίαρχο ανδρικό φαντασιακό η γυναίκα είναι προορισμένη από τη φύση της να ικανοποιεί κάθε επιθυμία του άνδρα, ως μπτέρα ή ως ερωμένη, είναι σωματικά και ψυχικά εύθραυστη, αδύναμη, πειθήνια και "θηλυκή" που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει "ευγενή" σωματότυπο και συμπεριφορά. Η μετανάστρια, λόγω του φύλου της αλλά επειδή καταδιώκεται επιπλέον και από ένα φυλετικό και ταξικό στίγμα κατωτερότητας, αποτελεί ίδιαν κότερο σε σχέση με τις ντόπιες γυναίκες, υποκείμενο πραγμάτωσης των πατριαρχικών ιδεολογημάτων. Κατά συνέπεια, αναλαμβάνει παραδοσιακά γυναικείους ρόλους, και επαγγέλματα κοινωνικά και οικονομικά απαξιωμένα: γίνεται καθαρίστρια, οικιακή βοηθός, αποκλειστική νοσοκόμα ή πόρνη. Από την καθημερινή ανεκδοτολογία, τα κυνικά σεξιστικά σχόλια και τις σεξουαλικές παρενοχλίσεις μέχρι την πρακτική αντιμετώπιση των μεταναστριών με όρους ακραίας πραγμοποίησης και εμπροσματοποίησης του σώματός τους, οι μετανάστριες βιώνουν στον υπερθετικό βαθμό την έμφυλη ιεραρχία, η οποία όμως αποτελεί τη μία μόνο μορφή της πολυσχιδούς καταπίεσίς τους.

Οι σεξιστικοί κώδικες και η σεξουαλική εκμετάλλευση της μετανάστριας συμπληρώνονται από ένα επιπλέον στοιχείο που στηγανίζει ανεξαιρέτως φύλου τους μετανάστες, αυτό της διαφορετικής εθνικότητας. Το κράτος, προκειμένου να οργανώσει ομοιόμορφα την κοινωνία ώστε να την ελέγχει, κατασκεύασε την ιδέα ενός μονοδιάστατου πολιτισμού, φορείς του οποίου δικαιούνται να είναι μόνο εκείνοι που έχουν κοινή κουλτούρα, λογική, γλώσσα και εκπαίδευση. Από αυτή τη σκοπά, οι μετανάστες είναι οι Άλλοι, οι διαφορετικοί, οι ξένοι. Έτσι, και με τη βοήθεια ασφαλώς της ρατσιστικής προπαγάνδας των Μ.Μ.Ε. τα οποία εκτελούν το κειραγωγικό τους έργο πάντα προς την κατεύθυνση των καθεστωτικών επλογών, οι μετανάστες γίνονται άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας που αντιμετωπίζονται είτε ως κακόμοιροι και κατά συνέπεια γίνονται εύκολη λεία προς εκμετάλλευση από τα αφεντικά, είτε ως υπεύθυνοι για όλα τα δεινά του τόπου, όπως για τους υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας και ανεργίας. Τα ψευτοδίπολα καθαρός/μιαρός, ανώτερος/κατώτερος, πολιτισμένος/βάρβαρος, οπλίζουν το φόβο και την οργή των ντόπιων για τον "ξένο", οι οποίοι, χωρίς να είναι άμοιροι ευθυνών, είτε επειδή θέλουν να διαφυλάξουν τις κατασκευασμένες τους εθνικές βεβαιότητες είτε και επειδή νιώθουν να πλήγγεται ο ζωτικός τους χώρος, αναπαράγουν άλλοτε με υπολανθάνοντα τρόπο και άλλοτε έμπρακτα τις κυρίαρχες ρατσιστικές αντιλήψεις. Με αυτό τον τρόπο προκύπτει η δαιμονοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός των μεταναστών και τελικά

κατοχυρώνεται ο κοινωνικός έλεγχος και η υποτέλειά τους.

Στη μετανάστρια, η έμφυλη καταπίεση και εκείνη που προέρχεται από το στίγμα της εθνικής κατωτερότητας, συμπλέκονται με τα ταξικά της χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη σε ένα μοναδικό χωνευτήριο ανθρώπινης καταπίεσης. Αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας των μεταναστών είναι ο αγώνας για την επιβίωση που περνάει ασφαλώς μέσα από δρόμο της δουλειάς. Για τους μετανάστες, οι "επλογές" τους στο εργασιακό πεδίο είναι τέτοιες που να αντιστοιχούν στο μέγιστο βαθμό λεπλασίας τους από τα αφεντικά. Για τις μετανάστριες, τα μεγέθη λεπλασίας είναι αντίστοιχα αν και οι "επλογές" είναι πιο περιορισμένες. Το καθεστώς εργασίας τους χαρακτηρίζεται συνίθιως από προσωρινότητα, ανασφάλιστες χαμηλές αποδοχές, απλήρωτες υπερωρίες, ταπεινώσεις και εξευτελισμούς. Όσοι πάλι δεν έχουν χαρτιά δεν έχουν επίσης πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στέγαση. Οι χώροι διαβίωσης των μεταναστών λειτουργούν ως χώροι αποκλεισμού και περιθωριοποίησης τους ενώ και η πρόσβαση τους σε χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας συναντάει τον ίδιο περιφρακτικό κλοιό. Συλλήψεις, σκούπες, απελάσεις, και βασανιστρία απειλούν καθημερινά τη ζωή των μεταναστών οι οποίοι τοποθετούνται επάξια στον πυθμένα της κοινωνικής ιεραρχίας.

Η μετανάστρια συμπυκνώνοντας και τις τρεις μορφές καταπίεσης φορτώνεται τον ασφυκτικό τίτλο της γυναίκας, της φτωχής και της ξένης, τίτλος που της στερεί οποιαδήποτε υποσίδα ελευθερίας αφού οι έμφυλοι, οι εθνικοί και οι ταξικοί διαχωρισμοί, όλοι με αρνητικό πρόσημο στην περίπτωση της μετανάστριας, συναντώνται σε ένα σφιχτοδεμένο κράμα καταπίεσης, χωρίς διακριτά όρια, χωρίς περάσματα για ανάσες ελευθερίας. Οι όροι υποτέλειας είναι παντού παρόντες: στο σπίτι, στη δουλειά, στις λιγοστές της σκέσεις. Η απαξίωση, η ανασφάλεια, η απομόνωση υπάρχουν πάντα "εκεί" για τη γυναίκα-μετανάστρια και επεκτείνονται και πιο πέρα, στις συνθήκες απόλυτης πραγμοποίησης και εργαλειοποίησης του σώματός της, στην απογείωση της καταπίεσής της, στην καταναγκαστική πορνεία.

έα ή άλλα

Πριν αναφερθούμε στο ζήτημα της καταναγκαστικής πορνείας ως την αιχμή της συνθήκης γυναίκα-μετανάστρια, που μέσα στην απολυτότητά της εμπεριέχει την καθολική πραγμοποίηση της, πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στις δομές αυτές που γεννούν και αναπαράγουν τις έμφυλες ιεραρχίσεις και διαχωρισμούς, τη δυνατότητα δηλαδή της απόλυτης εργαλειοποίησης του ανθρώπινου και κυρίως του γυναικείου σώματος. Γιατί το ζήτημα της καταναγκαστικής πορνείας εκεί εδράζεται, στις καπιταλιστικές και πατριαρκικές δομές του συστήματος και όχι στην παράπλευρη εξωθεσμική λειτουργία κάποιων "κακών εγκληματών" με υψηλές επαφές και κρατική κάλυψη κάποιων διεφθαρμένων". Αυτή είναι εξάλλου μια κυρίαρχη άποψη όλων ανεξαιρέτως, αριστεροδεξιών, προοδευτικών, συντηρητικών, της εκκλησιαστικής ιθικής και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων...Μια άποψη που προσπερνά τις δομικές κατευθύνσεις του κυριαρχου αστικού πολιτισμού, αντικαθιστώντας τες με απλές ιθικές ή θεσμικές παρεκτροπές αυτού του πολιτισμού, που στην τελική αθωανούν σύσσωμο το σύστημα και τις ευθύνες του. Εκεί που ολόκληρος ο αστικός πολιτισμός έρχεται αντιμέτωπος με τις γιγάντιες αντιφάσεις του, οι οποίες είναι απολύτως ακατόρθωτο να νομιμοποιηθούν κοινωνικά (και μια τέτοια "αντίφαση" είναι τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα γυναικών) προάγεται ένας λόγος που θα ανατροφοδοτήσει τη χρεοκοπία του συστήματος

με νέες προσδοκίες. Στο ζήτημα της καταναγκαστικής πορνείας ο συναινετικός λόγος επαναφέρει είτε μια θολή ηθικολογία (για το ανθρώπινο σώμα, την εκμετάλλευση κτλ.) είτε μεταχειρίζεται "ρεαλιστικές" προτάσεις που σε καμιά περίπτωση δεν αγγίζουν-χτυπούν δομές και τους θεσμούς. Άλλα για αυτό θα αναφερθούμε και παρακάτω.

Το να μιλήσουμε για την καταναγκαστική πορνεία αφίνοντας απ'έξω την νόμιμη βιομηχανία σεξουαλικών παροχών, τη λεγόμενη "θεληματική ή εθελούσια" πορνεία θα ήταν λάθος. Το ζήτημα εξάλλου ξεκινάει από κει, αφού είναι το πρώτο και εμφατικότερο σημείο της έμφυλης καταπίεσης. Δεν χρειάζεται μια ιστορική αναδρομή για το πότε, το πώς και το γιατί αυτού του φαινομένου. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η ίδια η κοινωνική πρόσληψη αυτής της κατάστασης αλλά και της γυναίκας πόρνης. Από την πλευρά της κυριαρχίας η πορνεία εμφανίζεται σαν ένα διστορικό και σκεδόν α-κοινωνικό φαινόμενο και έτσι ουδέτερα παρουσιάζεται. Σαν μια φυσική κίνηση των κοινωνιών κι όχι βέβαια σαν απόρροια καταπίεσεων και ιεραρχίσεων έμφυλων και μη. Ο χαρακτηρισμός της μισοαστεία μισοσοβαρά ως του "αρχαιότερου επαγγέλματος" και εντελώς σοβαρά ως κοινωνικού λειτουργήματος που συμβάλει τα μέγιστα στην μείωση των βιασμών ουσιαστικά νομιμοποιεί και επαναφέρει έναν άλλο κυρίαρχο μύθο των έμφυλων πατριαρχικών διακαρισμών αλλά και της σεξουαλικότητας: αυτόν που θέλει τον άντρα με μια αυτονόητη φυσικότητα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκφράσει τις ορμές του (άρα χρειάζεται να φτιαχτεί το δίκτυο εκείνο που θα μπορέσει να τον ικανοποιήσει). Ταυτόχρονα βέβαια, επειδή η κυρίαρχη ηθική πάντα παίζει ανάμεσα στην χυδαιότητα, την κακέκτυπη ελευθεριότητα και τον πουριτανισμό οι σεξουαλικές επιθυμίες βαφτίζονται εν δυνάμει βίαιες άρα και εν δυνάμει νοσηρές.

Για να συμπικνώσουμε το ζήτημα της πορνείας αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό του εξουσιαστικού πολιτισμού. Αποτελεί την απόλυτη εξύψωση του γυναικείου σώματος σε αντικείμενο, πράγμα που υπάρχει εκεί σαν εργαλείο εκτόνωσης. Δεν είναι ζήτημα ηθικολογικό απ' την πλευρά μας (που πάει να θεσμίσει μια νέα ηθική για το πώς πρέπει να προσλαμβάνονται το ανθρώπινο σώμα και οι επιθυμίες), είναι ένα ζήτημα που εκπορεύεται από την κίνηση της κυριαρχίας να μπορεί να διαχειρίζεται ζωές, σώματα, επιθυμίες κατά τη βούλησή της. Είναι μια συνθήκη που επαναλαμβάνει με τον ωμότερο τρόπο, τις "φυσικές" σχέσεις κυριαρχίας-υποταγής, ρόλων, πραγμοποίησης. Και σαν τέτοιο πρέπει να απαντιέται.

Η υπάρξη της πορνείας είναι η πιο σκοτεινή εκδοχή της θεσμομένης σεξουαλικότητας. Πάνω σε αυτή άλλωστε προβάλλονται και ενσωματώνονται όλα τα κυρίαρχα σεξουαλικά πρότυπα (για τη θέση της γυναίκας και του άντρα, τις επιθυμίες, την ίδια την έννοια της ηδονής) αλλά και ταυτόχρονα -και δεν είναι παράδοξο- πάνω στην γυναίκα πόρνη (κι όχι στον πελάτη ας πούμε) αποτυπώνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος της "σεξουαλικής αθλιότητας" κάθε εποκής. Ο κυρίαρχος πολιτισμός την ίδια στιγμή που γεννάει και θεσμίζει σχέσεις, συνθήκες, συμπεριφορές, την ίδια στιγμή που τα αποδέχεται ως "φυσικές" διαδικασίες και αυτονότες, την ίδια στιγμή αποστρέφει το βλέμμα και καυτηριάζει τις "αποκλίσεις". Είναι ένα παιχνίδι δόμησης συστήματος ελέγχου και διακωρισμών των ανθρώπινων συμπεριφορών, του σώματος και της σεξουαλικότητας. Αυτό που έχει αλλάξει σήμερα, είναι η διαχείριση του ζητήματος της πορνείας μέσα από το εκσυγχρονισμένο πλαίσιο της διαχείρισης της, χωρίς βέβαια να καταρρεί το ποια θέση επιφυλάσσει κοινωνικά και ηθικά για τις γυναίκες που "προσφέρουν" το σώμα τους. Κι αν κάποτε η διαχείριση περνούσε μέσα από το βλέμμα του ειδικού, του γιατρού, του μπάτσου ή της παπαδίστικης ηθικής, τώρα χωρίς αυτά να έχουν εκλείψει, η διαχείριση γίνεται με όρους μιας οποιασδήποτε καπιταλιστικής επιχείρησης. Στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς και

των δημοκρατικών ιδεολογημάτων και της ελαστικοποίησης των ηθών κατά το δοκούν, η καθεμία γυναίκα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα αδηφάγο αντρικό πλήθος. Με τον απαραίτητο βέβαια στιγματισμό της. Η θεωρία της ελεύθερης επιλογής κάποιων γυναικών στο να πλαισιώσουν αυτή τη βιομηχανία, όχι μόνο θολώνει έναν διάχυτο εκβιασμό που υφίσταται κάποια γυναίκα με βάση την ταξική της προέλευση και το φύλο της, αλλά και επανατροφοδοτεί όλους τους κυριαρχους μύθους για την ίδια τη γυναίκα ως φύλο που καμιά "πρόδοση" κανένας εκσυγχρονισμός δεν έχει διαγράψει από την κοινωνική συνείδηση. Για την κυριαρχία υπάρχει μονάχα η ελευθερία να πραγματοποιηθεί.

Μπαίνοντας τώρα στο ζήτημα της λεγόμενης καταναγκαστικής πορνείας υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά με τα παραπάνω. Κι αυτή η διαφορά δεν είναι τίποτα άλλο από την κατάργηση κάθε προσκήματος, κάθε απόπειρας ουδετεροποίησης από την πλευρά της κυριαρχίας των έμφυλων και όχι μόνο διαχωρισμών και εκμετάλλευσης. Η συνθήκη είναι τέτοια που δεν μπορεί να υπάρχει το ελάχιστο ψήγμα κοινωνικής νομιμοποίησης. Διάγοντας την εποκή των μεγαλόστορων διακηρύξεων των δημοκρατικών δικαιωμάτων, στην εποκή της εξαγωγής της έννοιας δημοκρατίας στους "μη προνομιούχους" τριτοκοσμικούς, της καταπολέμησης των δημοκρατικών ελλειμμάτων, της ισότητας, της πανταχού παρούσας κοινωνίας των πολιτών και άλλα τέτοια ανθρωπιστικά, κάθε πρόσχημα μπλοκάρει. Και μπλοκάρει γιατί η συνθήκη της καταναγκαστικής πορνείας τραβά στα νοστρότερα όρια του το καθεστώς της εκμετάλλευσης, και των έμφυλων ιεραρχίσεων. Γιατί η ύπαρξή της και η άνθηση της πάνω σε αυτές στηρίζεται και αποτελεί το επιστέγασμα των πατριαρχικών δομών του ουστήματος. Αποτελεί τη συνέχεια τους που έρχεται από την "αρχαιολογία" της εξουσίας που με τόσο πάθος θέλει ο "ελεύθερος" κόσμος της Δύσης προσκηματικά να ξεφύγει. Προσκηματικά όχι μόνο γιατί δημιούργησε τις υλικές εκείνες συνθήκες για να αναπαραχθεί αυτό το φαινόμενο (η καταστροφή από πολέμους πολλών χωρών και πληθυσμών δηλαδή, η επιβίωση εκατομμυρίων στα όρια της εξαθλίωσης και η κατάρρευση με τους κειρότερους όρους κοινωνιών και καθεστώτων). Άλλα και γιατί έθρεψε και τρέφει αυτές τις κοινωνικές υποδομές με τις οποίες το σκλαβοπάζαρο αυτό μπόρεσε να γεννηθεί και να γιγαντωθεί. Από το θεσμικό πλαίσιο, τη διάχυτη σεξιστική κουλτούρα, τους ηθικολογισμούς, τα ιδεολογήματα για τη γυναίκα, το σώμα της και την αντρική εξουσία, η μοίρα κάποιων γυναικών ήταν προδιαγεγραμμένη. Θα το επαναλάβουμε. Η καταναγκαστική πορνεία είναι το επιστέγασμα των πατριαρχικών καπιταλιστικών δομών. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο που κατ' εξοχήν αφορά τη σημαντικότερη διάσταση υπερεκμετάλλευσης και ταπείνωσης της γυναικάς μετανάστριας. Κι αυτό γιατί η γυναίκα μετανάστρια κουβαλά και συμπυκνώνει τα προσφορότερα χαρακτηριστικά για τέτοιου είδους δουλεμπόριο: είναι ξένη, είναι φτωχή και είναι γυναίκα. Η καταναγκαστική πορνεία, κι αυτό έχει σημασία ως προς το πως μπορούμε να δράσουμε εναντίον της, δεν αποτελεί μια "εξωθεσμική", παράπλευρη λειτουργία του καπιταλιστικού κόσμου. Δεν είναι μια παρανυχίδα του. Αποτελεί προέκταση δομική του πολιτισμού της καταπίεσης, της πραγματοποίησης και των πατριαρχικών χαρακτηριστικών της κυριαρχίας, αποτελεί ένα κομμάτι που συναρθρώνεται μαζί με άλλα τέτοιου είδους κομμάτια μέσα στο εξουσιαστικό πλέγμα. Δεν αποτελεί ένα καινούριο φαινόμενο που έσκαισε από το πουθενά ή από τα νοστρά μυαλά κάποιων "μαφιόζικων εγκεφάλων", αλλά ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση όλων των εξουσιαστικών δομών στην κατεύθυνση της υποτίμησης και απαξίωσης ατόμων και κοινωνιών.

Οι συνθήκες που το ευνόησαν και το έκαναν να μπει δυναμικά στο ντόπιο προσκάνιο είναι γνωστές. Από τη μία με υλικούς όρους η εξαθλίωση των πρών ανατολικών κρατών.

(μιλάμε πάντα για την Ελλάδα, γιατί στον υπόλοιπο κόσμο εκτός Ευρώπης το σκλαβοπάζαρο θρέφεται και από άλλού). Αυτοί βέβαια ήταν και είναι οι υλικοί όροι που τροφοδότησαν τα διεθνή κυκλώματα με "εξωτικά" σώματα.

Και βέβαια επειδή μιλάμε πλέον με όρους μιας πολυεθνικής επιχείρησης, η προσφορά αυτών των γυναικών δεν παρέμεινε σε περιθωριακά επίπεδα. Η "κοινωνικά ζήτηση" είχε μπολιαστεί με πατροπαράδοτους πατριαρχικούς όρους και συμπλέγματα αλλά και με έναν διάχυτο κυνισμό. Ούτως η άλλως τέτοιου είδους φαινόμενα και καταστάσεις για να εγκαθιδρυθούν απαιτούν ένα τεράστιο πλεόνασμα κοινωνικού εκφασισμού και βαρβαρότητας. Η βιομηκανία του κυνισμού, της εμπορευματοποίησης, της πραγμοποίησης ξεπερνά την υλικότητά της από τα άψυχα προϊόντα και προχωρά και απλώνεται στο σώμα, το μυαλό, στις επιθυμίες, στην έννοια της ιδονίτης, των ενοχών και των ταμπού. Όλα αυτά βέβαια φιλτραρισμένα μέσα από το πρίσμα μιας "φυσικής" ιεράρχησης: την αρσενική κυριαρχία και την γυναικεία υποταγή. Η παθολογία του αστικού πολιτισμού, παίρνει τη ρεβάνς από τα κινήματα των προηγούμενων δεκαετιών που έθεταν ανάμεσα στα άλλα τη σεξουαλική απελευθέρωση και το γυναικείο ζήτημα, οργανώνοντας τη χυδαιότητά του ως σύστημα παραγωγής μιας κακέκτυπης ελευθεριότητας, διεκδικώντας μέρισμα από την σεξουαλική απελευθέρωση έτσι ώστε να υπονομεύσει και να ελέγξει τον τρόπο που η αυτοδιάθεση του σώματος και τον επιθυμιών εγγράφεται στην κοινωνική συνείδηση.

Όπι Έ· Άλιά

Τα στοιχεία της ελληνικής πραγματικότητας για το φαινόμενο της καταναγκαστικής πορνείας, δείχνουν τα μεγέθη όλων των παραπάνω. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αυτή τη στιγμή 20000 ξένες γυναίκες τελούν υπό το καθεστώς αυτό. Οι πελάτες συνολικά τα τελευταία χρόνια, υπολογίζονται περίπου στο 1 εκατομμύριο (οι τακτικοί πελάτες αγγίζουν τους 350.000). Η ιστορία αυτών των γυναικών είναι λίγο πολύ γνωστή, το πώς διάφορα κυκλώματα τις εξαπατούν, το πώς περνούν τα σύνορα, τον μετέπειτα εγκλεισμό τους προς συμμόρφωση και παραδειγματισμό, τα ναρκωτικά για να υποταχθούν και να συνηθίσουν αγόγυγυστα τη νέα τους δουλειά, τους αλλεπάλληλους βιασμούς και βασανιστήρια...Ο αριθμός των αυτοκτονιών αγγίζει τις μερικές δεκάδες, ενώ ο αριθμός των νταβάδων-μπάτσων-δικαστικών κτλ. που εμπλέκονται στα κυκλώματα διακίνησης και βρίσκονται στη φυλακή είναι μηδενικός. Άκομα κι αν κάποια από τις κοπέλες κατορθώσει να δραπετεύσει και να καταγγείλει τους δεσμοφύλακες-βιαστές της, η συνίθηση κατάληξη είναι η απέλαση της. Στην ημέρα της δίκης πολύ απλά δεν υπάρχει κανείς να καταγγείλει κανέναν. Άκομα κι όταν δεν έχει υπάρξει απέλαση -στις ελάχιστες αυτές φορές- οι καταγγελίες δύσκολα φτάνουν στο δικαστήριο. Κι αυτό δεν έχει απλά να κάνει με το πόσο επίπονη (ψυχολογικά, κοινωνικά, υπαρξιακά) είναι για τις γυναίκες αυτές μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη. Είναι πολύ απλά το ότι κουβαλάνε το στίγμα μιας ωμής ταπείνωσης και σαν τέτοιο το ενσωματώνουν. Δεν είναι τυχαίο πως οι περισσότερες κοπέλες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις χώρες τους, όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά γιατί, το εκεί κοινωνικό περιβάλλον -εξίσου ή και αυστηρότερα πατριαρχικό- επανατροφοδοτεί το στίγμα πάνω τους, είναι ένοχες για την κατάληξή τους. Η σωπή τους είναι το καλύτερο παυσόπονο για αυτή την μακροχρόνια τιμωρία, που ξεκίνησε πριν περάσουν τα σύνορα του δυτικού παράδεισου που λέγεται Ευρώπη, Ελλάδα ή όπως αλλιώς.

Ο μέσος όρος "χρήσης" των γυναικών αυτών είναι περίπου 25 μήνες. Ήδη -σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία- από τον δέκατο μήνα εγκλεισμού τους έχουν καταστραφεί, το

εμπόρευμα έχει κάσει για τους νταβάδες την αρχική του αξία, και σαν υποβιβασμό οι κοπέλες αυτές μεταφέρονται στα κωλόμπαρα της επαρχίας. Όταν αχροστευτούν εντελώς και δεν ικανοποιούν τα γούστα νταβάδων και πελατών, οι επλογές τους είναι μπδαμινές. Η επιστροφή στην χώρα τους αδιέξοδη, η παραμονή εδώ επσφαλίζει. Τα ? των γυναικών αυτών όταν "απελευθερώνονται" συνεχίζουν να δουλεύουν για τα κυκλώματα αυτά, σε μια ημιελεύθερη και ημινόμιμη συνθήκη. Οι αλλεπάλληλοι βιασμοί, οι ταπεινώσεις, ο εγκλεισμός, το μετέπειτα στίγμα, ενσωματώνεται από τις ίδιες ως μια αναπόδραστη μοίρα.

έπιπλο-έπιπλο

Στο ζήτημα της καταναγκαστικής πορνείας, οι φαινομενικές έγγοιες του κράτους για την διαχείριση του ζητήματος μόνο ως προσκήματα μπορούν να ειδωθούν. Οι ρυθμίσεις εξάλλου που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται γεννιούνται και γεννούνται τον ίδιο τον συνεκτικό για την πατριαρχία πυρήνα, σεξιστικών αντιλήψεων, πουριτανισμού και ηθικισμού. Το εκσυγχρονισμένο πλέον και διεθνές δίκαιο (που αφορά και τις χώρες προέλευσης των γυναικών) για την σωματεμπορία δεν μας ενδιαφέρει το κατα πόσο και πως είναι ελληπές, μόνο στο βαθμό που αυτό το στοιχείο είναι καταδεικτικό της φιλοσοφίας της κυριαρχίας. Η αντιμετώπιση του trafficking εξάλλου (ένας ουδέτερος όρος που χρησιμοποιείται με πλατιά έννοια) όταν δεν συνδέεται με την "φιλευσπλαχνία" του κρατικού μπχανισμού συνδέεται με το νεόκοπο δόγμα της ασφάλειας, στο βαθμό που η διακίνηση προσώπων, όπλων, ναρκωτικών μπορεί να συνδέεται για τους κυρίαρχους άμεσα ή έμμεσα με την "διεθνή τρομοκρατία" και την αστάθεια. Από κει και πέρα ο μύθος του ανελέντου κυνηγητού των σωματεμπόρων όπως και η υποτυπώδης προνοιακή πολιτική για τα θύματα του trafficking αφορά δύο βασικά σημεία: το πρώτο είναι ο εξορθολογισμός της βιομηχανίας της πορνείας και των υπηρεσιών που προσφέρει κι ο έλεγχός της σε πολλά επίπεδα: θητικό, οικονομικό, πολιτικό. Το δεύτερο σημείο και σημαντικότερο είναι πως η ύπαρξη αυτού του φαινομένου, λόγω ακριβώς της ωμότητας που εμπεριέχει δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τις σύγχρονες δημοκρατίες. Κι αυτό, για το λόγο ότι, όλα τα δημοκρατικά προσκήματα και ιδεολογίματα δεν μπορούν να φαίνονται συμμέτοχα ή αδιάφορα μπροστά στο νέο είδος δουλείας. Οι τριγμοί που η καταναγκαστική πορνεία προκαλεί στο κυρίαρχο ιδεολογικό οικοδόμημα δεν μπορούν από πουθενά να αντλίσουν την κοινωνική νομιμοποίηση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι τυχαίο το ότι όλες οι υποστηλώσεις του συστήματος, αριστεροί, δεξιοί, αριστεροδεξιοί, νεοσυντηρητικά κομμάτια, οι εκκλησίες, οι ΜΚΟ επιτίθονται στο φαινόμενο αυτό (ο καθένας από το ιδεολογικό του μετεριζί).

Ο κυρίαρχος λόγος που αρθρώνεται πάνω στο ζήτημα δεν ξεφεύγει από μια γνώριμη ροπορεία ανθρωπισμού που απέχει ριζικά από το να αμφισβητήσει τις ρίζες του προβλήματος και ο εντάσσεται μες στο ευρύτερο συναντετικό σκέδιο της κυριαρχίας. Η επανεφεύρεση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ισχυροποιεί αλλά και νομιμοποιεί τις γενεσιουργές αιτίες του δουλεμπορίου. Το να αναπαράγεται η φιλοσοφία που θέλει αυτήν την ιστορία να ανίκει στο περιθώριο αυτού του πολιτισμού, ανίκει στη νοστρόπτη απλά και μόνο των μαστροπών (και πολύ λιγότερο βέβαια των καθωσπρέπει πελατών) αποτελεί το βασικό κομμάτι συσκότισης του φαινομένου. Άς το ξεκαθαρίσουμε: το κράτος, οι ΜΚΟ, οι διεθνείς συμβάσεις, η προνοιακή μέριμνα των θυμάτων, απλά διαχειρίζονται ένα πρόβλημα, μεταφέρουν την οριστική λύση της κατάστασης σε ένα αβέβαιο μέλλον όπου όλα θα λειτουργούν καλά και τελικά επαναφέρουν στο προσκάνιο και αναμασούν γνώριμες ροπορείες: ανθρωπισμός, φιλανθρωπία (για τις φτωχές χώρες που προμηθεύουν το

κύκλωμα), επικέντρωση στον τρόπο εκμετάλλευσης κι όχι στο είδος εκμετάλλευσης, ηθικολογία που ξανανακαλύπτει ένα άλλου είδους σεξουαλικού ελέγχου, όπως και επίσης ένα κήρυγμα θυματοποίησης των γυναικών εν γένει που επανατροφοδοτεί τον πατριαρχικό προστατευτισμό.

Άελλαγίας οπήδοντι άηδοντο

Το κράτος λοιπόν, αλλά και διάφοροι φορείς που συνδέονται μαζί του (ΜΚΟ, εκκλησία), επικειρούν απλά να διαχειριστούν το ζήτημα της καταναγκαστικής πορνείας, να βάλουν μια "τάξη" σε ένα κύκλωμα που λειτουργεί ανεξέλεγκτα και δημιουργεί κοινωνικούς τριγμούς, διαταράσσοντας την πλαστή εικόνα μιας δημοκρατικής και φιλελεύθερης κοινωνίας. Και είναι φανερό πως το ζήτημα αυτό δε λύνεται ουσιαστικά ούτε με νόμους, ανενεργούς ή μη, ούτε με ξενώνες περίθαλψης. Το πρόβλημα δε βρίσκεται έξω από την δημοκρατία τους, αποτελεί δομικό της στοιχείο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναδειχθεί με όρους κοινωνικούς και κινηματικούς. Η αλήθεια είναι ότι ο αναρχικός-αντιεξουσιαστικός χώρος δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα όσο θα άξιζε να ασχοληθεί. Οι αιτίες ενδεχομένως είναι πολλές.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, υπάρχει η άποψη που θεωρεί ότι ανάλογες συζητήσεις και αναγνώριση σε "γυναικεία" ζητήματα έχουν μερικό χαρακτήρα, ή ότι οδηγούν αναπόφευκτα στην "θυματοποίηση" των γυναικών. Ωστόσο ο φόβος αυτός δεν μπορεί να οδηγήσει στην άρνηση μιας πραγματικότητας στην οποία και η καταπίεση αλλά και η διάκριση με βάση το φύλο είναι πανταχού παρούσες. Έτσι, πέρα από τους συμβατικούς ρόλους και ταυτότητες που μοιράζει απλόχερα η κυρίαρχη ιδεολογία (και που φυσικά μπορούν να δυναστεύουν και να αλλοτριώνουν εξίσου άντρες και γυναίκες) υπάρχουν και καταστάσεις που μπορεί να βιώσει μόνο η γυναίκα. Η σεξουαλική παρενόχληση και πολύ περισσότερο ο βιασμός αποτελούν τις αιχμές αυτής της καταπίεσης που αφορά σκεδόν αποκλειστικά τις γυναικες. Το να αρθρωθεί ένας λόγος για τις αιτίες αυτής της καταπίεσης και να διαχυθεί κοινωνικά αυτός ο προβληματισμός, δε σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι η όποια συζήτηση θα οδηγηθεί στην "θυματοποίηση" οποιουδήποτε, πόσο μάλλον του μισού πληθυσμού του κόσμου. Η θυματοποίηση αυτή εξάλλου είναι ένας από τους βασικούς άξονες της πατριαρχικής αντίληψης που θέλει τη γυναίκα αδύναμη, εύθραστη, εύπλαστη και κατ'επέκταση εκμεταλλεύσιμη. Είναι ζήτημα επομένως συναινούντων υποκειμένων, γυναικών και ανδρών, να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο όπου θα αποτρέψει κάθε τέτοια λογική θυματοποίησης. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δεν θυματοποιούνται οι εργαζόμενοι όταν γίνονται φορείς μιας απεύθυνσης, όταν εγκαλούνται για την παθητικότητά τους ή όταν καλούνται να σπάσουν τα δεσμά των εργασιακών και εκμεταλλευτικών σχέσεων.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η αδράνεια ή και η αμυχανία για το ζήτημα της σωματευμπορίας, έχει να κάνει και με κάποιους βάσιμους προβληματισμούς σε ότι αφορά στην πρακτική αντιμετώπιση του ζητήματος. Είναι γνωστό ότι τα κυκλώματα σωματευμπορίας δεν είναι φανερά, κινούνται υπόγεια και τα παρακλάδια τους εντοπίζονται και μέσα στην κρατική μπλαντί, ιδιαίτερα στο αστυνομικό και δικαστικό σώμα. Μια αντιπαράθεση επομένως στα ίσια και με τους όρους που έχουν βάλει τα ίδια τα κυκλώματα αυτά, δηλαδή όρους μαφίας, δύσκολα θα μπορούσε να προταθεί πολιτικά. Και αυτό όχι επειδή απορρίπτεται κάποιο είδος δράσης, αλλά γιατί απλά τα ποσοτικά χαρακτηριστικά δεν θα το επέτρεπαν. Η απελευθέρωση μερικών γυναικών δεν είναι αρκετή. Θα έπρεπε

να είχε προηγουμένως οργανωθεί ένα δίκτυο που να μπορούσε να καλύπτει, εκτός από τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών, και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους και αναπόφευκτα και μια νομική υποστήριξη.

Τι εμποδίζει όμως μία δράση ή μία παρέμβαση έξω από γνωστούς χώρους, όπως τα λεγόμενα "κωλόμπαρα" και τα στρυπιζάδικα. Και εδώ πραγματικά υπάρχει ο ενδοιασμός ότι τέτοιου είδους δράσεις ενδεχομένως θα παρανοούνταν ή ότι θα προσδίδονταν στις δράσεις αυτές χαρακτηριστικά ηθικολογικά, που σαφώς δεν θα είχαν να κάνουν τίποτε με τις όποιες προθέσεις. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, (και προς αποφυγή κάθε παρανόσης) θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ένας κύκλος κινητοποιίσεων που θα αναδείκνυε κοινωνικά το ζήτημα της καταναγκαστικής πορνείας ως το έσκατο σημείο έμφυλης καταπίεσης και εκμετάλλευσης μέσα στον καπιταλισμό. Γιατί με αφορμή αυτό, θα μπορούσε να βγει προς τα έξω ένας λόγος που να συμπικνώνει κάθε τι για το οποίο είκε στηθεί μια δράση στο παρελθόν. Το κράτος, ο καπιταλισμός, ο σεξισμός, ο ρατσισμός, ο κυνισμός του θεάματος που φετιχοποιεί το σεξ και απενοχοποιεί τον πελάτη, όλα αυτά κωράνε σε μια ανάλογη συζήτηση.

Σε ένα άλλο επίπεδο τώρα, ενδεχομένως ακόμη και η ταξική διάσταση, που βρίσκεται πίσω από την διακίνηση ανθρώπων για οικονομική ή σεξουαλική εκμετάλλευση, εξακολουθεί να διαφεύγει. Γιατί από τη μία συναντάμε τα γρίγορα αντανακλαστικά στις περιπώσεις των εργατικών ατυχημάτων και από την άλλη την αμήχανη σιωπή στις τόσο συκνές πτώσεις των γυναικών αυτών από κάποιο μπαλκόνι πολυκατοικίας..

Οι φυλακές και το γκρέμισμά τους αποτελούν ένα από τα σταθερά σημεία αιχμής του αντιεξουσιαστικού λόγου, ενώ οι εκατοντάδες μικρές φυλακές και μάλιστα με πολύ κειρότερες συνθήκες, στις οποίες κρατούνται άνθρωποι εξαιτίας ουσιαστικά του φύλου τους, δεν κινητοποιούν την ίδια ευαισθησία.

Η άποψη ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τους ανθρώπους για τους οποίους θα εκδηλωνόταν κάποια δράση, έχει σαφώς μία βάση αλλά δεν μπορεί να πείσει ολικά, αφού κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε κινήσεις αλληλεγγύης που έχουν να κάνουν με το ζήτημα των μεταναστών και το θέμα του ρατσισμού γενικότερα. Και στην περίπτωση των μεταναστών δηλαδή, δεν είναι οι ελάχιστες έτσι και αλλιώς προσωπικές σχέσεις με αυτούς που οδηγούν στην ανάληψη δράσης, αλλά η συνειδητοποίηση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης που υφίστανται από το κράτος, τα αφεντικά αλλά και τις διάχυτες ρατσιστικές αντιλήψεις ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας.

Η υπόθεση της καταναγκαστικής πορνείας είναι πολύ σημαντική για να αφεθεί στα χέρια υπουργών, παπάδων και ανθρωποστικών ή φεμινιστικών οργανώσεων. Ριζοσπαστικά κινήματα του παρελθόντος αλλά και επαναστάσεις όπως η ισπανική, είχαν θέσει το ζήτημα της πορνείας γενικότερα με όρους καθαρά πολιτικούς και κοινωνικούς. Και το ζήτημα αυτό, τα κινήματα αυτά το έθεταν προς όλες τις κατευθύνσεις. Και προς τις ίδιες τις γυναίκες που με τον έναν ή άλλο τρόπο βρίσκονταν στο χώρο της πορνείας, αλλά και προς τους άντρες πελάτες που συντηρούσαν και διαιωνίζαν ένα πατριαρχικό καθεστώς που ευνοούσε την αδιάκοπη παρουσία της πορνείας μέσα στους αιώνες. Η επαναφορά του προβληματισμού αυτού, και μάλιστα μέσα στις ακραίες μορφές που παίρνει η σωματεμπορία σήμερα, είναι αναγκαία.

Στο σημείο αυτό θα άξιζε μια επισήμανση. Μελέτες και στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα για την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο 1974-1981, φανερώνουν μια σημαντική μείωση της πορνικής ζήτησης και προσφοράς. Έτσι, αρκετοί οίκοι ανοχής την περίοδο εκείνη κλείνουν, ενώ και οι αιτήσεις που κατατίθενται στις κρατικές υπηρεσίες για την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, περιορίζονται αισθητά. Τα αίτια αυτής της

μείωσης αποδίδονται ακόμη και από στείρους ακαδημαϊκούς κύκλους που έχουν ασχοληθεί κοινωνιολογικά με το φαινόμενο της πορνείας, στις πολιτικές ζυμώσεις της εποχής εκείνης καθώς και στην πολιτικοποίηση ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Είναι φανερό ότι τόσο στο ζήτημα της καταναγκαστικής πορνείας όσο και σε κάθε άλλο ζήτημα, η διαμόρφωση πολιτικής και ταξικής συνείδησης καθορίζει και τις ανάλογες συμπεριφορές, στάσεις και πολύπλευρες δράσεις μέχρι σα, πρακτικά πολλές φορές αποτελέσματα.

Το επιδιωκόμενο της σημερινής συζήτησης δεν ήταν ασφαλώς η αυτονόητη για όλους παραδοξή της αθλιότητας του "trafficking". Η επδίωξη ήταν να αναδειχθεί από τη μία το μέγεθος ενός κοινωνικού φαινομένου και από την άλλη να αποτελέσει η σημερινή κουβέντα μια αφορμή να ακουστούν απόψεις, διαφωνίες ή και προτάσεις για δράση από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αναδείξουν το ζήτημα κοινωνικά.

για την συζήτηση της πρώτης μέρας
του τριήμερου του θερσίτη

24/6/05

