

ΣΟΥΒΑ ΛΙΒΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2010 - ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

όταν θα ομίζουν οι

καρδιές μας

όյλα θα λάμψουνε αφριώς

και θα χαθεί μες στις

σκιές μας

όπος ο κόσμος ο παλιός



ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

★ Σαμποτάζ στις παρελάσεις

★ Μια απεργία δεν φέρνει την Άνοιξη

★ Μωβ Καφενείο - για τους βιασμούς γυναικών

★ Ποιός φταίει τελικά για την κρίση;

★ Ιστορικά:

Το κίνημα αυτομείωσης δημόσιων υπηρεσιών και αγαθών στην Ιταλία του '70

★ Μέρες Οκτώβρη

★ Στιγμές από τη σχιζοφρένεια της καθημερινότητας

★ Η τρομοκρατία των αφεντικών δεν μένει αναπόντητη

★ Βιβλία - αφίσες

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ;



Πού θα πάει αυτό το πράγμα; Τί να κάνουμε; Είναι οι συνηθισμένες φράσεις που ακούμε όλοι μας καθημερινά να φελλίζονται, συνοδευόμενες συνήθως από κάποιο αναστεναγμό θλιψής ή απόγνωσης. Οι περισσότεροι/ες μιλάμε σχεδόν από μέσα μας. Ο οδηγός ταξί, ο άνεργος οικοδόμος, η πωλήτρια, η ταμίας στο supermarket. Υποουνείδητα ίσως ελπίζουμε ότι αν λουφάξουμε μπορεί και να γλυτώσουμε από την καταγιδά. Αυτή η εικόνα της κρίσης ως καιρικού φαινομένου κρύβει την σκέψη ότι «μπόρα είναι θα περάσει». Αρκετά όμως με τη μετεωρολογία. Η περίπτωση μας είναι διαφορετική. Βλέπουμε καθημερινά τους εαυτούς μας, τους γύρω μας αλλά και την κοινωνία βουβή να παρακολουθεί την βίαν υποβάθμιση των ζωών μας. Είμαστε σαν αυτόν τον δύσμορο που τρώει σφαλιάρες και επειδή δεν καταλαβαίνει από πού, βάζει τα χέρια πάνω από το κεφάλι και προσπαθεί να βρει μια γωνία να προστατευθεί. Είναι, λοιπόν, καιρός να αρχίσουμε να σηκωνόμαστε· και για να το κάνουμε αυτό πρέπει αρχικά τουλάχιστον να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Τώρα σώθηκες, θα πεί κάποιος. Άντε να βγάλεις άκρη όταν από την μία έχεις τον Στρος Καν του ΔΝΤ, τον Τρισέ από τις Βρυξέλλες, το αφεντικό σου που γκρινιάζει, και τη ΔΕΗ να αυξάνει το ρεύμα. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτόν τον κυκεώνα κάποιοι έχουν όλες τις απαντήσεις. Σίγουρα όμως είναι εποικοδομητικό να αρχίσουμε να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις. (Συνέχεια στις σελίδες 6-7)

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ!

Από την παιδική μας ηλικία ως μαθητές και μαθήτριες έχουμε φάει με το κουτάλι εθνικές γιορτές και παρελάσεις. Οι "μέρες της εθνικής υπερηφάνειας" είναι μια καλή αφορμή για τον διευθυντή/ρια να εκδηλώσει τον "κρυφό" υπέρ-πατριωτισμό του/της, για τους μαθητές να επιδείξουν τον μάτσο ανδρισμό τους και για την μαθήτριες να εκφράσουν την επιτηδευμένη θηλυκότητα τους. Μπροστά λοιπόν σε αυτά τα εθνικά πανηγύρια, επιλέγουμε να κάνουμε κοπάνα και οι λόγοι δεν είναι λίγοι! (Συνέχεια στη σελίδα 2)



Παρέλαση κατά τη διάρκεια του καθεστώτος Μοτσάρε

TOUBA LIBRE

#1

Touba Libre!
Ελεύθερη Τούμπα!

Μην ανησυχείτε, η σχέση που έχουμε με το γνωστό τουμπιότικό κοκτέιλ δεν είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Αυτή η προσπάθεια, το έντυπο δηλαδή που κρατάτε στα χέρια σας, επιθυμεί να σταθεί πάνω στο ζήτημα της ελευθερίας, να διερευνήσει το περιεχόμενο και τις εκφράσεις της. Επιθυμούμε σε αυτό εδώ το μικρό κομματάκι του πλανήτη με τους άχαρους δρόμους, τις λιγοστές πλατείες και τα αντιασθητικά κτήρια να χαράξουμε πορείες απελευθέρωσης και έμπνευσης.

Να επαναφέρουμε στις συζητήσεις μεταξύ μας λέξεις όπως η αλληλεγγύη, ο αγώνας, η αυτοοργάνωση, η αντίσταση. Τελοςπάντων να διερευνήσουμε τις δυνατότητες μας -και ίσως τις αδυναμίες μας- να σταθούμε ενάντια στον κόσμο της εξουσίας και στις εκφάνσεις του. Την εκμετάλλευση, το ρατσισμό και τον εθνικισμό, το σεξισμό και φυσικά τον κρατικό ολοκληρωτισμό όπως γίνεται αντιληπτός σήμερα με την ένταση της καταστολής, τόσο απέναντι σε όσους και όσες αγωνίζονται, όσο και απέναντι σε κοινωνικές ομάδες όπως οι μετανάστες.

Τα τελευταία δύο χρόνια, με αφετηρία την εξέγερση του Δεκέμβρη και εν μέσω μιας γενικευμένης επίθεσης στην κοινωνία λόγω της κρίσης, η δυσπιστία απέναντι στο κράτος, τους θεσμούς και τα πολιτικά κόμματα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ως εδώ καλά. Ο κόσμος σιχτιρίζει, ζητάει να τιμωρηθούν οι ένοχοι, κατεβαίνει και σε καμιά διαδήλωση, αναγνωρίζει πως όλο το πολιτικό σύστημα έχει ξεφτιλίσει κάθε είδους «κοινωνικό» συμβολαίου και ανθρώπινης νοημοσύνης. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολλοί

καναπέδες ταρακουνήθηκαν, πολλές αρνητικές σκέψεις εκφράστηκαν, πολλές αναρωτήθηκαν «Ωραία αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Μας κλέβουν, μας υποτιμάνε, μας ξεφτιλίζουν, μας κοροϊδεύουν... Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να τελειώνουμε με αυτή τη σαπίλα;» Δύσκολες οι εύκολες απαντήσεις.

Αυτό που τελικά αναζητούμε είναι η γνωριμία με όσους και όσες επιθυμούν να «κάνουν κάτι». Να κάνουν κάτι μαζί με άλλους, με αυτούς και αυτές που μοιράζονται την ίδια αγανάκτηση. Να κάνουν κάτι χωρίς τα κόμματα, χωρίς τα πουλημένα συνδικάτα, χωρίς τους πεφωτισμένους λαϊκιστές ηγέτες. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αρχή, είναι να τους βάλουμε όλους αυτούς στο χρονοντούλαπο της ιστορία. Να αρχίσουμε, συνεπώς, να αποφασίζουμε εμείς για εμάς, να δρούμε για τις ανάγκες μας, να πάρουμε αυτά που μας ανήκουν πίσω, να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη, να στεκόμαστε εμπόδιο σε κάθε περαιτέρω υποτίμηση της ζωής μας αλλά και των γύρω μας. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. Ας κάνει ο καθένας και η καθεμία κάτι εκεί που μπορεί. Στη δουλειά με τους/τις συναδέλφους, στο σχολείο με του/τις συμμαθητές/τριες, στη σχολή με τους συμφοιτητές/τριες, στην πολυκατοικία με αυτούς που μπορεί να βγάλει άκρη, στη γειτονιά με αυτούς και αυτές που μοιράζονται την ίδια επιθυμία να αντισταθούν.

Εδώ και εξίμιση χρόνια αφετηρία για τις δικές μας διαδρομές υπήρξε η κατάληψη Φάμπρικα ΥΦΑΝΕΤ. Ένα εργοστάσιο που στα χρόνια λειτουργίας του, ως τα μέσα της δεκαετία του '60, σημαδεύτηκε από μεγάλους εργατικούς αγώνες, που στην δεκαετία του '80 και '90 εγκαταλείφθηκε για να ξανανοίξει τις πύλες του το 2004 αυτή τη φορά ως κατάληψη-κοινωνικό κέντρο αντιεξουσιαστών-αναρχικών. Όλα αυτά τα χρόνια εκατοντάδες άνθρωποι διασταυρώθηκαν σε αυτό το χώρο και πολλοί/ες έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην υπόθεση της ελευθερίας. Το βασικό όμως διακύβευμα που για μας παραμένει κομβικό, είναι το πώς το ζήτημα της κοινωνικής επανάστασης θα πάψει να αποτελεί υπόθεση κάποιων μειοψηφιών. Οι καιροί δείχνουν πως το έδαφος είναι πρόσφορο ώστε σιγά σιγά να αρχίσει να γίνεται υπόθεση όλων των καταπιεσμένων. Οι σελίδες του Touba Libre ελπίζουμε να βοηθήσουν με τον τρόπο τους σε αυτή την κατεύθυνση.

ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!

Επικοινωνία: toubalibre@yfanet.net



“το μεγαλείο του πατριωτισμού”



ψηλοί μπροστά - κοντοί πίσω

αγόρια μπροστά - κορίτσια πίσω

καλοί μαθητές πρώτοι

γεργό βήμα

ευτονιερός

ψηλά το κεφάλι

κοίτα μπροστά

εξέδρα

κοίτα δεξιά

μη μιλάς

μη γελάς

εν' δυο

βγάλε το σκουλαρίκι

και φτιάξε τα μαλλιά σου

σκάσε

αύριο μαζί στο μιευδυνή

εν' δυο

εν' δυο

αριστερό

αριστερό ...

MHN ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

vogliamo tutto
e per tutti
στη Νέα Εποχή και τις γύρω περιοχές
e-mail: contact@vogliamotutto.org / website: www.vogliamotutto.org

ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

(Συνέχεια από εξώφυλλο ...)



Μπορεί οι παρελάσεις να θεωρούνται συνήθως ένα διάλειμμα από την σχολική ρουτίνα αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας καταπιεστικός θεσμός όπου οι καθηγητές και οι δάσκαλοι εμφανίζονται ως "λοχαγοί" του τάγματος και οι μαθητές/τριες ως καλοκουρδισμένα στρατιωτάκια.

Το θέαμα από ορδές ανθρώπων σε απόλυτη στοίχιση με ομοιόμορφη εμφάνιση, πανομοιότυπο ύφος και συγχρονισμένο βηματισμό υπό τον ήχο στρατιωτικών εμβατηρίων αποδεικνύει ότι οι παρελάσεις μισούν την διαφορετικότητα, τον αυθορμητισμό και επιδιώκουν τον αυτοματισμό και την επιβολή μαζικής πειθαρχίας. Λειτουργώντας ως επίδειξη δύναμης του κράτους και διοχετεύοντας ύπουλα μιλιταριστικές απόψεις στο υποσυνέδητο, ο θεσμός των παρελάσεων δεν είναι απλά αναχρονιστικός αλλά άκρως επικίνδυνος.

Οι παρελάσεις συνδέονται άμεσα με τον ολοκληρωτισμό καθώς η υποταγή και η πειθαρχία μαζί με την ομογενοποίηση ήταν και είναι οι βασικές αρετές ενός λοβοτομημένου υπηκόου. Δεν είναι τυχαίο ότι ως θεσμός καθηερώθηκε επίσημα από τον δικτάτορα Ι. Μεταξά το 1936. Σκοπός αυτής της κίνησης ήταν η ανάπτυξη στρατιωτικής συνείδησης σε μικρότερες ηλικίες σε μίμηση των τελετών που διοργάνωνε το ναζιστικό καθεστώς στην Γερμανία και το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας. Η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ) ήταν το εργαλείο του καθεστώτος για

να μπορεί να ελέγχει τους νέους και να μπορεί να προπαγανδίζει αποτελεσματικά την φασιστική ιδεολογία του.

Και η ιστορία επαναλαμβάνεται μέχρι τις μέρες μας, όπου στο όνομα της "εθνικής συνείδησης" και των "ηρώων" τροφοδοτείται το μικρόβιο του εθνικισμού και της ανωτερότητας δηλητηριάζοντας παιδικά μυαλά (και όχι μόνο).

Δεν είναι τυχαίο πως μέσα από αυτές τις εθνικές τελετές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Ποιός μπορεί να ξεχάσει τις διαμάχες κάθε χρόνο, σε βάρος μαθητών διαφορετικής εθνικότητας, μεταξύ γονέων, δημοσιογράφων, καθηγητών, μαθητών για το αν μπορεί να γίνει σημαιοφόρος ένας συμμαθητής με διαφορετική εθνική καταγωγή. Παράλληλα διατηρούνται και επικροτούνται διακρίσεις ανάλογα με το ύφος (ψηλοί μπροστά-κοντοί πίσω), τις βαθμολογικές επιδώσεις (οι μαθητές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σχηματίζουν ένα δικό τους τάγμα με λάβαρο την ελληνική σημαία, για άλλους σύμβολο εθνικής ανωτερότητας αλλά για εμάς σύμβολο σφαγών και αιματοχυσιών...)

Σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών αναταραχών ο θεσμός των παρελάσεων αποτελεί βούτυρο στο ψωμί της κυριαρχίας. Προπαγανδίζοντας το ιδεολόγημα "Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια" προβάλει την αναγκαιότητα για εθνική ενότητα. Εξουσιαστές και εξουσιαζόμενοι ξεχνώντας έστω και για μια μέρα τα προβλήματα της καθημερινότητας (μειώσεις μισθών, απολύσεις, ταξικές διακρίσεις κ.τ.λ.) και διαπνέομενοι από κάποιο πνεύμα ομόνοιας και συγκίνησης, γίνονται ένα και συσπειρώνται όλοι κάτω από το έθνος-κράτος.

Και στις 29 Οκτώβρη πάλι τα ίδια...

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν:

'Ηρθε η ώρα να ξυπνήσουν τα εθνικά ιδεώδη;...

'Η μήπως να σβήσουν για πάντα!!!

Ας διεκδικήσουμε την κατάργηση κάθε είδους εθνικών παρελάσεων. Ας πάψει επιτέλους το σχολείο και η εκπαίδευση να είναι η δίδασκαλία του συστήματος και ας αρχίσει να προάγει την αλληλεγγυη, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ελευθερία σκέψης έκφρασης και γενικότερα τη διαμόρφωση μιας αυτόνομης ανεξάρτητης προσωπικότητας.





5 Μάη - Αθήνα

ΜΙΑ ΑΓΙΕΡΓΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ... ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΔΥΟ, ΤΡΕΙΣ, ΤΕΣΣΕΡΙΣ, ΚΑΛΕΣΜΕΝΕΣ ΑΓΙΟ ΤΗΝ ΓΣΕΕ Η ΤΟ ΠΑΜΕ



Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργαζομένων Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
ΤΕΤ Α ΤΕΤ με τον πρόεδρο του Συνδέσμου
Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ)

Τον τελευταίο χρόνο, ήδη με τις εξαγγελίες των μέτρων του ΔΝΤ για την «διάσωση της οικονομίας», πολλοί και πολλές άρχισαν να συνειδητοποιούν πως η ζωή τους σταδιακά θα χειροτερέψει. Προφανές. Στα μέτρα αυτά συμπειριλαμβάνονται η απελευθέρωση των απολύσεων, η μείωση των μισθών, η περικοπή συντάξεων, η αύξηση του ορίου ηλικίας, η παγίωση της ελαστικοίησης ως μοντέλο εργασίας.

Το γενικότερο κλίμα μέσα στην Άνοιξη που μας πέρασε ήταν αυτό της γενικευμένης δυσαρέσκειας. Πού και πώς εκφράστηκε όλη αυτή; Που άλλου; Σε μια ιδύο Ουτρεις, άντε τέσσερις γενικές απεργίες καλεσμένες από τη ΓΣΕΕ και το ΠΑΜΕ. Στις 5 Μάη η απεργία συνοδεύτηκε από μαζικότερες πορείες και προσπάθειες επίθεσης των διαδηλωτών στη Βουλή. Μπορεί ο τραγικός θάνατος τριών ανθρώπων στην τράπεζα Marfin να στάθηκε αναστατικός παράγοντας για την δράση των ποιοι ριζοσπαστικών κομματιών, καθώς αυτά στοχοποιήθηκαν από τα ΜΜΕ ως πιθανοί υπαίτιοι, πιθανώς όμως υπήρχαν κι άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν ώστε αυτό το κύμα οργής να ξεφουσκώσει.

Μία ουσιαστική αιτία είναι πως οι απεργίες και πορείες που καλούνται από την ΓΣΕΕ και το ΠΑΜΕ έχουν καθαρά εκτονωτικό χαρακτήρα. Γιατί μπροστά σε μια τέτοια επίθεση που δεχόμαστε δεν μπορεί ο, δηθεν, εκφραστής των συμφερόντων των εργαζομένων να μην καλεί γενική απεργία διαρκείας. Σταμάτημα των πάντων. Γενική αποχή από την παραγωγή. Κι όμως μπορεί, γιατί πολύ απλά η ΓΣΕΕ και το ΠΑΜΕ δεν υπηρετούν κανενός είδους

εργατικού συμφέροντος. Γιατί ειδικά η ΓΣΕΕ, εδώ και πόσα χρόνια, τα έχει κάνει πλακάκια με τα αφεντικά, τον ΣΕΒ και τις κεντρικές πολιτικές για τα εργασιακά. Ενώ στο ΠΑΜΕ το μόνο που επιδιώκουν είναι το πως θα εντάξουν κόδιμο στις κομματικές γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, παίζοντας το καθεστωτικό ρόλο του «πυροσβεστήρα» απέναντι στους ανεξέλεγκτους εργατικούς αγώνες.

Πιο συγκεκριμένα πώς μπορεί ο Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος όντας διευθυντής και μέλος της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας και που αμείβεται με το ποσό των 76.624 ευρώ/χρόνο, να μιλά για άθλιες συνθήκες εργασίας, για καταπίεση, για μαύρη εργασία; Πως μπορεί να μιλά για εργατικά «απυχήματα», ενώ το μόνο «απύχημα» γι' αυτόν είναι να δεχθεί επίθεση από οργισμένους εργοζόμενους; Πως μπορεί να μιλήσει για εργατική αλληλεγγύη όταν τα γραφεία της ΓΣΕΕ τα καθαρίζουν εργαζόμενες σε εργολαβικές εταιρίες όπως αυτή που είναι υπεύθυνη για την δολοφονική επίθεση με βιτριόλι στην Κ.Κούνεβα;

Όμως, ακόμη κι αν ο κάθε Παναγόπουλος βίωνε την ίδια πραγματικότητα με έναν εργάτη, θα ήταν όλα εντάξει; Βέβαια όχι, καθώς το πρόβλημα προφανώς και δεν είναι προσωπικό, αλλά ριζικό ως προς τον ρόλο που έχει η ΓΣΕΕ στην κεντρική πολιτική σκηνή σε συγκυρίες όπως αυτή που ζούμε τώρα (βλ. κρίση). Το κομματικοποιημένο μαγαζί της ΓΣΕΕ έχει σκοπό να χειραγωγήσει, να κατευθύνει ένα κομμάτι των εργαζομένων στην απάθεια, στην διεκδίκηση ενός κομματιού ψωμί παραπάνω, τη στιγμή που τα αφεντικά έχουν ολάκερο τον φούρνο. Να βάλουν στο μαλάρι του κόσμου ότι πρέπει να αποδεχθεί τη θέση

ΤΙ ΣΙΑΤΡΟΙ
ΚΑΙ ΜΑΝΑΚΙΣΣΕ
ΣΥΝΟΙΚΑΠΙΣΤΕΣ
ΝΑ ΣΙΝΟΥΜΟΣ!

Αλλά ωραία όλα αυτά. Στο κράξιμο όλοι/ες είμαστε πρώτοι/ες. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας είναι το εξής: Και εμείς τι κάνουμε; Κατεβαίνουν στις απεργίες, εκφράζουμε την οργή μας και μετά... περιμένουμε την επόμενη, για να ξαναεκφράσουμε την οργή μας και στο τέλος όλα τα μέτρα ψηφίζονται, οι τελικές αποφάσεις παίρνονται και όλοι συγχαίρουν την δημοκρατία που επιτρέπει ακόμα να διαφωνούμε... Έτσι όμως, ο περισσότερος κόσμος αρχίζει να νιώθει πως ακόμα και οι απεργίες ή οι μαζικές διαδηλώσεις είναι μάταιες. Θα ακουστεί βαρύ αλλά χει μια δόση αλήθειας.

Όσο δεν μπαίνουμε οι ίδιοι και οι ίδιες στην διαδικασία να ορίσουμε εμείς το περιεχόμενο του αγώνας μας, έξω από διαμεσολαβήσεις, κόμματα και αντιπρόσωπους, να συναποφασίσουμε μαζί με τους συναδέλφους μας για το ποια είναι τα προβλήματά μας, όσο εξαντλούμε την αγανάκτηση μας βρίζοντας τον τάδε και τον δείνα υπουργό ή ακόμα και τον Παναγοπουλο και δεν οργανώνουμε από τα κάτω τις απεργίες μας, ναι, δυστυχώς, αυτές οι «μεγαλειώδεις διαδηλώσεις» ακόμα και αν συνοδεύονται από «εκτεταμένα επεισόδια» θα αφήνουν πίσω τους μια πικρή αίσθηση ματαιότητας. Την επόμενη φορά ας είμαστε εμείς, εγώ και εσύ που θα καλέσουμε την γενική απεργία και θα επιτεθούμε στη Βουλή, κι αν βγει η ΓΣΕΕ και το ΠΑΜΕ να καταδικάσουν τα «ανεξέλεγκτα» στοιχεία θα τους πάρουμε και αυτούς στο κυνήγι.

ΑΝΤΙΕΣ - ΝΕΡΕΣ ΕΡΓΑΤΟΝΑΤΕΡΕΣ



Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ λίγο μετά από
ΤΕΤ Α ΤΕΤ συνάντηση με οργισμένους διαδηλωτές



Αύγουστος 2010, Προσκυνητές Ροδόπης. Σε κατάσταση σοκ από τους ομαδικούς βιασμούς που υπέστη, εντοπίστηκε 36χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία. Η νεαρή γυναίκα δούλεψε ως οικιακή βοηθός σε σπίτια στην περιοχή, όταν έπεσε στα χέρια κάποιων που την κρατούσαν έγκλειστη, την κακοποιούσαν συστηματικά και με ξυλοδαρμό την εξανάγκαζαν να εκδίδεται, ενώ της αφαιρούσαν όλα τα χρήματα. Ένα ολόκληρο χωριό, οι Προσκυνητές, γνωρίζε τι συνέβαινε αλλά κανείς δεν μιλούσε.

Αύγουστος 2010, εκπομπή στην κρατική τηλεόραση EPT:

«Δεν καταλαβαίνω γιατί ο βιαστής είναι πιο κακός άνθρωπος από την κοπέλα που βγάζει τα βυζάια της έξω και προκαλεί. Τη βία ζητάει η ίδια, θέλει να τη βιάσουν...» «δεν καταλαβαίνω γιατί η Αστυνομία πιάνει τον άνθρωπο που τη βίασε και δεν πιάνει αυτή την ίδια που τον προκαλεί, αφού η φύση τον σπρώχνει να το κάνει αυτό». Κώστας Τσόκλης, εικαστικός

Στην ελληνική, πατριαρχική, σεξιστική, ρατσιστική κοινωνία ο βιασμός και η υπεράσπιση του δεν αποτελούν ακραία εξαίρεση, «μεμονωμένα περιστατικά» που αφορούν «ορισμένες γυναίκες». Ας τελειώνουμε με τις αυταπάτες. Ο βιασμός συνδέεται με την ευρύτερη θέση των γυναικών μέσα στην εξουσιοποιητικό, καπιταλιστικό και πατριαρχικό κόσμο. Ο βιασμός, και μάλιστα επιβολής, με τη μορφή καταναγκαστικής πορνείας δουλεμπορίου (trafficking) αποτελεί καθημερινότητα για εκατομμύρια γυναίκες. Η γυναίκα νοείται ως αντικείμενο, ως σεξουαλικό εμπόρευμα, πάνω στο οποίο ο άντρας φτάνει να έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου. Η σεξουαλικοποιημένη βία αποτελεί την πιο ωμή μέθοδο επιβολής και συντήρησης της ανδρικής κυριαρχίας πάνω σε "υποτιμημένα σώματα", σε "ώματα χωρίς σημασία". Ο βιασμός είναι μια καλλιεργημένη κοινωνικά αντρική φαντασίωση και όχι μια επιθυμία της "γυναίκας θήραμά".

**Να σταματήσουμε το σύγχρονο κανιβαλισμό στα γυναικεία σώματα.
Να σπάσουμε τη σιωπή για τις χιλιάδες γυναίκες που φυλακίζονται, βιάζονται και βασανίζονται δίπλα μας.
Να βάλουμε τέλος στην πατριαρχική αγριότητα.**

Η συνέλευση που λειτουργεί το μωβ καφενείο ασχολείται με ζητήματα καταπίεσης και εξουσίας, που προκύπτουν από τις έμφυλες σχέσεις μέσα στην πατριαρχική συνθήκη. Το μωβ καφενείο, ως τόπος συνάντησης, γνωρίμιας και συλλογικής αυτομόφωσης λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 20.00 στη Φάμπρικα ΥΦΑΝΕΤ. Ενημερωθείτε για το προσεχές πρόγραμμα στην ιστοσελίδα: www.yfanet.net
Για επικοινωνία: autofemini@lists.espirv.net



ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ;

(Συνέχεια από εξώφυλλο ...)

Ένας οικονομικός πολιτισμός εδραιωμένος στην επιβράβευση της ατομικής απλοπτίας θα αποκλείει πάντα τη συλλογική ευτυχία. Και θα παράγει κρίσεις. Κρίσεις κάθε μορφής. Από οικονομικές, μέχρι ανθρωπιστικές. Από χρεοκοπίες, μέχρι πολέμους.

Τελικά για την κρίση φταίμε εμείς;

Βασικές παραδοχές:

1. Ο καπιταλισμός και ό,τι λειτουργεί με τους όρους του πρέπει διαρκώς να επεκτείνεται
2. Για την επέκταση αυτή απαιτείται να κερδίζει από την εργασία μας (υπεραργία)
3. Επιπλέον για την επέκταση αυτή πρέπει να πουλάει σε κάποιους τα προϊόντα.
4. Αν οι μισθοί πέφτουν (από το '80 και μετά παγκόσμια και στην ελλάδα από το '90) και τα προϊόντα δεν μπορούν να αγοραστούν; Πρόβλημα. Οπότε τα τζιμάνια σκέφτηκαν τα δάνεια. Σας δίνουμε λεφτά τώρα για να αγοράσετε τα προϊόντα της εργασίας σας (για κερδοφορία αλλά και κοινωνική ειρήνη) και ποντάρουμε ότι στο μέλλον θα μας τα επιστρέψετε καθώς θα σκεφθούμε στο ενδιάμεσο κάποιο τρόπο να σας εκμεταλλεύμαστε καλύτερα.

Πολύ συχνά ακούγεται τελευταία ότι υπήρξαμε άπληστοι τα προηγούμενα χρόνια. 'Ότι καταναλώσαμε περισσότερα από όσα δίκαιούμασταν. Και ότι αυτή η απληστία μας οδήγησε στην κρίση. Αυτή η εικόνα δεν είναι παρά μια αντιστροφή της πραγματικότητας. Μάλλον οι τραπεζίτες επιβεβαίωσαν, για μια ακόμη φορά, αυτό που είναι γι' αυτούς καθημερινότητα: Τον κανόνα να βγάλουν κέρδος από παντού. Τα ελληνικά αφεντικά από το '90 και μετά πλημμύρισαν την αγορά με κάθε είδους δάνεια. Προφανώς γιατί δεν τους έφταναν αυτά που έβγαζαν. Προφανώς γιατί και εμείς τους κάναμε τη ζωή δύσκολη με το να μην δεχόμαστε να συμβιβαστούμε με ένα μισθό ψίχουλο ή υπερασπιζόμενοι/εις βασικές κοινωνικές ανάγκες, όπως η υγεία και η ασφάλιση. Το ότι προσπαθούσαν, εδώ και μια εικοσαετία να περάσουν ένα ασφαλιστικό που να μας βάζει όλους να δουλεύουμε ως τα 65 είναι δείγμα του πόσο μπλοκάραμε την υποτίμηση μας.

Σε όλο αυτό το διάστημα δεν έκασταν με τα χέρια σταυρώμενά. Τα δάνεια αποτέλεσαν ΤΟΝ τρόπο για να κερδίσουν χρόνο από το μέλλον. Γιατί αν το δάνειο δεν είναι παρά μια υπόσχεση εκμετάλλευσης του δανειζόμενου στο μέλλον τότε τι είναι; Η προπαγάνδα ότι τα δάνεια τροφοδότησαν μια χλιδάτη ζωή είναι ένα ψέμα που ειπώνεται για συγκεκριμένους λόγους. Ειπώνεται για να νιώσουμε ένοχοι εμείς που πήραμε δάνεια και επομένως υπάιτοι για την κρίση που βασίζεται στο σκάσιμο της χρηματοπιστωτικής φούσκας. Η παραγματικότητα όμως απέχει πολύ. Η αλήθεια κατ' αρχήν είναι ότι τα δάνεια στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν πήγαν ούτε σε cayenne ούτε σε πισίνες. Πήγαν για να συντηρηθεί και να αιχνθεί το βιοτικό επίπεδο, και όλα αυτά δεν είναι ούτε πλουτισμός ούτε καταναλωτισμός. Είναι το επίπεδο ζωής που έχουν κατακτήσει όλοι αυτοί που δουλεύουν και παράγουν υλικά και νοηματικά αυτό τον κόσμο. Και είναι λογικό να επιθυμούν να

βελτιώσουν τη ζωή τους. Συνήθως η ακρότητα, η εξαίρεση, το ψώνιο, αποκόπηκε για να παρουσιαστεί ως ο κανόνας. Κάποιος πήρε ένα καταναλωτικό και το έπαιξε στο καζίνο λέει ο αστικός μύθος. Φυσικά και η διάδοση του αστικού μύθου από τα media είναι πολιτική και αποσκοπεί στο να παρουσιάσει την ανάγκη των αφεντικών να διατηρήσουν την κερδοφορία τους μέσα από τα δάνεια σαν μια «καταναλωτική τρέλα».

Έτοι συσκοτίζεται η βασική αλήθεια. Με το σκάσιμο της χρηματωπιστωτικής φούσκας το καλοκαίρι του 2007 οι τράπεζες, ως στυλοβάτης του σημερινού συστήματος εκμετάλλευσης, ήρθαν αντιμέτωπες με το φάσμα της κατάρρευσης. Ο φόβος συνολικής αποσταθεροποίησης από μια ενδεχόμενη κατάρρευση ενός σημαντικού πυλώνα του συστήματος ανέδειξε την διάσωση των τραπεζών σε επιλογή αυτοσυντήρησης. Το κόστος αυτής της διάσωσης μετατράπηκε σε πακέτα στήριξης δισεκατομμυρίων ευρώ στις τράπεζες, τα οποία φυσικά το κράτος δανείστηκε για να τα βρει. Τα στοιχεία είναι γνωστά: 40 δις στην ελλάδα, 35% του ΑΕΠ στην Ιρλανδία, 3 τρις δολάρια στις ΗΠΑ. Κάπως έτσι αυτά τα αστρονομικά νούμερα μετρήθηκαν σαν δημόσιο χρέος που τελικά μετακυλίστηκε σε βάρος μας. Τελικά δηλαδή το μάρμαρο για να μπορούν να συνεχίσουν να μας εκμεταλλεύονται θα το πληρώσουμε εμείς. Πώς; Αυξάνοντας την ένταση της εκμετάλλευσης μας. Με αυτό το μαγικό τρόπο το κόστος διάσωσης βαφτίζεται από τραπεζικό - κοινωνικό, από συνολικά πρόβλημα του κεφαλαίου - σε πατριωτικό καθήκον του καθενός. Αυτός ο νέος πατριωτισμός, πιο ξεκάθαρος από ποτέ για τις προβούσεις του, καλείται να μας πείσει γι' αυτό.

Ή μήπως η κακοδιαχείριση;

Ένα από τα συνηθέστερα εύπεπτα επιχειρήματα για την παρούσα κρίση είναι ότι φταίει το κατασπαταλημένο χρήμα, η κακοδιαχείριση στους δημόσιους οργανισμούς κτλ. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί σε χώρες με «օργανωμένο» κράτος (από τις ΗΠΑ μέχρι την Ιρλανδία και την Ισπανία) υπάρχει και εκεί κρίση. Προφανώς γιατί ενώ η κακοδιαχείριση μπορεί να έχει κάποια σχέση δεν είναι σε καμία περίπτωση βασική αιτία. Ζουμάροντας όμως εκεί, αποσιωπώνται οι πραγματικοί παράγοντες που συνδέονται με την ελληνική κρίση. Αν δεχτούμε πως οι αυξημένες κρατικές δαπάνες (σαν απάντηση φυσικά στους αγώνες της προηγούμενης περιόδου) είναι ένας τέτοιος παράγοντας, οι εκτεταμένες φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων και των ανώτερων εισοδημάτων, σύμφωνα με τη νεοφιλελεύθερη συνταγή της τόνωσης της «ανάπτυξης», ήταν άλλη μια σημαντική παράμετρος που έθρεψε την αύξηση του δημόσιου χρέους στην ελλάδα και διεθνώς. Πόσο μάλλον όταν εδώ ο συντελεστής φορολόγησης κερδών ήταν στο προκλητικό 25%, χαμηλότερα από όλες σχεδόν τις χώρες της ευρώπης. Αυτά σε συνδυασμό με τους

Υποστηρικτή των μέτρων:
Εσύ τι έκανες για να σώσεις την πατρίδα;



ελληνικές τράπεζες μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης, μάλλον εξηγούν τη σημερινή κατάσταση.

Είναι επίσης καλό να έχουμε στο μυαλό μας πως αυτό που προβάλλεται σαν κατασπατάληση του χρήματος στην Ελλάδα συνδέεται με ένα πανίσχυρο πελατειακό κράτος. Πελατειακό υπό την έννοια του μηχανισμού ενσωμάτωσης ψηφοφόρων που αλλιώς ίσως να έπρεπε να κάνουν κάτι αλλό για να τα βγάλουν πέρα. Ίσως να διαμαρτυρηθούν και να εξεγερθούν. Το πελατειακό κράτος ήταν ο ελληνικός τρόπος ώστε τα ελληνικά αφεντικά και το κράτος να διατηρούν την κοινωνική ειρήνη. Εξίσου αποτελεσματικός με το σκανδιναβικό μοντέλο, το ιαπωνικό και άλλα όπως αποδεικνύει η κομματική και μικροπολιτική διαμεσολάθρηση των κοινωνικών συγκρούσεων στο ελλαδιστάν τα τελευταία 35 χρόνια. Εκτός των άλλων, το πελατειακό κράτος -ναι αυτό που ξεφωνούν σήμερα οι πολιτικοί, ο ΣΕΒ και τα μήντιαδιέλυσε συλλογικές δομές αγώνα και κοινωνικοποίησης, εμπεδώνοντας σε καθημερινό επίπεδο την φιγούρα του ατόμου σαν την κινητήριο δύναμη. Ένας οικονομικός πολιτισμός εδραιωμένος στην επιβράβευση της ατομικής απληστίας θα αποκλείει πάντα τη συλλογική ευτυχία. Και θα παράγει κρίσεις. Κρίσεις κάθε μορφής. Από οικονομικές, μέχρι ανθρωπιστικές. Από χρεοκοπίες, μέχρι πολέμους.

Ή μνημόνιο ή καταστροφή;

Το μνημόνιο δεν είναι τίποτε άλλο από ένα νέο σύνταγμα των ελληνικών αφεντικών. Ένα μονομερές βέβαια σύνταγμα που καταρρέει το ημιτέλες κοινωνικό κράτος και κάθε κατάκτηση σε επίπεδο εργασιακών διαιωμάτων. Μέσα από το νέο αυτό συντακτικό υπακοής επιχειρείται να χτυπηθεί αυτή μας η απροθυμία να ξε-χάσουμε, με το πρόσχημα του δημόσιου χρέους, όσα με αγώνες κατακτήσαμε. Είναι ξεκάθαρο από την αρχή μέχρι το τέλος πως δεν πρόκειται για ένα δημοσιονομικό συμμάζεμα γενικά, αλλά για μια εφαρμογή ταξικών πολιτικών επιθετικού χαρακτήρα. Πατάνε εμάς κάτω, την ίδια στιγμή που θεσπίζονται νέες φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις. Το μνημόνιο εκτός των άλλων αποτελεί μια οργανωμένη απόπειρα απενοχοποίησης της εκμετάλλευσης ανθρώπων και πόρων χωρίς όρια ή, στην καθομιλουμένη των media, της περίφημης ανταγωνιστικότητας.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, μας λένε. Φυσικά δε διευκρινίζουν αν υπάρχει έστω και μία χώρα που να εφαρμόστηκε πολιτική μνημονίου και να υπήρξε στοιχεώδης κοινωνική ευημερία. Εμεις, διαβάζοντας λίγο και ακούγοντας περισσότερο, δεν είδαμε κανέναν ακόμη και από τους ελεεινούς παραθυρο-απολογητές του συστήματος να υποστηρίζει ότι κάτι καλό βγήκε σε κάποια γωνιά του πλανήτη. Άρα, το δίπολο που μας προτείνεται από τον καπιταλισμό στην Ελλάδα δεν

είναι «μνημόνιο ή καταστροφή» αλλά «καταστροφή ή καταστροφή». Μάλλον δεν έχουμε και πολλά να περιμένουμε από το σύστημα πέρα από τα χειρότερα για εμάς.

Όσο για την αριστερά, όσο θα παραμένει εγκλωβισμένη σε μια κομματική μικροπολιτική αντίληψη κουκιών προς μέτρημα, δεν θα προτείνει λύσεις παρά μόνο αν αυτές ενισχύουν την ίδια σε επίπεδο πολιτικού συσχετισμού. Μια αριστερά δηλαδή του συστήματος. Από τις τοπικές πρωτοβουλίες που μεταφράζονται σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους μέχρι κομματικές επιχειρήσεις όπως η τυποεκδοτική του ΚΚΕ που αποδίνει κόδιμο ενώ καταδικάζει την πολιτική των απολύσεων, όλα αυτά αποτελούν πρακτικές και αντιλήψεις που δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν σε κάτι. Σε ένα πρώτο επίπεδο πρέπει σταδιακά να αρχίσουμε να βλέπουμε το σύνολο της εικόνας και όχι τα θρύψαλα της. Δεν υπάρχει συνταγή πέρα από την ανάγνωση της ίδιας μας της ιστορίας. Μιας ιστορικής γνώσης ότι το κράτος δεν είναι ένας ουδέτερος θεομός αλλά μια μορφή που εμφανίστηκε μαζί με την άνοδο του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι τουλάχιστον αφελές να αναζητούμε λύσεις εκεί. Ξεκινάμε, λοιπόν, γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει ένα εθνικό καλό ή κάποια κοινή μοίρα με τα αφεντικά μας.

Σήμερα διάσπαρτα μεν, αλλά διακριτά, νέες μορφές αγώνα ξεπηδούν. Αυτοοργανωμένες ομάδες γειτονιάς, αυτόνομα σωματεία εργαζομένων, κοινότητες αγώνα για το περιβάλλον και πολλά άλλα συνθέτουν ένα μωσαϊκό, ένα πρώτο υλικό μιας κοινωνικής οργάνωσης εμπνευσμένης με άλλα ποιοτικά στοιχεία. Αλληλεγγύη, αμεσότητα, οριζόντιες δομές.

Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν για την αδυναμία μας μπροστά σ' αυτά που συμβαίνουν, για το ότι όλα αυτά που βιώνουμε προέρχονται από κάπου αλλού, έξω και πάνω από τις ζωές μας, η αλήθεια είναι το ακριβώς αντίθετο. Η καρδιά αυτού του κόσμου χτυπά στις πραγματικές στιγμές εκμετάλλευσης, στην επικράτεια των καθημερινών σχέσεων και των συγκρούσεων που αυτές παράγουν - στο αφεντικό μεγάλο ή μικρό, στο αποκλεισμό από την υγεία, στην αύξηση των βασικών αγαθών. Ακριβώς από εκεί είναι που πρέπει να ξεκινήσουμε με βάση την αλληλεγγύη πάνω στο έδαφος των κοινών μας αναγκών.

Έχουμε να χάσουμε τις αλυσίδες μας!

Έχουμε να κερδίσουμε έναν ολόκληρο κόσμο!

Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν για την αδυναμία μας μπροστά σ' αυτά που συμβαίνουν, για το ότι όλα αυτά που βιώνουμε προέρχονται από κάπου αλλού, έξω και πάνω από τις ζωές μας, η αλήθεια είναι το ακριβώς αντίθετο. Η καρδιά αυτού του κόσμου χτυπά στις πραγματικές στιγμές εκμετάλλευσης...



Κυριακή μεσημέρι. Κατακαλόκαιρο. Η πόλη άδεια αφού όλοι είναι φευγάτοι για διακοπές. Σιχτιρίζοντας το γεγονός ότι για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο έμεινα Θεσσαλονίκη αποφασίζω να κατέβω βόλτα στο κέντρο. Πιάτσα, λοιπόν, το 14αρι. Βλέποντας πως τα οικονομικά μου δεν είναι στα καλύτερα τους, δεν κόβω εισιτήριο και την αράξω στη γαλαρία. ”Μα είναι δυνατόν τέτοια μέρα να ανέβει ελεγκτής”; Δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσω την σκέψη μου και στην επόμενη στάση ανεβαίνουν δύο τύποι. Μα φυσικά και ήταν ελεγκτές! Καθώς κοιτάζω τα είσιτηρια και εγώ καταριόμουνα την τύχη μου καλοκαιριάτικα, προσπαθούσα σαν άλλος Μαγκάιβερ να βρω τρόπους διαφυγής. Τότε ξαφνικά μια κοπέλα που καθόταν δίπλα μου, αντιλαμβανόμενη την κατάστασή μου, βγάζει και μου δίνει ένα εισιτήριο. Με γρήγορες κινήσεις φτάνω στο μηχάνημα και το ”χτυπάω” μπροστά στα έκπληκτα μάτια του ελεγκτή. Τον ακούω να μουρμουρίζει. Next Stop..Έφτασα! Κλείνω το μάτι στην κοπέλα και κατεβαίνω από το λεωφορείο.

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



ΣΤΙΓΜΕΣ ΡΟΥΦΙΑΝΙΑΣ

ΤΗ ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ
ΠΟΝΟΙ
ΑΓΑΠΗΣΑΝ
ΤΟ ΡΟΥΦΙΑΝΟ
ΚΑΝΕΙΣ

Άλλη μια βαρετή διαδρομή μέσα στο λεωφορείο. Καθώς αργώ να φτάσω στον προορισμό μου αρχίζω να παρατηρώ τους γύρω μου. Το μάτι μου πέφτει σε μια κυρία, λίγες θέσεις πιο μπροστά από μένα. Γύρω στα 60, ξανθό μαλλί ”λάχανο”, περιπομένη στην τρίχα. Λες και μερικές φορές η κακή εντύπωση που μπορεί να σου δημιουργήσει κάποιος με μια ματιά, δεν είναι τυχαία. Σε μία στάση λοιπόν κοντά στον Βαρδάρη ανεβαίνει στο λεωφορείο ένας μικροπωλητής ζωσμένος με δεκάδες μπιχλιμπίδια. Τακτοποιεί κάπως τα πράγματά του και κάθεται σε μια θέση. Βλέποντάς τον η κυρία πως δεν έχει κόψει εισιτήριο γουρλώνει τα μάτια και αρχίζει να φωνάζει. ”Ορίστε μαύροι, κίτρινοι όλοι εδώ μαζεύτηκαν και ζούνε σαν παράσιτα. Δεν φτάνει που μετακινείται τζάμπα μας παίρνει και τις θέσεις!” (είπε ενώ στρογγυλοκάθονταν). Καθώς το ντελίριο ρατσισμού συνεχίζονταν και το αίμα στο κεφάλι μου ολόενα και ανέβαινε, μπαίνει στο λεωφορείο ελεγκτής. ”Εδώ κύριε ελεγκτά, αυτός δεν έχει εισιτήριο.” (δείχνοντας σαν καλός ρουφιάνος τον μικροπωλητή). ”Τον είδα! Άντε, κόψτε του ένα πρόστιμο να τελειώνουμε από δαύτους”. Εκείνη τη στιγμή ο μικροπωλητής ατάραχος βγάζει από την τσέπη του μια κάρτα απεριορίστων διαδρομών και την επιδεικνύει. Κάθε φορά που σκέφτομαι το έκπληκτο βλέμμα και την ντροπή της εν λόγω κυρίας ένα περιέργο χαμόγελο σχηματίζεται στο πρόσωπό μου... γιατί την ρουφιανιά πολύ αγάπησαν αλλά τον ρουφιάνο κανείς!

CAFFÈ LA RAGE

Η τρομοκρατία των αφεντικών δεν μένει αναπάντητη

Σε μια πόλη όπου η βιομηχανία της διασκέδασης αναπαράγει τον εργασιακό μεσαίωνα σε εκατοντάδες κάτεργα του επισιτισμού, ήρθε να σπάσει την σιωπή ο αγώνας των εργαζομένων του εστιατορίου Bapquet. Ένας αγώνας ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία και για την υπεράσπιση των κεκτημένων.

Η εργοδοσία μετά από 3 μίνες αναστολής της λειτουργίας του εστιατορίου, ως επίδειξη δύναμης και αντιλαμβανόμενη το αντίκτυπο που έχει ο συγκεκριμένος εργατικός αγώνας στην κοινή γνώμη, προβαίνει σε αιφνιδιαστικό άνοιγμα του καταστήματος και αρχίζει να επιδίδεται σε ένα ξέφρενο πογκρόμ εναντία στους εργαζόμενους στους αλλούλεγγους. Προχωράει σε εξώδικες απολύσεις, μηνύσεις, συλλήψεις, δίκες με βάση κατασκευασμένες κατηγορίες και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με σκοπό την ποινικοποίηση και απομόνωση του αγώνα. Το κερασάκι στην τούρτα έρχεται να συμπληρώσει η προκλητική συμπεριφορά από το αφεντικό και τα τσιράκια του. Παιζόντας λοιπόν τον ρόλο του ασφαλίτη, ανάμεσα από τα ακριβά τους ποτήρια Βίντεο-σκοπούν πρόσωπα σε κάθε παράσταση διαμαρτυρίας στοχεύοντας στην ένταση και στην αυτόματη ενεργοποίηση των ασφαλιστικών μέτρων εναντίων των εργαζομένων. Στην υπόθεση αυτή Βέβαια το αφεντικό δεν είναι μόνο του. Δικαστική εξουσία και αστυνομία επιστρατεύονται στο πλευρό της εργοδοσίας σε μια προσπάθεια για καταστολή κάθε μορφής ταξικής αντι-παράθεσης.

Εκεί όμως που δεν φτάνει το χέρι του κράτους, φτάνει το χέρι του αφεντικού. Και πέφτει Βίσια πάνω σε όποιον σπιώσει κεφάλι. Το "ειδυλλιακό" τοπίο της επισφαλούς εργασίας, όπου η εργατική νομιθεσία γίνεται κουρελόχαρτο στα πρότυπα των νεοφιλελεύθερων κανόνων εργασίας (απελευθέρωση απολύσεων, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων), έρχεται να το συμπληρώσει η εργοδοτική τρομοκρατία. Πάντα Βέβαια με την "ευγενική χορηγία" της αστυνομίας. Απειλές και τραμπουκισμοί μέχρι μπράβοι και καρτέρια έξω από σπίτια εργαζομένων και αλλούλεγγυων. Δεν είναι λίγες οι φορές που η εργοδοτική τρομοκρατία φλερτάρει με τις τακτικές της νύχτας και αποκτά χαρακτηριστικά ζεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ποιος μπορεί να ζεχάσει τον τρόπο που αποφάσισε να "συμμορφώσει" η εργοδοσία την Καρμεν (εργαζόμενη στη Via Vai) και την Κ.Κούνεβα όταν απαίτησαν να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους. Επίδειξη όπου, ξυλοδαρμός, βιτριόλι στα μάτια, είναι κάποια από τα μέτρα πειθάρχησης.

Τόσο στην υπόθεση του Bapquet, όσο και σε εκατοντάδες παρόμοιες, τα αφεντικά είναι ενωμένα και έτοιμα να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό. Στα πλαίσια της καπιταλιστικής

αναδιάρθρωσης, όπου η κερδοφορία των επιχειρήσεων ενισχύεται διαμέσου των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η επιχειρηματολογία των αφεντικών συντίθεται στο εξής δίπολο : "Η δουλεύεις με τους φτηνότερους όρους ή σε καιρούς κρίσης ψάχε και βρες αλλού δουλειά". Στη ζοφερή αυτή πραγματικότητα υποτίμησης της εργασίας η ταξική συμμαχία κράτους-αφεντικών θέτει εκβιαστικά και τους όρους του παιχνιδιού. Το μεγάλο στοίχημα όμως που πρέπει να κερδιθεί είναι πώς μπορούμε εμείς να αντιστρέψουμε αυτούς τους όρους.

Το φαινόμενο της επισφάλειας αφορά εκτός από την ίδια τη φύση της εργασίας και το συνολικό φάσμα της κοινωνικής ζωής. Άμεσα συνυφασμένη με την ανεργία η επισφαλής εργασία αναπτύσσει μια συνθήκη ζωής που χαρακτηρίζεται από αιβεβαιότητα για τους όρους αναπαραγωγής του ατόμου, αδυναμία ενός στοιχειώδους προγραμματισμού για το κοντινό μέλλον καθώς και εξάρπτηση από την οικογένεια (συνήθως οικονομική). Για τον λόγο αυτό τίθεται όσο ποτέ η αναγκαιότητα να οργανώσουμε και να στρέψουμε την οργής μας απέναντι στο σύστημα που δημιουργεί αυτό το μοντέλο εργασίας και την εξουσία που το διαχειρίζεται. Οι συλλογικές ανάγκες απαιτούν συλλογικές λύσεις. Μέσα από την δύναμη και την γενίκευση των εμπειριών αγώνα δημιουργούνται δίκτυα αλλούλεγγυων ατόμων όπου εργαζόμενοι/ες, άνεργοι/ες, επισφαλείς, φοιτητές συναντιούνται με σκοπό τον συντονισμό και την ανταλλαγή όχι μόνο των προβλημάτων και των προκλήσεων άλλα επίσης των λύσεων και των νικών. Λειτουργώντας άμεσα τα δίκτυα αλλούλεγγυής ως μοχλοί πίεσης απέναντι στα "σχέδια" των αφεντικών μπορούν να τα ανατρέψουν και να πετύχουν σημαντικές νίκες (όπως για παράδειγμα ο επιτυχημένος αγώνας για την επαναπρόσληψη του Ν.Πλαισιόθη στις εκδόσεις ΑΓΡΑ). Διαρρηγγώντας τον ατομικιστικό τρόπο ζωής και δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας και σχέσεις αλλούλεγγυής μεταξύ των εργαζομένων, καλλιεργείται το έδαφος για συλλογική δράση ενάντια στη Βία των αφεντικών. Ας πάρουμε λοιπόν την κατάσταση στα χέρια μας μέσα από αυτοοργανωμένες διαδικασίες αγώνα χωρίς λογικές συνδικαλιστικές εκπροσώπησης και διαμεσολάβησης.

Μπροστά στην εργοδοτική τρομοκρατία και στο ζόφο μιας καθημερινότητας, που αρκετά συχνά καταπίζεται από την ίδια εργασία, η επανοικειοποίηση των ζωών μας θα είναι η εκδίκηση μας, χωρίς να ξεχάμε πως η αξιοπρέπεια κατακτήθηκε από συλλογικούς αγώνες.

To Cafe La Rage επιθυμεί να αποτελέσει ένα τόπο συνάντησης, αυτοοργανώσης και αυτομόρφωσης, επισφαλών εργαζόμενων, ανέργων, ελαστικών κτλ. Ενημερώθετε για το προσεχές πρόγραμμα στην ιστοσελίδα: www.cafelarage.blogspot.com ή στο www.yfanet.net

ΙΤΑΛΙΑ '70

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΕΙΩΣΗ

ΙΤΑΛΙΚΑ

Αυτομείωση, είναι η άρνηση καταβολής του συνόλου ή μέρους των τιμών που χρεώνονται για διάφορές υπηρεσίες, πλεκτρισμού, τηλεφώνου, μεταφορών, ενοικίων, ακόμη και τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών.

Το 1973 η πετρελαική κρίση εμφανίζεται στην Ιταλία, όπως και σε άλλες δυτικές χώρες. Οι πιο ενήμεροι τεχνοκρατικοί τομείς και αναμφισβήτητοι ηγέτες των μεγάλων ιταλικών μονοπωλίων (όπως ο Ανιέλι, η FIAT), συγκεντρωμένοι γύρω από τον Carli πρόεδρο της Τράπεζας της Ιταλίας προτείνουν και, τον Ιούνιο του 1974, υποχρεώνουν την κυβέρνηση να δεχτεί ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο το «Σχέδιο Carli». Το σχέδιο υποστηρίζει δύο ουσιώδεις στόχους: την αναδιάρθρωση της παραγωγής (διαφοροποίηση μερικών βιομηχανικών τομέων και εμφανώς της αυτοκινητοβιομηχανίας, διατύπωση ενός προγράμματος πυρηνικής ενέργειας) και την μείωση των δημόσιων δαπανών. Συγκεκριμένα, η αξιωματική αρχή της κυβέρνησης περί 'δίκαιης κοστολόγησης' των δημόσιων υπηρεσιών είχε ως επακόλουθο μια μαζική άνοδο των τιμών στις συγκοινωνίες, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο τηλέφωνο, στην ιατρική περιθαλψη και στη στέγαση. Τον Ιούλιο, εκτός από ελάχιστες τροποποιήσεις που προτάθηκαν από το I.K.K., το Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτό το πρόγραμμα με αυξήσεις που ξεπερνούσαν το 50%.

Από τους μαχητικούς αγώνες του Φθινοπώρου του 1969 και έπειτα η ταξική πάλη στην Ιταλία άρχισε να εξαπλώνεται από τα εργοστάσια σε κάθε τομέα της ζωής των ανθρώπων. Η εργατική τάξη άρχισε να αγωνίζεται ενάντια στις απαράδεκτες συνθήκες στέγασης με ευρείες και παρατεταμένες απεργίες ενοικίων και μαζικές καταλήψεις κενών διαμερισμάτων. Επίσης εμφανίστηκαν αγώνες κατά της αυξήσης των τιμών των τροφίμων και των μετακινήσεων, για τα ανεπαρκή σχολεία και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τις απαράδεκτες ιατρικές εγκαταστάσεις. Άρχισε λοιπόν, να δημιουργείται μια διαδικασία αγώνα εντός των εργατικών κοινοτήτων, εμπλέκοντας ταυτόχρονα ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών που ήταν παραγκωνισμένο στο ρόλο της οικιακής εργασίας. Επρόκειτο για ένα "αυτόνομο" κοινωνικό κίνημα, καθώς ήταν αυτόνομο από τα κόμματα και τα συνδικάτα. Αρνούμενοι/ες την εκπροσώπηση και την αντιπροσώπευση, οι εκμεταλλευόμενοι/ες φρόντιζαν να υποστηρίζουν τις ανάγκες τους, χωρίς διαμεσολάβηση και χωρίς καμιά εμπιστοσύνη στους θεσμούς -στο εδώ και στο τώρα-, χωρίς να περιμένουν μια υποθετική και μακρινή επανάσταση που προετοιμάζεται από τα πάνω.

Το κομμουνιστικό κόμμα και τα συνδικάτα κάλεσαν τον λαό να σφίξει κι άλλο το ζωνάρι, αλλά τα αυτόνομα συμβούλια και οι επιτροπές απάντησαν πως οι προλετάριοι δεν θα θυσιαστούν για την καλή λειτουργία της οικονομίας και υπερασπίστηκαν την απολλοτρίωση και την αυτομείωση.

Αυτομείωση, είναι η άρνηση καταβολής του συνόλου ή μέρους των τιμών που χρεώνονται για διάφορές υπηρεσίες, ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, μεταφορών, ενοικίων, ακόμη και τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών. Πληρώνονταν είτε η παλιά τιμή ή η μισή τιμή, ή τίποτα. Αυτή η μορφή ανυπακοής εξαπλώθηκε σαν φωτιά σε όλη τη χώρα και συχνά υποστηρίχθηκε από τους εργαζομένους στις εκάστοτε υπηρεσίες. Εάν το κίνημα της αυτομείωσης μπόρεσε να αναπτυχθεί στην Ιταλία σε μια μαζική κλίμακα, οφείλεται στην ύπαρξη εργοστασιακών αγώνων ιδιαίτερα δυναμικών και μόνιμων.

Αυτομείωση στις Μετακινήσεις

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1974 η απόφαση των δύο ιδιωτικών εταιρειών συγκοινωνιών να αυξήσουν την τιμή του εισιτηρίου από 20% έως 50% προκάλεσε την άμεση αντίδραση από την πλευρά των εργατών. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν αυθόρυμπες και ανοργάνωτες: λεωφορεία μπλοκάρονται στο Pinerollo, ένα σημαντικό σημείο συνάθροισης των εργατών της Rivalta και της Mirafiori, μερικές αντιπροσωπίες εργατών κατευθύνονται προς τα δημαρχεία και τα γραφεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, μερικά φυλλάδια μοιράζονται. Όλο αυτό δεν αλλάζει πολλά όσον αφορά την αύξηση. Το συνδικάτο μεταλλουργών (FLM) στη Rivalta αποφασίζει να πάρει στα χέρια του την οργάνωση του αγώνα στη βάση της αυτομείωσης- το εβδομαδιαίο πάσο μεταφοράς πρέπει να αγοράζεται στην παλιά τιμή.

Αυτομείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα

Τα συνδικάτα του CISL ηλεκτρικού ρεύματος, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του κινήματος των περιφερειακών συγκοινωνιών, πρότειναν αργότερα να εγκαινιαστεί η αυτομείωση. Μειώθηκαν οι λογαριασμοί που λάμβαναν οι καταναλωτές κατά 50% ή, πιο ριζικά, οργανώθηκε η άρνηση της εξόφλησης των λογαριασμών. Τα μέλη των συνδικάτων έθεσαν αυτό το επίπεδο στο 50% των νέων λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτές οι αυτομείωσεις πήραν μεγάλη έκταση. Έτσι στις 12 Νοεμβρίου, στο Τορίνο, για παράδειγμα, 80.000 άτομα διαδήλωσαν και έκαψαν τις επιστολές που η ENEL (ιταλική ΔΕΗ) τους έστειλε για να τους απειλήσει "ευγενικά" για ποινικές διώξεις εάν δεν σταματούσαν να αυτομείωνουν τον λογαριασμό τους.



"Οδός Αντίστασης" - "Via Resistenza"



"Να θυμηθούμε να μη πληρώσουμε το νοίκιο"- σύνθημα σε τοίχο



Αλυσίδα σε εργατική διαδήλωση



ΙΤΑΛΙΚΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΗ

Αυτομείωση στο τηλέφωνο

Το 1974, 52,000 νοικοκυριά αρνούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό του τηλεφώνου τους. Η SIP στέλνει έγγραφες απειλές αποκοπής και τις εκπληρώνει στις αρχές Οκτώβρη. Άλλα η απάντηση δεν άργησε και πολύ. Στη Ρώμη, όπου η SIP είχε κόψει χιλιάδες τηλέφωνα από το προαστιακό προλεταριάτο, μια πρώτη συμβολική επίθεση έλαβε χώρα σε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Μερικές μετά, μια έκρηξη καταστρέψε, μαζί με το κέντρο της οδού Shakespeare, 14,000 τηλεφωνικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων και όλων των υπουργείων και του Προεδρικού Μεγάρου.

Αυτομείωση ενοικίων

Στο Μιλάνο ο αγώνας ξεκίνησε το 1968. Στο Quarto Oggiaro, 30.000 οικογένειες στις δημοτικές και κοινωνικές κατοικίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια αύξηση του ενοικίου κατά 30%, έτσι δημιουργήθηκε μία «επιτροπή ενοικιαστών». Κατά το έτος αυτό πραγματοποιήθηκαν, από πόρτα σε πόρτα, επαφές και οργανώθηκαν δημόσιες συνελεύσεις. Μέχρι τον Ιούνιο του 1968, 700 οικογένειες ξεκίνησαν άρνηση πληρωμής επί του συνολικού ενοικίου. Η επιτροπή των ενοικιαστών εξάπλωσε τον αγώνα με την απαίτηση ότι το νοίκι δεν θα υπερβαίνει το 10% των μισθών. Τον Σεπτέμβριο του 1968 τέσσερα άτομα συνέλιγθησαν κατά τη διάρκεια μιας έξωσης. Παιδιά επιτέθηκαν σε οχήματα της αστυνομίας, και οι γυναίκες απέκλειαν τις εισόδους των διαμερισμάτων. Η επιτροπή διευρύνθηκε και η βιαιότητα της αστυνομίας έκανε τους ανθρώπους να εξοργιστούν. Τον Απρίλιο του 1970, 500 αστυνομικοί χρειάσθηκαν για να εκδιώξουν μια οικογένεια. Αντίστοιχες καταστάσεις διαδραματίστηκαν και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας.

Σουπερμάρκετ

Οι αυτομείωσεις στα σουπερμάρκετ, συνίστανται στην μαζική συμμετοχή ανθρώπων που είτε πληρώνουν ένα μέρος των αγαθών, είτε καθόλου. Πυρήνες αποφασισμένων εργαζομένων θα επιλέξουν τη μόνη μορφή αγώνα που μπορεί να λυγίσει τα σουπερμάρκετ: την συλλογική οικειοποίηση, βίαιη, εάν χρειάζεται, θέτοντας σε αμφισβήτηση τον σεβασμό στην ιδιωτική περιουσία. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως για τους εργαζομένους είναι μια ληστεία, όπως επιβεβαιώθηκε στο κείμενο που μοιράστηκε σε μια από αυτές τις δράσεις: "Τα αγαθά που πήραμε είναι δικά μας, όπως δικό μας είναι ότι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο γιατί το έχουμε παράξει εμείς".



Διαβάσαμε και προτείνουμε:

«Το σπίτι των κλεφτών -Τρία μεταφρασμένα κείμενα σχετικά με το κίνημα της αυτομείωσης στην Ιταλία του '70»,
έκδοση «πρωτοβουλίας από την κατάληψη Πραπούούλου» - protovouliaxal@yahoo.gr
Κατεβάστε το από: <http://archives.espirv.net/index.php/View-document-details/200-To-spiti-taw-klefortw.html>

«Εμπειρίες αυτομείωσης στο ιταλικό αυτόνομο κίνημα»,
μπροσούρα για την αυτομείωση και τα αυτόνομα συμβούλια στην Ιταλία τη δεκαετία του '70
Κατεβάστε το από: http://athens.indymedia.org/front.php?3?lang=en&article_id=1195086

«Εμπειρίες από το κίνημα αυτομείωσης στην Ιταλία τη δεκαετία του '70»,
έκδοση της κατάληψης Φάμπρικα ΥΦΑΝΕΤ
Κατεβάστε το από: <http://www.yfanet.net>

Βιβλία σχετικά με το ριζοσπαστικό κίνημα στην Ιταλία:

Μπαλεστρίνι Νάνι, **Οι Αόρατοι**, εκδόσεις Βιβλιοπέλαγος

Μπαλεστρίνι Νάνι, **Τα θέλουμε όλα**, εκδόσεις Στοχαστής

Katsiaficas George, **Η ανατροπή της πολιτικής**, εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα

Συλλογή κειμένων, **Autonomia, απόψεις, αγώνες μαρτυρίες των Ιταλών αυτόνομων (1970-1980)**, έκδοση της Λέσχης κατασκόπων του 21ου αιώνα

1 Οκτώβρη 1867. Εκδίδει ο Μαρξ το "Κεφαλαίο".

5 Οκτώβρη 1934. Δύο χρόνια πριν την ισπανική επανάσταση τοπικές εξεγέρσεις λάμβαναν χώρα. Μία τέτοια είναι και η εξεγέρση στις Αστούριες. Στις 5 Οκτώβρη ξεσπά γενική απεργία, πην ίδια νύχτα εργάτες μπαίνουν σε στρατόπεδα της έντονοφυλακής και τα καταλαμβάνουν. Οργανώνονται εργατικές πολιτο-φυλακές και κάπως έστι η πόλη περνάει στα χέρια των εργατών. Η αντίσταση κρατάει μέχρι της 19 του μήνα που η εξέγερση καταστέλλεται.

9 Οκτώβρη 2009. Πεθαίνει ο Μοχάμεντ Καμράν Ατίφ ύστερα από βασανιστήρια που υπέστη στο ΣΤ Νίκαιας από αστυνομικούς (πλεκτροσό και άγριους ζυλοδαρμούς) λίγες μέρες πριν, καπνορούμενος λανθασμένα για τον ζυλοδαρμό ενός ανήλικου.

17 Οκτώβρη 2009. Πραγματοποιείται πορεία στην Νίκαια ενάντια στην κρατική καταστολή, όπου προσάγονται 7 άτομα, εκ των οποίων στα 3 απαγγέλλονται καπνόγριες για πρώτη φορά με βάση τον κουκουλονόμο. Την ίδια μέρα γίνεται κατάληψη στο δημαρχείο της Νίκαιας από αλληλεγγύους/ες με αίτημα την άμεση απελευθέρωση όλων των προαχθέντων.

16 Οκτώβρη 1975. Ξεκινάει στο πενταμελές εφετείο Αθηνών η δική των υπεύθυνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του '73. Στο εδάφιο του καπνορούμενου κάθονται 33 άτομα, ανάμεσα στους ο Γεώργιος Πλαπάδοπουλος και ο Δημήτρης Ιωαννίδης.

23 Οκτώβρη 1956. Εκδηλώνεται η Ουγγρική Επανάσταση. Πάνω από 200.000 Ούγγροι ζεσπούνται. Μία διαδήλωση φοιτητών που προσέλκυσε χιλιάδες κόσμο ήταν η αρχή μιας αυθόρυπτης εξέγερσης κατά της σταλινικής κυβέρνησης. Αιτήματα των εξεγερμένων είναι η ανεξάρπτσια από τη ΕΣΣΔ και η οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας με περισσότερες ελευθερίες. Τα ξημερώματα της 4ης Νοεμβρίου, 2.000 σοβιετικά τανκς του κούκκινου Στρατου εισέβαλαν στη Βουδαπέστη και κατέπνιζαν με αιματηρό τρόπο την επανάσταση. 2.500 Ούγγροι σκοτώθηκαν στις άγριες οδομαχίες της Βουδαπέστης, από τους οποίους οι 450 εκτελέσθηκαν στις δίκες που ακολούθισαν.

24 Οκτώβριος 1917. Ρωσία. Εκδηλώνεται ένοπλη εξέγερση υπό την καθοδήγηση των Μπολσεβίκων. Καταλαμβάνονται στρατηγικές σημασίες κρατικές δομές καθώς και τα χειμερινά ανάκτορα, έδρα της αστικής κυβέρνησης. Διακρίνεται η «δικτατορία του προλεταριάτου» και μπαίνει σε εφαρμογή ο «σοσιαλισμός». Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν η ΕΣΣΔ θα αποτελέσει σφρόδρο σημείο κριτικής ως προς τα περιεχόμενα και τον τρόπο εφαρμογής της επονομαζόμενης «εργατικής εξουσίας». Μετά το θάνατο του Στάλιν και την αποκάλυψη των εγκλημάτων του το ρεύμα κριτικής θα γιγαντωθεί με ριζοσπαστικές συνέπειες στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα καθώς και σε όλο το εύρος της αριστεράς.

26 Οκτώβρη 2003. Στο Μοντέγκο Μπέι στην Τζαμάικα, αστυνομικοί σκοτώνουν 2 μεσόλικες ισχυριζόμενοι ότι τα θύματα τους επιτέθηκαν. Οι αυτόπτες μάρτυρες διαμερύδουν αυτή την εκδοχή. Περίπου 4000 άτομα διαδηλώνουν διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός. Η διαδήλωση καταλήγει σε συμπλοκές μέστερα από επιθέσεις της αστυνομίας στον κόσμο με χημικά και χρήση Βίας. Τυχαίο. Η αστυνομία είναι παντού η ίδια! Καταστέλλει και δολοφονεί.

27 Οκτώβρη 2009. Παραμονή "εθνικής αιματοχυσίας" και κατά την διάρκεια σχολικής εορτής λυκείου, τέσσερις μαθητές επέλεξαν να μην σπικωθούν όρθιοι κατά την διάρκεια του εθνικού ύμνου. Για την αντίδραση τους αυτή τη διευθυντή του σχολείου θεωρώντας πως πρέπει να αποδοθεί ποινή σε έναν τουλάχιστον από αυτούς (γράφοντας τον στο ποινολόγιο), επειδή απέρριψαν τα εθνικιστικά εμβατήρια που είναι υποχρεωμένοι να σέβονται οι μαθητές, και όχι μόνο.

Η αποκή από τις εκλογές μπορεί να υποδηλώνει την απαγόρωση της κοινωνιουλευτικής δημοκρατίας και του κομματικού αντιπροσωπευτικού συστήματος από ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, αλλά όσο αυτή δεν συνοδεύεται από την δημιουργία δομών αυτορρυθμώσης και αλληλεγγύης άλλα και από πράξεις δράσης της καπιταλιστικής βαρβαρότητας τότε δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ανατροπή αιτητού του κόσμου

Σε μια εποχή γενικευμένου πνευματικού αναλφαβητισμού. Σε μια κοινωνία με μνήμη ενός χρυσόψαφου

Η Ανάκτηση της Γνώσης
μέσα από την συλλογική
αυτομόρφωση

Η Μελέτη της ιστορίας από
τη σκοπία των
καταπιεσμένων και των
αγώνων τους

Η Έρευνα μέσα από την
ριζοσπαστική κριτική του
κράτους και του κεφαλαίου,
του έθνους και του φύλου

*Δεν μπορούν παρά να
αποτελούν ένα ακόμα -
ισχυρό- όπλο
Ενάντια στην κυριαρχία.*

Ενάντια στην



**ΚΑΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ**

Σ' ένα μαθήτη που τα συνέργεια
που έκανε γίγαντες είναι δεκτές
νεκροτόπωμα πετρούνων,
σ' ένα μαθήτη που η
προστασία
πετρούνων το "έγκα" και
ταν κάρβο για να
πετρούνωνται, σ' ένα
μαθήτη που φέρεται
σε χαρό που αποφέρεται
από τους ανθρώπους που
πλέονται και αυτηρότεροι
αποδέκουνται φρεσκά
πετρούνων του πετρούνων,
σ' ένα μαθήτη που οι ταρακούνες,
(από την πετρούνων να φέρεται
και σαν καρφιά)
πετρούνων και
παπούρεμενοι, να τους
βιβισσάμε πού,

σ' αυτό το χωράφι
υπάρχουν σκόρες
μπάσταρδοι με
μηνάρια

**KAMIA ΕΘΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ**

Σ' ένα χωράφι που τα σύνορά του έχουν γίνει επί δεκαετίες νεκροταφέα μεταναστών, σ' ένα χωράφι που η εδινικιά κήρυγμα κατασκευάζει το "ζένο" και τον εχθρό για να αυτοσυντηρείται, σ' ένα χωράφι που κράτος και αφεντικά εγκαλούν σε εθνική ενότητα, εν μέσω κρίσης, σ' ένα χωράφι που αποσιωπάται ο κοινωνικός-ταξιδικός πλοέμος και συντηρούνται απολιμωμένα φασιστικά κατάλοιπα του παρελθόντος, όπως οι παρελάσεις, σ' ένα χωράφι που οι τσιφλικάδες του επικειρούν να εφεύρουν το κοινό συμφέρον καταπιεστών και καταπιεσμένων, να τους υμητίσουμε πως σ' αυτό το χωράφι υπάρχουν ακόμα μπάταρδοι με μηνηπ.

**ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
27/10
Στην κατάληψη
Φάμπρικα ΥΦΑΝΤ**



Μια εικονογραφημένη ιστορία των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου (IWW) εκδ. ΚΨΜ

Μια συλλογή σκίτσων, κόμικς και χαρακτικών, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου (International Workers of the World), γνωστών και ως Wobblies. Γνωστοί σκιτσογράφοι αποτυπώνουν με κινηματογραφικό τρόπο τις απεργίες, τις δίκες, τα τραγούδια και τις ομιλίες, τις διαδηλώσεις και τους αγώνες της πιο ριζοσπαστικής εργατικής ένωσης των ΗΠΑ.

Τον Ιούνι του 1906, 186 αντιπρόσωποι από 34 εργατικές οργανώσεις, συγκεντρώθηκαν στο Σικάγο οπού, αφού απέδωσαν μαζικά φόρο τιμής στους τάφους των αναρχικών του Χεμπάρκετ, διαμόρφωσαν ένα καταστατικό οπού δήλωναν ότι "οι εργάτες και οι εργοδότες δεν έχουν τίποτα κοινό" και ότι "δεν μπορεί να υπάρξει καμία ειρήνη όσο η πείνα και η ανάγκη xτυπάνε εκατομμύρια εργαζομένων και οι λίγοι που αποτελούν την καπιταλιστική τάξη έχουν όλα τα αγαθά της ζωής." Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν οι Wobblies...

«Αλληλεγγύη!

Όλοι για Έναν κι Ένας για Όλους!»

Μ' αυτό το σύνθημα, οι Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου, άρχισαν να οργανώνουν τους ανειδίκευτους εργάτες σε μια μεγάλη ένωση κι άλλαζαν τον ρου της ιστορίας. Εκτός από τη διεκδίκηση και κατάκτηση του 8ώρου και των δίκαιων μισθών στις αρχές του 20ου αιώνα, οι Wobblies υπήρξαν ένα από τα ελάχιστα συνδικάτα που αγωνίστηκαν ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών με αποτέλεσμα να βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με την ωμή βία του κράτους και με αυστηρές ποινές φυλάκισης. Ο αγώνας τους δεν έβρισκε όμως απέναντι τους μονό τους καπιταλιστές και τις αρχές άλλα και την Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας, η οποία κάποιες φορές κατά την διάρκεια απεργιών προμήθευε τα αφεντικά με απεργοσπάστες. Στο απόγειο τους οι Wobblies απαριθμούσαν πάνω από 100.000 μέλη.

"Ο πόλεμος μεταξύ κεφαλαίου και εργατικής τάξης πρέπει να συνεχιστεί μέχρι οι εργάτες όλου του κόσμου να οργανωθούν ως τάξη, να καταλάβουν τη γη και τα μέσα παραγωγής και να καταργήσουν το σύστημα της μισθωτής εργασίας" (Απόσπασμα από το καταστατικό των Wobblies του 1908)

Το Βιβλίο Wobblies μπορείτε να το δανειστείτε από την Βιβλιοθήκη της Φάμπρικα ΥΦΑΝΕΤ, η οποία είναι ανοικτή τις μέρες και ώρες που λειτουργεί το καφενείο.